

Jaargang 65 nummer 6

september 2021

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

In de afgelopen periode hebben we tijdens de preken stil gestaan bij de eerste vijf hoofdstukken van de brief aan de gemeente van Efeze. In de vorige kerkbode schreef ik dat we overgaan naar een ander onderwerp/bijbelboek. De brief aan de gemeente van Efeze is nog niet af. Juist in hoofdstuk 6 worden veel waardevolle zaken rond het geloof benoemd. Paulus schrijft hier over de geestelijke wapenrusting. In het weekblad van de Gereformeerde Bond stond in de afgelopen periode deze wapenrusting uitgebreid beschreven. In overleg met ds. A. van Zetten uit Bennekom en de redactie van de Waarheidsvriend heb ik toestemming om deze af te drukken in de kerkbode. Het zijn 7 meditatie's die ik over 3 kerkbodes zal verdelen.

Gods wapenrusting (1, standhouden tot de eindoverwinning)

Oorlogstaal in vreedstijd

Tekst: ds. A. van Zetten

De christenen in Efeze ontvangen een bemoedigende en opbeurende brief van de apostel Paulus. Hij spreekt over Gods genade en noemt Christus 'onze vrede'. Daarna reikt hij echter ook een oorlogsuitrusting aan. Hoe zou dit binnengekomen zijn bij de christenen in Efeze? De apostel Paulus zet zijn brief in met een lofzang op Gods welbehagen over de verkiezende Vader, de verlossende Zoon en de verzegelende Heilige Geest (Ef.1). Daarna onderstreept hij de allesovertreffende grootheid van de kracht van onze Heere Jezus Christus (Ef.1:19), gezeten aan Gods rechterhand. Uitgebreid gaat Paulus in op het wonder en de zekerheid van Gods genade, voor Jood en heiden. Oorlogstaal is ver weg, wanneer hij Christus 'onze vrede' noemt (Ef.2:14). Paulus onderstreept dat Christus de vijandschap tussen Jood en heiden heeft gedood en vrede verkondigt aan hen die veraf én hen die dichtbij zijn (Ef.2:16,17).

Innerlijke strijd

Vanuit het diepe wonder van Gods genade komt Paulus dan met de oproep om navolgers van God te zijn en in liefde te wandelen (Ef.5:1). Als er al sprake is van oorlog of strijd is het een oproep tegen jezelf te strijden, om zo vernieuwd te worden, met de nieuwe mens bekleed het beeld van God gaan dragen (Ef.4:24). Wie zichzelf kent en vanuit Gods genade leerde leven, kent deze strijd. Het beeld van God dragen doortrekt immers heel ons leven en daarin hebben we onze oude mens niet mee. Het christelijke huwelijk komt aan de orde, de opvoeding in het gezin en de verhoudingen op de werkvloer. Christen zijn doortrekt heel ons leven. Dat geeft innerlijke strijd. 'En wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.' (Spr.16:32) En juist op dit moment brengt Paulus de wapenrusting van God in. Nadat hij gesproken heeft van Gods genade en onze levensheiliging, zegt hij dus niet: gaat u maar rustig slapen (zie kader). Integendeel. Hij reikt een oorlogsuitrusting aan.

Geen vanzelfsprekendheid

Hoe zou het binnengekomen zijn bij die christenen in Efeze? Ze gingen trouw met hun broodtrommeltje onder hun arm naar het werk of genoten van hun oude dag. Als ze vrij waren, namen ze tijd voor ontspanning. Ze hadden Christus leren kennen en leefden vanuit het wonder van Zijn genade door het geloof alleen. Jawel, de zonde was er ook nog. Ze hadden tegen zichzelf te strijden, want ja, (ik kleur nu even in): 'aan iedereen mankeert wel wat' en 'ik ben ook niet volmaakt'. Maar: 'als je van genade leeft, dan kom je er wel.' Dan brengt Paulus de wapenrusting in, omdat het kennelijk geen vanzelfsprekendheid is dat we standhouden (Ef.6:13). Er is geen grotere troost dan de volharding der heiligen, het wonder dat wie vast ligt in Gods hand er nooit uit zal vallen, maar we kunnen onszelf en elkaar er ook mee in slaap sussen. Dan heb je zomaar een wapenrusting nodig. En een jaarthema over volharding.

Kwade dag

We maken een grote vergissing als we denken dat de kwade dag waar Paulus over spreekt, in de toekomst ligt. De kwade dag is nu! Het is veelzeggend dat het woordje 'kwaad' hetzelfde Griekse woordje is dat we dagelijks op de lippen nemen in het gebed 'leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de bóze.' De boze is iedere dag actief. We houden zonder wapenrusting nu al geen stand.

Oorlogsanalyse

Ongetwijfeld zal de strijd tussen de oude en de nieuwe mens waar Paulus over sprak op z'n minst enige herkenning opgeroepen hebben. De bereidheid om te strijden tegen eigen zonden zal er in Efeze vast geweest zijn. Dat is God immers meer dan waard. Maar Paulus acht het nodig dat christelijk Efeze er meer van doordrongen is hoe penibel de situatie is. Er is een geestelijke strijd gaande. Niet rustig slapen. Alle hens aan dek. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Nee, de situatie is niet hopeloos, want 'Christus is onze vrede', maar om stand te houden hebben we wel de wapenrusting nodig. Onderschat de situatie niet. Het is alsof de regering van een klein landje dat te maken heeft met vrij onbetekenende interne opstandjes, ineens te horen krijgt: Besef je dat die opstandelingen gesteund worden door grootmachten met hun eigen belangen? De vijand is machtiger dan je denkt, het gevaar groter dan op het eerste gezicht lijkt, er staat meer op het spel dan voor het oog schijnt. 'Ga weg achter Mij, satan', sprak Jezus tot Petrus. Wellicht omdat hij er geen benul had dat er een geestelijke strijd gaande was waar hij onderdeel van uitmaakte. Ook de Christenen in Efeze moesten zich bewust worden van wat er in het geding was: 'Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.' (Ef.6:12) Intussen waren de fronten wel heel concreet.

Opmerkelijk dat even voor de versterking met de wapenrusting Paulus heel concreet benoemt waar het om gaat: huwelijk, gezin, gezag en trouw. Kan het concreter? En actueler...?

Standhouden

Overigens moeten we nauwkeurig op de oorlogstaal van Paulus letten. Hij spreekt hier niet over 'overwinnen'. Stel je voor dat wij de boze machten om ons heen moeten overwinnen, stel je voor dat wij in eigen kracht de zonden in onszelf moeten overwinnen, dat wij de satan moeten verslaan. Nee, de overwinning is al behaald. 'En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente.' (Ef.1:22) Wij hoeven niet te overwinnen, maar hebben wel stand te houden, te volharden. Soldaten, gebonden aan de zegekar van Christus, kunnen kennelijk nog fors tekeergaan. Je hebt zo maar een trap te pakken.

Maar Christus is Triomfator. Wat is God goed: er is een wapenrusting voorhanden. Die reikt Hij ons aan. Hij is niet alleen Overwinnaar, maar rust ons toe met Zijn wapenrusting om zo volhardend staande te blijven, tot de eindoverwinning komt. Het geeft intussen te denken dat de dresscode defensief is.

*Gij, Heer, alleen, Gij zijt
Verwinnaar in de strijd,
en geeft Uw volk de zegen*

Gods wapenrusting (2, de waarheidsgordel)

Integere levenswandel

Tekst: ds. A. van Zetten

Een gordel voelde wellicht niet altijd fijn en van toegevoegde waarde, maar was op cruciale momenten levensreddend. Met zo'n gordel kon je je mantel opbinden, voorkwam je struikelen en was je bewegingsvrij in de strijd. Paulus roept op waarheid hoog te houden.

Ook in onze tijd is het geen overbodige oproep. Maar wat bedoelt Paulus?

Gaat het hem om de waarheid van Gods Woord? Meerderen volgen deze uitleg. Opvallend is echter dat het lidwoordje 'de' hier ontbreekt. Dit lijkt ons op een wat ander spoor te zetten.

Persoonskenmerk

Het Griekse woordje dat we vertalen met waarheid, kan namelijk ook op een persoonskenmerk duiden. Dan gaat het om waarachtigheid, om betrouwbaarheid en niet zozeer om de waarheid van het Evangelie. Voor deze duiding pleit dat Paulus even hierna het zwaard van de Geest het Woord van God noemt. Er is daarom veel te zeggen om bij de waarheidsgordel te denken aan de persoonskenmerk waarachtigheid. Dit benadert woorden als betrouwbaarheid en integriteit. Overigens verbindt Calvijn de aspecten persoonskenmerk en Gods waarheid aan elkaar door te verwijzen naar de fontein van oprechtheid (waarheid), de zuiverheid van het Evangelie. Willen we dus staande blijven in de kwade dag (Ef.6:13), dan hebben we waarachtig te zijn door te 'bronnen' in het Woord. Dit gaat dieper dan wat schaven aan ons persoonskenmerk waarachtigheid. Het gaat om vernieuwing van ons binnenste. We halen even terug dat we staande moeten blijven tegen de listige verleidingen van de duivel (vs.11). Hoe doe je dat? Door waarachtig, door eerlijk, door puur te zijn, voor God en de mensen. Door eerlijk te zijn, houd je het 't langste vol. Door waarachtig te zijn, volhard je. Je struikelt met zo'n omgord middel niet zo snel, de duivel heeft niet zomaar vat op je. Er is dus een volhardingsstrijd te strijden in waarachtigheid. Voor je het weet, ga je mee in leugen en bedrog.

Oprecht in Gods oog

Hoe blijf je volhardend staande in de fronten van deze tijd? In ieder geval door waarachtig, betrouwbaar, integer te zijn. Het is helpend wanneer je bekend staat als iemand die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Het is mooi wanneer mensen zich veilig bij je voelen, omdat je oprecht bent. Toch is dit niet genoeg.

We blijven niet staande wanneer anderen ons integer vinden. Trouwens, onze gemiddelde seculiere mens heeft integriteit ook hoog in het vaandel. Dit maakt het verschil niet. Staande blijven we niet in wat anderen van ons zeggen. Laten we ons daar niet te veel afhankelijk van maken. Bepalend is wat God van ons zegt. Jezus zei van Nathanaël: 'Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is.' Die waarheidsgordel had Nathanaël niet van zichzelf. Van onszelf zijn we creatief met de waarheid. We zetten de waarheid naar onze hand, we houden er onze eigen waarheid op na. Denk aan Abraham, Jakob, Petrus. Thuis als Jezus was in de Thora en de profeten, liet Hij horen wat waarheid is: een mens, eerlijk voor God. Hij ontleende dit vast aan psalmwoorden: 'Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.' (Ps.32) De integriteit wortelt dus in eerlijkheid voor Gods aangezicht, leven met en vanuit Hem, Die de Waarheid is. Ieder eerlijk gebed tot God is een omgording met de waarheidsgordel. Dat behoedt voor struikelen. Het zal zichtbaar worden in een waarachtige, betrouwbare, integere levenswandel.

BIJ DE DIENSTEN

In de vorige kerkbode heb ik gevraagd of iemand een Bijbelboek of een onderwerp aan kon geven waar in de komende periode tijdens de kerkdiensten uit geprekeerd kan worden. Er zijn geen reacties binnen gekomen. Daarom neem ik me voor een preken-serie te houden over Izaak.

In de maand september hoop ik 5 keer voor te gaan in de erediensten. Op 5 september in de ochtenddienst hoop ik te preken over Genesis 17:15-22. Dat is de aankondiging van de geboorte van Izaak

Op 12 september in de avonddienst is er jeugdkring. Tijdens de preek zal het gaan over Genesis 18:16-33. Dat is het gedeelte waarin Abraham bidt voor Sodom. Dit is een aangrijpend gedeelte wat volgt op het bezoek van de Heere aan Abraham, na de tweede aankondiging van de geboorte van Izaak.

Op 19 september hoop ik voor te gaan in de ochtenddienst en denken we na over de tweede aankondiging van de geboorte van Izaak. Dan wordt er door Abraham de maaltijd aangericht. Dit gedeelte past bij de voorbereiding op het avondmaal, wat ook in deze dienst centraal zal staan.

Op 26 september hopen we het Avondmaal te vieren in de ochtenddienst en in de avonddienst houden we dankzegging voor het Avondmaal. De tekst voor beide diensten is genomen uit Genesis 21:1-21. Dat is het gedeelte waar Izaak geboren wordt en Ismael wordt weggestuurd.

WINTERWERK

In de avonddienst van 12 september beginnen we met de eerste avond van het winterseizoen. Met de jeugd komen we na afloop samen in de kerk om door te spreken over de preek.

Deze dienst willen we ook aandacht besteden aan het winterwerk wat dan weer zal starten.

De Bijbelkring zal de week erna ook weer plaatsvinden. De eerste avond zal gehouden worden op 22 september om 19:30 uur in Bethel.

In het vorige seizoen hebben we een keuze gemaakt voor een boekje over één van de kleine profeten. Deze zijn inmiddels aangeschaft. Wanneer u Gerda even vraagt, kunt u een boekje ontvangen en met haar afrekenen.

Voor wat betreft de overige activiteiten wordt u nog geïnformeerd.

CONSULENTSCHAP

In de kerkbode van juni heb ik geschreven dat Wijnjewoude mij gevraagd had voor het consulentschap in de komende vacatureperiode.

De gemeenten van Dorkwerd en Wijnjewoude hebben voortvarend gehandeld. Kort na het bekend worden van het vertrek van prop. Van Heijningen hebben de kerkenraden een advertentie geplaatst. Ook hebben zij mensen uitgenodigd die zij voor de vacature geschikt achtten.

Begin juli hebben beide kerkenraden een beroep uitgebracht op broeder L. Blee uit Wouterswoude, ons wel bekend.

Op 27 juli ontvingen we het bericht dat hij de benoeming heeft aanvaard. We wensen hem een goede overkomst naar de gemeente en wensen hem Gods zegen.

Ook wensen we broeder van Heijningen Gods zegen wanneer hij op 29 augustus wordt bevestigd in Alblasserdam als predikant aldaar. Hij heeft veel betekend voor de gemeenten in het noorden. We hopen dat hij, samen met zijn gezin ook daar tot zegen mag zijn.

GROET

In Deuteronomium 31:6 lezen we de volgende tekst: Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat.

Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Met deze woorden wil ik u groeten en Gods zegen wensen voor nu en in de periode van het winterwerk.

Een hartelijk groet namens mijn vrouw en kinderen,
Ds. F. Pierik

INGEZONDEN:

Onze samenleving vergelijk ik graag met een kathedraal. Een kathedraal is een project, gebouwd door generaties werklieden, die zich lieten bemoedigen door het beeld van de afgebouwde kathedraal, ook al zouden ze de voltooiing ervan dikwijls zelf niet meemaken. Elke steen is van onschatbare waarde en heeft een kleine, maar wezenlijke invloed op het geheel. Een steen (of een groep stenen) die verkleurt of verschuift maakt dat de kathedraal er anders uit gaat zien - nog indrukwekkender of andersom, in staat van afbraak.

Waarden trekken mensen uit boven puur eigenbelang of partijbelang. Ze

hebben de kracht om mensen met elkaar en met de toekomst te verbinden. Ik groeide op in Frankrijk. De Jezuïeten die daar mijn school leidden, gebruikten daarvoor het woord 'transcendent' ('wat ons eigen bestaan overstijgt'). Je associeert het direct met het goddelijke, maar het gaat mij vooral om een bepaalde mindset. Er is iets wat groter is dan mijn eigen bestaan.

President Macron zei over zijn persoonlijke geloofsbeleving dat hij niet in God gelooft maar wel in het transcendente. Op mijn Franse school werd er ook op gehamerd dat 'La France' iets transcendent in zich heeft. We maken samen onderdeel uit van een groter geheel, namelijk Frankrijk. En dat staat voor een traditie van eeuwen en voor een glorieus toekomst. In de woorden van Charles de Gaulle: une certaine idée de la France. Op de nationale feestdag 14 juli werd stilgestaan bij het feit dat het ook iets is waar je je eigen leven voor moet opgeven als het in gevaar komt.

Als predikant in Londen herontdekte ik de nadruk op het transcendente uit mijn Franse jeugd. Bij herdenkingen en festiviteiten werd door met name de indrukwekkende rituelen van de Church of England het besef versterkt dat elke Brit deel uitmaakt van een groter geheel. Dat biedt troost, trots en perspectief. Het is spijtig dat het Europese project die laag in ons niet weet aan te spreken, terwijl de in Europa ontwikkelde humane waarden zoveel kansen bieden om dat wel te doen. Geen levensbeschouwelijke traditie meer.

In Nederland ontbreekt het besef van het transcendente, van iets wat ons overstijgt. Er is geen levensbeschouwelijke traditie meer in Nederland waar wij in geworteld zijn. Bij veel politieke partijen (ook van oudsher christelijke) is het onduidelijk waar zij echt voor staan. Veel hangt af van de lijsttrekker. Het Nederlands-zijn wordt nog amper aan dieper liggende waarden verbonden.

Een gemiste kans, want de Nederlandse geschiedenis biedt veel aanknopingspunten. Ik denk aan verhalen van mensen die opkwamen

voor verdraagzaamheid, godsdienstvrijheid, rechtvaardigheid en die open stonden voor de wereld om hen heen. Waarden die teruggaan tot de Unie van Utrecht (1579). Waarden die ons sterk hebben gevormd en waar we trots op mogen zijn.

Zouden we niet duidelijker moeten uitspreken dat deze waarden wat ons betreft van transcendente waarde zijn? Dat zij als het ware van eeuwigheidswaarde zijn, ook al staan zij onder publieke druk.

Dat wij ze willen doorgeven aan nieuwe generaties en ons er in al ons politieke handelen door willen laten omvormen. Dat deze waarden de bouwstenen vormen van de kathedraal die Nederland is en die wij met elkaar vormen.

Als het transcendente ontbreekt, dan rest het eigen succes. Van de politicus en de eigen partij. Dat is de reden tot bestaan. Groter worden bij de volgende verkiezingen. Nog meer volgers op Twitter.

Wat wil de politicus bereiken?

In het licht van de huidige coalitieonderhandelingen heb ik dikwijls de vraag gesteld: wat willen jullie als politici nou echt bereiken? Welke steen van de kathedraal van onze samenleving moet van kleur of plaats veranderen de komende jaren? En welke hoekstenen moeten er vooral worden gekoesterd en verstevigd?

Deze vragen zijn nu meer dan ooit relevant, want na corona valt er wel weer wat op te bouwen. Laat het gesprek daarover gaan in de onderhandelingen! Laat adviseurs die zich louter met beeldvorming bezighouden op veilige afstand en ga van mens tot mens het gesprek aan over wat Nederland tot Nederland maakt en welke waarden daar onlosmakelijk aan zijn verbonden. En sta daar vervolgens voor, ook al maak je een vrije val in de opiniepeilingen en verlies je honderden volgers. Deze houding zal het welzijn van de politici ten goede komen. En de kathedraal die onze samenleving vormt zal er alleen maar mooier van worden.

Joost Röselaers is remonstrants predikant. Dit artikel is gepubliceerd in het NRC van 2 juli 2021.

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
12 – 09	20.30u.	Jeugdkring	Kerk
22 – 09	19.30u.	Bijbelkring	Bethel

KOPIJ OKTOBERNUMMER

De kopij voor het oktobernummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 24 september 2021**.

LIED: VEILIG IN JEZUS' ARMEN

Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vreê,
Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg,
Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht;
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.

Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,
En 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.

Johannes de Heer nr. 523

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com

DIENSTEN SEPTEMBER

Datum	9.30 uur	19.00 uur
5 september	Ds. F. Pierik	Ds. M.G.M. Mudde, Hollandscheveld
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
12 september	Ds. B.J. van der Kamp, Harderwijk	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
19 september	<i>Voorbereiding HA</i> Ds. F. Pierik,	Ds. N. Noorlander, Onstwedde
<i>Collecten</i>	1. Haïti (Woord en Daad)	
26 september	<i>Bediening HA</i> Ds. F. Pierik	<i>Dankzegging HA</i> Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
3 oktober	Dhr. H. Scherphof, Elburg	Ds. G.A. Schreuders, Wierden
<i>Collecten</i>	1. Kerk	