

Jaargang 67 nummer 6

september 2024

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

1 Samuel 17

Tijdens de preken serie over het leven van David hebben we de geschiedenis over David en Goliath overgeslagen. Ik heb hierover in het verleden een keer een themadienst voor scholen gehouden in Nunspeet en een gehandicaptendienst in 't Harde. Het thema was: 'Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je!' Een korte samenvatting hiervan geef ik in deze meditatie.

David, hij is een jongen van zeventien jaar oud. Een herdersjongen die wel wat gewend is met zijn schapen. En Goliath, hij is een man die zeer groot is. Een reus van ongeveer drie meter lang. Hij was onbesneden. Hij had een groot, zwaar harnas aan. Een harnas van tachtig kilo. Ook had hij een wapendrager bij zich. Hij droeg zijn speer, had een zwaard in zijn hand en een helm op. Goliath stond steeds op de heuvel om de vijand uit te dagen. Goliath doet dat met grote woorden, zodat hij het andere volk bang zal maken. Zo gebeurt het ook met het volk van Israël. Deze man is heel gemeen. Hij zegt niet alleen dat het andere volk een klein, waardeloos volk is, maar ook dat hun God niks kan. Hij spot met de God van de Israëlieten.

Deze situatie duurt inmiddels al veertig dagen lang. Twee keer per dag komt Goliath naar beneden. Hij staat precies tussen de beide legers in. Daar schalt hij: 'Jullie zijn een volk van niks! En die God van jullie is helemaal niks waard! Wie komt jullie helpen? Ik wil zeker niet op die God van jullie vertrouwen!'

Op een dag moet David van zijn vader naar het leger gaan. Binnen de kortste keren heeft hij door dat het leger helemaal niet aan het vechten is. Hij hoort dan ook waarom. Goliath, die onbesneden zulke heftige godslasterende woorden spreekt. David zegt: 'Laten jullie dat zomaar gebeuren?' De mannen van Israël vrezen.

Elke morgen worden zijn in de slag opgesteld, maar dan zien ze die man weer aankomen en durven ze niet te gaan.

Daar komt Goliath weer aan, spottend met God! David hoort het. David vraagt wie dat toch is. Dan krijgt hij te horen wat er aan de hand is. Wanneer je met deze man vecht, dan krijg je de dochter van de koning en hoef je geen belasting meer te betalen. Dat heeft de koning gezegd. De deal is namelijk dat je, wanneer je deze man verslaat, gewonnen hebt. Echter, wanneer je verliest dan wordt je slaaf van het volk van de vijanden, namelijk de Filistijnen. David gaat zich ermee bemoeien. Hij kan het niet hebben dat God wordt beledigd.

Eliab , de oudste zoon van Isai en de oudste broer van David, ergert zich aan zijn jongste broertje. Echter, David zegt resoluut: ‘God wordt beledigd en dat kan niet!’ Als Saul dat te horen krijgt, brengen ze David bij de koning. De boodschap van David is: ‘Niemand moet de moed verliezen, maar je moet op God vertrouwen. De Heere zal overwinnen in de strijd.’ Die man, die onbesneden Filistijn aan de andere kant heeft de slagorde van de levende God gehoond en getart!

Dan besluit de koning dat David maar moet gaan vechten, want David heeft verteld dat hij ook gevochten heeft met een leeuw en een beer. Daar heeft hij ook van gewonnen. Hij krijgt een harnas aan om de oorlog te kunnen beginnen. Echter, dat gaat niet goed. Hij kan daar niet in lopen.

David, gaat met Zijn God en met een herderstas, met daarin een slinger en vijf stenen. Dat is het wapengereedschap van David. Om de vijand die tegen God ingaat te verslaan heb je ander gereedschap nodig. Goed onthouden hoor.

Goliath spot: ‘Ben ik een hond? Dat je mij met een stok en andere dingen komt verslaan?’

David reageert hierop, vertrouwend op God, met: 'Jij komt met wapens, maar ik kom in de naam van de Heere. Zodat heel de wereld weet dat Israël een levende God heeft.' Hij neemt zijn slinger uit de herderstas, pakt een steen en slingert deze door de lucht. Raak! Precies op het voorhoofd van Goliath. De onbesneden Filistijn valt op de grond. De overwinning is behaald.

Wat betekent dat nu voor ons? Allereerst valt het op dat in dit tekstgedeelte maar twee keer wordt gesproken over Goliath. De andere keren wordt er gesproken over de Filistijnen of over de onbesnedene. Dat betekent dat Goliath als een beeld gebruikt wordt voor ons, om daarmee aan te geven dat er machten zijn die tegen God ingaan. Machten waardoor je bang wordt. Waardoor je niet zomaar een beetje griezelt, maar echt bang wordt. Machten die zeggen dat je alleen bent. Echter, als je op God vertrouwt, dan hoef je niet bang te zijn. God zegt tegen ons: 'Ik laat je niet alleen; Ik laat je nooit in de steek.' Als we Hem liefhebben en op Hem vertrouwen, dan zorgt God ervoor dat het goed komt. Dat is soms best lastig, want hoe weet je dat God met je is?

Daarom neem ik je mee naar het gereedschap van David, namelijk de herderstas met de slinger en vijf stenen. Hoe weet je nu dat God met je is? Om dat uit te leggen heb ik eerst een andere vraag, namelijk: 'Heb je God lief?' Wanneer je de Heere God liefhebt, dan geloof je dat God altijd voor je zal zorgen. Dan is Hij altijd bij jou. Hij wil jou helpen, dat heeft Hij beloofd. Je hoort het elke zondag weer, namelijk: Ik ben de Heere, jouw God. Hij heeft ook bij de doop beloofd dat Hij jouw God wil wezen. Dus God zorgt voor jou, elke dag opnieuw. Hij geeft jou Zijn liefde en Hij wil jou helpen bij alle dingen die je doet. Dat heb je ook nodig, want de satan weet ook dat je God liefhebt. En hij zal ervoor zorgen dat je de Heere niet liefhebt, dat het lastig wordt in het leven, dat je bang bent en dat je denkt dat God niet helpt. Zoals Saul dat ook dacht in de strijd tegen de Filistijnen. De satan is net als Goliath; hij spot met God.

Als het niet makkelijk is, dan heb je weleens gedachten waarbij je je afvraagt: 'Is God er wel?' Of herken je dat niet?

God doet wel wat Hij belooft. Al die gedachten en alles wat je meemaakt, mag je aan God vertellen. Je mag God vertellen dat je bang bent, dat het moeilijk is om te geloven of dat je blij bent als het goed gaat. Ook andere dingen mag/moet je aan God vertellen. Wanneer je zo alles vertelt aan God, dan heb je herderstas van David bij je. Dan vertrouw je op God, omdat je in de Naam van God 'strijd'. Dan mag je weten dat je overwint. Je bent dan sterker dan de satan. Wat de Heere heeft gezegd: 'Ik ben de Heere, jouw God.' Daar staat dezelfde naam als hier. Dat is de God die tegen jou zegt: 'Ik heb het voor jou gedaan.' Omdat de Heere Jezus gestorven is aan het kruis. Op dat moment heeft de boze verloren. Daarom mag je steeds met je herderstas door het gebed naar God toe.

En wanneer je dan wordt 'aangevallen', wanneer er nare gedachten door je heen gaan, dan mag je zeggen: 'Ik ben van de Heere Jezus. Ik houd van Hem.' Op dat moment slinger je een steen, precies zoals David dat deed, in de richting van de boze. Raak! Je hoeft niet bang te zijn. Vertrouw op de Heere.

Amen.

BIJ DE DIENSTEN

In de maand september hoop ik drie keer bij u voor te gaan. Op 1 september in de avonddienst hoop ik het tekstgedeelte te bepreken uit 1 Samuel 18:17-30. Dat is het gedeelte dat David trouwt met Michal, de dochter van koning Saul.

De tekst voor de prediking voor de diensten van 29 september in de morgendienst vinden we in 1 Samuel 19:5, namelijk '*de Heere heeft voor Israël een grote verlossing teweeggebracht.*' Deze dienst staat in het teken van de bediening van het Heilig Avondmaal. In de avonddienst wil ik met u stilstaan bij de HC zondag 28.

Daar gaat het over de leer van het Heilig Avondmaal. Wat gebeurt er nu precies aan de tafel als we deelnemen aan het Heilig avondmaal.

Voor alle genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven. Ik wens u allen goede diensten, ook met de voorgangers die op de andere zondagen voor zullen gaan.

ACTIVITEITEN

Winterwerk

In de deze maand zal het winterwerk weer van start gaan. We zullen weer beginnen met de Bijbelkring.

Vorig jaar heb ik in de kerkbode van september alvast de data benoemd zodat de gemeenteleden al op de hoogte waren. De geplande data voor de Bijbelkringen van dit jaar zijn: 18 september, 16 oktober, 20 november, 12 december, 15 januari, 5 februari, 19 maart en 16 april. We gaan weer verder met het Bijbelboek Openbaring. De avonden beginnen om 19:30 uur in Bethel. Iedereen hartelijk welkom.

Ook de jongerenavonden willen we weer opstarten in het nieuwe seizoen. De eerste avond is op 29 september. De tweede avond is op 13 oktober en de derde avond is op 15 december. Begin volgend jaar zal ik de vervolgdата plannen. Lisette is in oktober uitgerekend. Hoe deze avonden zullen verlopen is daarom ook nog afwachten.

We hopen en bidden dat de Heere in onze gemeente het werk wil zegenen tot opbouw van de gemeente.

UIT DE PASTORIE

Dankbaar

We mogen de Heere dankbaar zijn dat het met onze kinderen goed gaat. Jin is geslaagd voor de studie Chemie in Groningen. Het heeft even geduurd maar hij heeft het met goed resultaat mogen afronden.

En Shr-Yu is begonnen aan de MBO in Groningen om bloemist te worden. En Sheng-Hau is begonnen op Talryk in Drachten. Een school voor speciaal

voortgezet onderwijs, maar wat ons in het bijzonder dankbaar maakt is dat hij inmiddels door een kinderpsychiater is gezien en behandeld. Hij heeft medicatie voorgeschreven gekregen. En dit mag hem zo helpen dat we de echte lieve Sheng-Hau weer terug zien. Hij is veel rustiger geworden. Ook de spanning van het verlaten van de basisschool en de overgang naar de nieuwe school is zonder problemen verlopen. Wellicht zit er in de toekomst een mogelijkheid in dat hij wat meer thuis kan zijn. We zijn voor dit moment de Heere zeer dankbaar.

Groet

In Deuteronomium 31:6 lezen we de volgende tekst: Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Met deze woorden wil ik u groeten en Gods zegen wensen voor nu en in de periode van het winterwerk.

Een hartelijk groet namens mijn vrouw en kinderen,

Ds. F. Pierik

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
01 – 09	11.00u	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
18 – 09	19.30u	Bijbelkring	Bethel
29 – 09	20.30u	Jeugdkring	Haulerwijk

ROOSTER KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

Datum	Koek + koffiemelk	Meehelpen inschenken
01 – 09	Tine	Siepie
06 – 10	Anneke	Gerda

Graag zelf onderling ruilen als je niet kunt.

KOPIE OKTOBERNUMMER

De kopij voor het oktobernummer graag aanleveren voor uiterlijk **vrijdag 22 september 2024**.

VROUW-TOT-VROUWDAG DONDERDAG 26 SEPTEMBER

Op de laatste donderdag van september vindt de jaarlijkse Vrouw-tot-Vrouwdag plaats. Het thema is: Wees welkom! Er zijn verschillende sprekers: ds. A.J. Mensink, Diane Palm en Jona uit Albanië (GZB). André van Vliet en Noortje van Middelkoop staan met piano en viool garant voor prachtige muziek.

De Vrouw-tot-Vrouwdag vindt plaats in De Basiliek in Veenendaal van 9.45 tot 13.00 uur. Na afloop is er de mogelijkheid om een lunch te kopen. Uiteraard is er volop ruimte voor ontmoeting.

Meer info: www.vrouwtotvrouw.nl/vtvdag.

KOM OP ADEM IN DE HERBERG

In de bosrijke omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te staan bij je plek in je familie of bij het verlies van je geliefde. Dat kan bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek. In november 2024 vinden de volgende **twee Kom-op-adem arrangementen** plaats:

- **Van 20-22 november: Leven met verlies – voor wie een dierbare moet missen door overlijden**
- **Van 25-27 november: Mijn familie en ik – voor als de relatie in of met je familie een last is voor je**

Met een kleine groep ervaringsgenoten kom je samen onder deskundige begeleiding. Er is een luisterend oor voor je verhaal. Bij een open Bijbel samen in gesprek zijn, geeft herkenning en erkenning. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en activiteiten zijn in groepsverband. In je vrije tijd kan je ontspannen en genieten van de prachtige omgeving van de Herberg. Je hebt een eigen kamer.

Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Voor meer informatie ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl.

Aanmelden kan tot en met 4 november 2024

Aafke (deelnemer voorjaar 2024): 'Twijfel je of de Herberg een goede plek voor je is? Realiseer je dat iedereen die zich aanmeldt vooraf dezelfde vragen heeft. Waar kom ik terecht? Wie zijn er nog meer? Doordat iedereen zo denkt, ben je toch snel ingeburgerd. Doe het om een deel van je verdriet te herbergen. Niet dat je verdriet helemaal weg is. De stapel is minder geworden. Je hebt je verdriet en zorgen gedeeld met iemand. En hopelijk ook achtergelaten bij iemand.'

Deze Kom-op-adem-weken biedt de Herberg naast het herstelarrangement van 2-6 weken en een individuele midweekretraite.

JOHANNES DE HEER LIED 838

Wij hebben de verlossing, door Jezus dierbaar bloed;
Wij hebben de verzoening, O, welk een kostbaar goed!
Wij hebben 'n Hogepriester, die voor ons bidt en pleit,
Wij hebben 'n schone erf'nis, straks in de eeuwigheid.

refrein:

**Eén in de naam van Jezus, één zin en één gemoed,
Eén in 't geloof der Schriften, één in 't verzoenend bloed.
Eén Vader, Die ons liefheeft, Eén Zoon, Die stierf aan 't kruis,
Eén Geest, Die leidt door 't leven, en straks één Vaderhuis.**

Wij hebben vrede in 't harte, door Christus onze Heer,
Wij hebben troost in smarte; Hij sterkt ons telkens weer.
Wij hebben 'n Goede Herder, 't Leven en overvloed.
En als ons einde daar is, schenkt Hij ook stervensmoed.

refrein

Wij hebben 't Woord, dat vast is, 't Licht dat de nacht doorgloort.
Wij hebben Zijn belofte; Zalig die 't leest en hoort.
Wij weten uit de teek'nen; Zijn komst is zeer nabij!
Maar heffen 't hoofd naar boven; Zijn komst toch maakt ons vrij.

refrein

Wij hebben nu de toegang, tot Gods genadetroon.
Wij hebben in 't vooruitzicht, Een gouden levenskroon.
Wij hebben zelfs bij 't sterven, altijd weer goede moed.
En hebben Gods verzeek'ring, alles werkt mee ten goed'.

refrein

Wij wachten Zijn verschijning, zien biddend naar uit naar Hem;
Wij reizen met elkander, naar 't nieuw Jeruzalem.
Wij zingen vol verwachting, 't blijde "Maranatha".
Wij zullen Hem ontmoeten, Amen, Halleluja!

**Eén in de naam van Jezus, één zin en één gemoed,
Eén in 't geloof der Schriften, één in 't verzoenend bloed.
Eén Vader, Die ons liefheeft, Eén Zoon, Die stierf aan 't kruis,
Eén Geest, Die leidt door 't leven, en straks één Vaderhuis.**

DIENSTEN SEPTEMBER

Datum	9.30 uur	19.00 uur
1 september	Ds. F. Pierik	Ds. H.B. van der Knijff, Wilsum
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
8 september	Kand. P.J. Lok, Wezep	Dhr. L. Blees, Dorkwerd
<i>Collecten</i>	1. Wycliffe Bijbelvertalers 2. Kerk	
15 september	Ds. J.H. Dekkers, Wierden	Ds. M. de Jager, Dwingeloo
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
22 september	<i>Voorbereiding HA</i> Dhr. D. Vos, Oostwold	Ds. J. Mulderij, Wezep
<i>Collecten</i>	1. Onderhoud 2. Kerk	
29 september	<i>Bediening HA</i> Ds. F. Pierik	<i>Dankzegging HA</i> Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
6 oktober Israëlzondag	Ds. F. Pierik	Dhr. J. van den Berge, Sebaldeburen
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com