

Jaargang 64 nummer 7

oktober 2020

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Kerkenraad:

J.A. de Vries (oud. -kerkr.)
Hoofdstraat 5
9342 PA Een
Tel. (0592) 656443

S. Wesstra (oud. -kerkr.)
Slinke 9
8433 LW Haulerwijk
Tel. (0516) 421145

A.K. de With (diaken)
Heideweg 14
9321 VS Peize
Tel. (050) 5033372

Joh. Hummel (diaken)
Oosterwoldseweg 20
8433 PV Haulerwijk
Tel. (06) 30757634

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Banknummer: NL78RABO0325809720 t.n.v. Hervormde Gemeente Een

Financiële administratie: Dhr. J. Tijsseling, Hoofdstraat 30, 9342 PC Een,
tel. (0592) 656521; e-mail: jaap.tine.tijs@gmail.com

Voor de bestelling van collectebonnen vooraf geld overmaken en vermelden
hoeveel bonnen en voor welk bedrag per bon.

DIACONIE

Banknummer: NL98RABO0347262171 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Een

Financiële administratie: A.K. de With, Heideweg 14, Peize

MEDITATIE

“Ik vertrouw erop dat Hij, Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus.” *Filippenzen 1:6*

Nadat Paulus de groeten over heeft gebracht namens Timotheüs, namens zijn medewerkers Silas en Lucas en namens hemzelf, begint hij met grote woorden. God wil Zijn genade schenken en daarom groet hij ook namens de Heere God. Het werk van de Heere Jezus Christus wordt in de gemeente volbracht, namelijk het werk waarin Hij Zijn heil en vrede aan de gemeente geeft.

In dit gedeelte lezen wij over het grote werk van de Heere God wat Hij in ons wil werken. Want het aanbieden van Zijn vrede en Zijn heil blijft niet alleen bij een persoonlijke wens. Het gaat verder in het leven van Zijn gemeente. Het gaat verder in het leven van Zijn volgelingen.

Want het grote werk van Jezus Christus, zoals het hier wordt benoemd, het goede werk houdt in dat er wedergeboorte, geloof en bekering wordt gewerkt door God. Dat is het werk wat er zal wezen door Jezus Christus. Daarmee staat de Heere God er zelf voor in dat het werk tot aan het einde volbracht zal worden. Op het moment dat de Heere Jezus zal terugkomen op de wolken, zal Hij zelf Zijn gemeente bijeenbrengen. Hij staat zelf borg als Middelaar voor Zijn gemeente en daarmee kan het werk afgerond worden. En zal het werk ook af komen. Het kan nooit wezen dat God zijn werk niet afmaakt. Dit zijn beloften waaruit blijkt dat God nooit Zijn beloften laat varen.

De tekst waarmee deze inleiding begint, zo beginnen wij ook elke kerkdienst met aansluitend die prachtige woorden: De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader zij met u allen.

Dat is dezelfde wens als die Paulus hier opschrijft, maar die wens wordt voorafgegaan aan de bede uit psalm 121: 'Onze hulp is in de naam van de Heere, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en Die trouw houdt tot in eeuwigheid, en Die nooit zal laten varen het werk wat Zijn hand begon.

Daarmee mogen wij de kerkdienst beginnen. Daarmee mogen wij het winterwerk beginnen. Daarmee mogen wij uitzien naar die grote dag die eenmaal komt. Zodat wij in de gemeenschap van het evangelie met elkaar gemeente mogen zijn, zoals God het bedoeld heeft. Daarmee mogen wij omzien naar elkaar als gemeente van Christus, want Zijn werk ligt vast.

Zomaar een enkel woord, een enkele gedachte over dit tekstgedeelte. Maar wel een bemoediging voor ons als kleine gemeente, hoe kwetsbaar ook, het ligt vast in de handen van Hem!

BIJ DE DIENSTEN

In de maand september stond ik niet zoveel op het rooster. De beurt van 27 september is door een gastpredikant teruggegeven, deze heb ik toen overgenomen. In de maand oktober hoop ik vaker te preken.

Op zondag 11 oktober hoop ik twee keer voor te gaan in Een. In de morgendienst hoop ik te preken in de Gereformeerde Kerk. Dit is géén gezamenlijke dienst, maar ik ga daar voor op uitnodiging van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. In de avonddienst gaan we verder met het Evangelie van Lukas, hoofdstuk 5. In dit gedeelte gaat het over vasten. We gaan hierop in wanneer we de tekst van Lukas 5:33-39 als uitgangspunt nemen. Na veel gezangen wordt er, na het begin van hoofdstuk 5, het accent gelegd op de macht van Jezus op de sabbat. Jezus is Heere, ook van de sabbat, is één van de teksten.

Op 18 oktober wordt het Heilig Avondmaal bediend aan de gemeente. Het tekstgedeelte is dan Lukas 6:1-5. In de avonddienst willen we nogmaals over dit gedeelte nadenken in een dankzeggingsdienst.

Na deze dienst is de eerste jeugdkring van dit seizoen. We hopen dan terug te zien op een goede avondmaalsbediening en hierover met de jeugd door te spreken.

AVONDMAAL

Volgens het officiële rooster zouden we begin september het avondmaal vieren met de gemeente. Maar vanwege corona was dit niet mogelijk. Eén van de gemeenteleden heeft de kerkenraad gevraagd naar een mogelijkheid om toch het avondmaal te houden. We hebben daarom een 'extra' mogelijkheid in het rooster gezet op D.V. 18 oktober. Daarna hopen we in december nog een avondmaalsdienst te hebben.

De PKN geeft richtlijnen hoe we het avondmaal kunnen vieren. Daarbij neemt de kerkenraad de volgende maatregelen in acht.

Het beroep van predikant is 'verklaard' tot contactberoep. Dit houdt in dat de predikant bij het inzegenen van een huwelijk, doop, avondmaal en andere bijzondere gelegenheden in de straal van 1,5 meter mag komen. Dit in tegenstelling tot ouderlingen en diakenen.

Daarom zal het brood worden aangereikt door de predikant, die vooraf zijn handen goed heeft ontsmet. Daarna zal de predikant de wijn aanreiken in kleine bekertjes. Deze bekertjes haalt de predikant weer op, nadat iedereen de wijn heeft genomen. Dit gebeurt in een daarvoor bestemde 'emmer'/schaal.

Op deze manier kunnen we volgens de richtlijnen de dood van de Heere gedenken. Wat een vreugde zal het zijn om weer te mogen delen in de offerande van Christus.

ZIEKEN

Mevrouw Nell zit al een tijdje te tobben met haar handen. De artsen in het ziekenhuis hebben aangegeven dat er eigenlijk niet veel meer aan te doen is. De oorzaak van de pijn is slijtage in de handen. Mevrouw Nell heeft hier wel een spuit voor gekregen, maar die werkt tot op heden niet echt. Een spalk moet haar nu verlichting geven.

Dhr. Hummel uit Leek heeft in de week van 13 september een ongelukkige val gemaakt. Hij was de heg aan het knippen en tijdens het knippen is hij van de trap gevallen. Hij viel daarbij in de scharen van de heggenschaar. Op 6 plaatsen heeft de arts in het ziekenhuis hechtingen moeten plaatsen. Het is lastig om te bemerken dat lichaam en geest achteruit gaan en het verstandiger wordt om dingen niet meer zelf te doen. Maar als die dingen dan toch gedaan moeten worden... We hopen op spoedig herstel, zodat zij weer hun plaats in kunnen nemen in de kerk.

HUWELIJSJUBILEUM

Namens de gemeente feliciteren wij Martin Bolk en Celia Bolk-Krouwel met hun 30-jarig huwelijk. Ze hopen namelijk op D.V. 18 oktober 2020 hun huwelijksdag te herdenken. Wanneer zij op die bijzondere dag het ja-woord gaven, lijkt het nog een hele weg tot het 30-jarig huwelijk. Maar wanneer ze terugkijken is het voorbij gevlogen.

En toch gebeurt er veel in die 30 jaar. Martin en Celia hebben kinderen uit Gods hand ontvangen, ze hebben een eigen bedrijf opgezet en hebben een plaats gevonden in onze gemeente.

Maar er waren ook dagen van moeite en zorg. Als we denken aan de gezondheid van Celia is het niet altijd makkelijk. Dat waren moeilijke tijden, en nog steeds loopt ze tegen beperkingen aan. Maar toch mogen zij samen getuigen van Gods genade in hun leven. We wensen hen dan ook Gods zegen toe op deze mooie dag en wensen hen Gods zegen voor de toekomst.

WINTERWERK

Ook dit seizoen willen we weer het winterwerk opstarten. Vanwege corona zal dit wel voorzichtig gebeuren. We zullen de 1,5 meter regel in acht nemen. Ter voorbereiding op het winterwerk heb ik in de Eeniger courant een stuk geschreven. Dit wil ik u ook graag meegeven.

Daarin stond het volgende:

Het is alweer september.
De avonden worden langer,
de zon gaat al eerder
onder. De mooie warme
zomer is weer voorbij.

Dat doet me denken aan dat liedje van Gerard Coks. Waarschijnlijk kende u dat wel. 'Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei...'

Lezen we daar ook over in de bijbel? Daar wordt benoemd dat er geen einde zal komen aan de tijd van de zomer en de winter. Regen en droogte zullen elkaar afwisselen in het jaargetij van zomer en winter. Maar de vraag is of dit altijd zo zal blijven gaan. Denkt u wel eens: wanneer zal het ophouden? Het kan toch niet altijd zo blijven doorgaan?

Gezien de veranderingen die in de wereld gebeuren. Warme tijden worden steeds warmer en echte winters hebben we niet meer.

Door deze opwarming van de aarde zal de zeespiegel stijgen. Dijken moeten worden verstevigd om het water tegen te houden. Maar dat niet alleen, ook de natuur verandert. De diversiteit in de natuur wordt minder. Wanneer we zo doorgaan gaat het niet goed. Hoe lang kan het nog doorgaan, denken we dan.

Maatregelen die worden genomen hebben maar een beperkt effect. Boeren worden beperkt in het houden van vee en het gebruik van de



landerijen. Dan dringt de vraag op: hoe lang kan dit nog doorgaan? Wanneer ik de bijbel open sla en ga zoeken naar de woorden winter en zomer, dan kom ik deze woorden respectievelijk 11 en 12 keer tegen. Slechts een paar keer wordt het gebruikt om een tijd aan te duiden bij iemand die een reis maakt. De overige keren wordt het gebruikt om het goede van God aan te wijzen.

De eerste keer is dat na de grote watervloed. Noach krijgt de regenboog te zien nadat hij uit de ark is gestapt en een altaar heeft gebouwd. De wereld blijft in de handen van God Die deze wereld bewaard. Ook de tweede keer wordt hier in de psalmen op gewezen. De Heere God houdt Zijn wereld vast. De laatste paar keren wordt er in het Oude Testament gewezen op onze verantwoordelijkheid. Wanneer wij niet werken in de zomer, dan zullen wij in de winter vervallen tot de bedelstaf.

Wanneer de Heere Jezus de woorden 'winter en zomer' gebruikt dan krijgt de winter een plaats bij het komende oordeel. Jeruzalem zal verwoest worden in de winter. Wanneer we de geschiedenisboeken van het Romeinse rijk lezen, dan zien we dat het in het jaar 70 van onze jaartelling gebeurt. Dat was toen. Maar dan toch maar weer de vraag: komt er dan nooit een einde aan de wereld? Blijft het altijd maar zomer en winter? Blijft dat altijd doorgaan?

Zo lang de Heere God het geeft, blijft het zomer en winter. Maar er zal een dag aanbreken wanneer het de laatste dag is. Dan houdt het op. In welk tijdperk van het jaar het is, het winter tijdperk of het zomer tijdperk, dat weten we niet. Maar de bijbel vertelt er op een andere manier over. Dat is op de dag dat de hemel open gaat en de Heere Jezus komt. De vraag is dan niet of het zomer is of winter, maar de vraag is dan of je Hem kent.

En juist in de komende periode van de winter, mag je in de kerk hier meer over leren. Zowel in de Gereformeerde Kerk als in de Hervormde Kerk worden er activiteiten georganiseerd, worden er kerkdiensten gehouden om meer van Jezus te leren. (In beperkte vorm vanwege corona.) En hoe je Hem kunt ontmoeten. Hoe je Jezus kunt volgen in het leven.

U bent daarom ook van harte uitgenodigd in de Gereformeerde en de Hervormde Kerk van Een. We hopen u te ontmoeten. Ik sluit daarom ook af met de volgende wens: Ik wens u een goede winter toe.

(Niet wetende dat we na het schrijven van dit stuk nog een mooie week met zomerse temperaturen hebben gehad)

CATECHESE

Na vele jaren waarin er geen catechese gehouden werd, kwam de vraag van familie Knap uit de Pastorie, om catecheselessen. In samenspraak hebben we de maandagavond gekozen voor catechese. De eerste avond zal worden gehouden op maandagavond 5 oktober. Die avond begint om 19:00 uur. In de week van 11 tot 17 oktober is er herfstvakantie en zal er geen catechese gegeven worden. De volgende avonden zijn na de herfstvakantie gepland.

Hierbij de data voor de catechese avonden: 19 oktober, 2 november, 9 november, 23 november, 7 december, 11 januari, 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart, 15 maart en 29 maart 2021.

We gaan ons verdiepen in de methode van dominee M. van Kampen, de serie van reflector. Een mooie en uitgebreide methode waarin we de diepte van de bijbel proberen te zoeken. We hopen met elkaar op goede en gezegende avonden.

BIJBELKRING

Ook dit jaar willen we weer de Bijbelkring opstarten. We gaan verder bij waar we gebleven waren, in het vijfde boek van Samuël. We hopen met elkaar op goede en gezegende avonden. Hieronder vindt u de lijst met de avonden voor de komende periode.

De eerste avond is op woensdagavond 7 oktober om 19.30u. Daarna de volgende data: 28 oktober, 18 november, 9 december, 20 januari, 10 februari, 3 maart en 31 maart. Dat is dan ook gelijk de afsluitingsavond. Wanneer we in Bethel op geruime afstand van elkaar plaatsnemen moet het lukken.

HERFSTVAKANTIE

In de week van 11 tot 17 oktober is het herfstvakantie in de regio noord. In het afgelopen jaar heb ik de uren voor de vakanties ook gebruikt voor het compenseren van mijn reistijd. Dit is nu niet meer nodig. Vandaar dat ik in de komende herfstvakantie een week vrij neem om met de kinderen iets te gaan ondernemen. Wat dat zal wezen weten we nog niet. In ieder geval is er dan geen catechese of Bijbelkring.

PERMANENTE EDUCATIE

Vorige week zat ik in de auto en luisterde naar de radio. Op dat moment was er een interview met onze premier Mark Rutte. Hij ging uitgebreid in op de noodzaak van permanente educatie, om te blijven leren. Dat maakt dat mensen in een tijd van crisis voldoende geschoold zijn om eventueel over te kunnen stappen naar een andere werkkring.

Nu heeft een predikant het niet nodig om over te stappen naar een andere werkkring, maar hij is wel genoodzaakt om mee te doen aan de permanente educatie.

In de eerste periode van een predikant krijgt hij een mentor toegewezen. Dat traject is nu afgelopen. Nu komt er een gedeelte waarin een net begonnen predikant geschoold wordt in het werkveld. Met een aantal predikanten uit het noorden gaan wij tegelijkertijd op deze cursus. Deze cursus duurt een jaar. Dat zal betekenen dat ik regelmatig twee dagen per week weg ben. Deze cursus wordt intern in Doorn gegeven. Deze cursus is zo verplicht, dat de kerkenraad voor vervanging moet zorgen wanneer er een begrafenis plaats moet vinden.

U begrijpt wel dat wij als beginnende predikanten hier niet blij mee zijn. Maar de Protestantse Kerk in Nederland en de universiteit vinden deze cursus belangrijk. Op die manier hoopt de PKN ons te ondersteunen bij het werk in de gemeente.

GROET

Vanuit het gedeelte wat ik geschreven heb over het gaan van de tijden en het einde wat komt, past de volgende zegen wens. Hij staat in Openbaring 22: 'Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus *zij* met u allen. Amen.'

Deze zegen wil ik u van harte toewensen, namens mijn vrouw en kinderen.

Ds. F. Pierik

JARIGEN OKTOBER

Op 17 oktober hoopt mevrouw H. Zoutman (1940) haar verjaardag te gedenken. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de tijd die komt.

VROUWENKRING 'WEES EEN ZEGEN'

Woensdag 23 september is de vrouwenkring weer opgestart.

We behandelen dit seizoen het bijbelboek Prediker. Dit doen we aan de hand van de Bijbelstudies van de Hervormde Vrouw.

We mochten deze avond 2 nieuwe leden welkom heten, waar we erg dankbaar voor zijn.

We hebben de eerste Bijbelstudie behandeld n.a.v. Prediker 1. Met het thema 'Zoeken naar zin'.

D.V. 21 oktober hopen we de tweede avond te hebben, waar we de tweede Bijbelstudie willen behandelen n.a.v. Prediker 2 met het thema 'Echt genieten'.

Trienke zal dan de Bijbelstudie voorbereiden en Stijnje zorgt voor de traktatie.

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
05 – 10	19.00u.	Catechisatie	Bethel
07 – 10	19.30u.	Bijbelkring	Bethel
18 – 10	20.30u.	Jeugdkring	Kerk
19 – 10	19.00u.	Catechisatie	Bethel
21 – 10	19.45u.	Vrouwenkring	Bethel
28 – 10	19.30u.	Bijbelkring	Bethel

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collecten augustus 2020:

Collecten: € 365,45

Collectegiften: € 205,00

te specificeren als volgt: 1x 160,00; 1x 25,00 en 1x 20,00 (onderhoud)

Vrijwillige bijdragen: € 1265,00

te specificeren als volgt: 1x 500,00; 1x 150,00; 3x 100,00; 1x 70,00; 3x 40,00 en 1x 25,00

Collectebonnen: € 280,00

Totaal: € 2115,45

Luisteruren kerkelefoon 128 uur

FINANCIËLE TUSSENBALANS TOT EN MET 20 SEPTEMBER 2020

Van de vrijwillige bijdragen is er ruim 90% van de begroting binnen.

Wat betreft de collectebonnen zitten we op nog geen 45%.

De collecten in de kerkdiensten, daar is 46% aan gegeven.

Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, gezien wij geen kerkdiensten mochten houden. En daarom is er via de vrijwillige bijdragen meer binnen gekomen.

Op dit moment lopen de collecte inkomsten nog ver achter. Er is in de maand augustus maar € 365,45 binnengekomen.

Terwijl er in de maand augustus van 2019 het dubbele aan de collecten is gegeven. Wat wij met elkaar wel moeten realiseren, is dat de vaste lasten dit jaar hoger zijn dan in 2019, gezien wij het hele jaar een eigen dominee in dienst hebben. Ik heb weleens iemand horen zeggen, een gemeente die leeft die geeft, ik zou zeggen neem dit ter harte.

De penningmeester

DIACONIE

16 – 08 Diaconie € 138,80

Vanaf de maand oktober zal in de ochtenddienst de collecte zijn voor de diaconie. In de avonddienst zal de collecte zijn voor een speciaal doel. Zie hiervoor de achterkant van het kerkblad.

KOPIJ NOVEMBERNUMMER

De kopij voor het novembernummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 23 oktober 2020**.

EEN BESCHAMENDE LES

Een man die op zondagmiddag al vroeg naar de kerk ging zag dat er op een plein een groepje jongens zichzelf en anderen aan het vermaken waren. Zo te zien hadden ze groot plezier in hun spel. De man wilde eerst doorlopen, maar daar had hij toch geen vrede mee. Daarom sprak hij de jongens aan en zei dat het vandaag Gods dag was.

‘Jullie hebben zes dagen de tijd om buiten te spelen jongens’, zo sprak de man. ‘Waarom moeten jullie daar dan toch ook nog de zondag voor gebruiken? Zal ik jullie eens wat vertellen?’ In één van de straten van een grote stad liep eens een zwerver. Omdat hij bijna niets had om van te leven, hield hij regelmatig mensen aan om te vragen of ze nog iets voor hem hadden. Maar dikwijls zonder resultaat. Plotseling zag hij een welgestelde heer aan de andere kant van de straat lopen. Hij ging naar hem toe en vroeg of hij nog wat voor hem over had. Als die meneer ziet hoe armoedig deze zwerver er bij loopt krijgt hij medelijden met hem. Hij haalde zijn portemonnee tevoorschijn en deed die open. De zwerver zag dat er in die portemonnee zeven losse guldens zaten. De meneer haalde zes van de zeven guldens er uit en gaf ze aan de zwerver. Die was natuurlijk heel blij. Maar een paar straten verder dacht hij plotseling aan die ene gulden die nog in de portemonnee van zijn weldoener zat. Vlug rende hij de meneer achterna en beroofde hem van zijn laatste gulden. ‘Wat vinden jullie daarvan jongens?’

Ja, dat vonden ze toch wel verschrikkelijk. Ze waren dan ook diep verontwaardigd over zulk manier van doen. ‘Nou jongens, zeg eens eerlijk, doen jullie nu niet precies hetzelfde? God heeft jullie zes dagen gegeven waarop jullie mogen spelen en andere dingen doen, maar nu beroven jullie God nog van Zijn heilige dag. Deze dag heeft de Heere voor Zijn dienst afgezonderd. En daarom ga ik op deze dag naar Zijn huis om Hem voor al Zijn goede gaven te danken. Ik hoop dat jullie dat in het vervolg ook zullen doen.’ Nadat de jongens de woorden van deze eenvoudige man hadden aangehoord gingen ze niet meer verder met hun spel, maar gingen beschaamd naar huis.

*Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.*

Psalm 143:10

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Webmaster: Wiebren Hut, Hoofdweg 8, 9343 TA Een-West,

Email: dhr.hut@gmail.com

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Beheer verenigingsgebouw 'Bethel': Trienke Tijsseling

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.

Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Redactie: Siepie Hummel, Lisette de With

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com

DIENSTEN OKTOBER

Datum	9.30 uur	19.00 uur
4 oktober	Ds. N. Noorlander, Onstwedde	Kand. E. de Waard, Driesum
<i>Collecten</i>	1. Kerk	1. Kerk
11 oktober	<i>Vorbereiding HA</i> Ds. H. van Wingerden, Rijssen	Ds. F. Pierik, Drachten
<i>Collecten</i>	1. Kerk	1. Kerk
18 oktober	<i>Bediening HA</i> Ds. F. Pierik, Drachten	<i>Nabetrachting HA</i> Ds. F. Pierik, Drachten
<i>Collecten</i>	1. Diaconie	1. Beiroet (via Woord en Daad)*
25 oktober	Dhr. G. Schenk, Urk	Ds. G. van Wingerden, Stedum
<i>Collecten</i>	1. Kerk	1. Kerk
1 november	Dhr. D. Vos, Oostwold	Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
<i>Collecten</i>	1. Kerk	1. Kerk

** Meer dan 140 doden, ruim 5.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Samen met het Christelijk Noodhulpcluster bieden we noodhulp in Beiroet.*