

Jaargang 65 nummer 7

oktober 2021

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

Zoals in de vorige kerkbode benoemd heb ik de redactie van de Waarheidsvriend gevraagd om de meditatie over de wapenrusting te publiceren in de kerkbode. Daar hebben zij toestemming voor gegeven. In deze editie de wapenrusting: borstharnas, schoenen en het schild.

Gods wapenrusting (3, het borstharnas)

Met recht beveiligd

Tekst: ds. A. van Zetten

Standhouden in de geestelijke strijd, volharding heeft alles te maken met ons hart. Paulus raadt ons aan om ons te bekleden met een borstharnas, om zo ons hart te beschermen. Gerechtigheid in ons binnenste, daar gaat het om.

Calvijn neemt afstand van de gedachte dat het hier om de gerechtigheid des geloofs gaat. Nee, het gaat hier niet om rechtvaardiging, maar om heiliging. Daarom gebruiken de kanttekenaren hier het woord godzaligheid. Het is tegelijkertijd wel zaak dat we de woorden waarheid (gordel) en gerechtigheid (borstharnas) niet al te veel als karaktereigenschappen gaan zien. Paulus heeft het over de wapenrusting van Góð. Het gaat niet om een bijgeschaafd karakter, maar om een nieuwe, vernieuwde mens. Dit geldt ook dit woordje gerechtigheid. Een christen is iemand die in de rechte verhouding met God wil staan en zo ook staande blijft in allerlei verzoeken. Als je een bekende gekleed ziet als een soldaat, moet je even goed kijken: Is 'm dat echt? Zo is een christen met Gods wapenrusting aan haast onherkenbaar. We zien dat bij Paulus zelf. Hoe verschillend is hij voor en na zijn bekering. Je herkent 'm toch nauwelijks.

Ons binnenste

De woorden waarheid en gerechtigheid liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Maar meer nog dan bij de waarheidsgordel gaat het in het gerechtigheidsborstharnas om ons binnenste, ons zijn voor God.

Wie van genade leerde leven, zal het herkennen: staande blijven in de verzoeken, volharden kan alleen door vernieuwing van ons binnenste. In 1 Thessalonicenzen 5:8 concretiseert Paulus het beeld van het borstharnas door te spreken van geloof en liefde. Kennelijk beschermen die ons hart. Geloof je in God en Zijn Christus, dan kun je staande blijven als er van alles op je afkomt. Wie God liefheeft, mag weten veilig te zijn in alle verzoeken, verleidingen en aanvallen op het eigen hart.

Rugbescherming

Matthew Henry legt er de vinger bij dat het opvallend is dat er in Gods wapenuitrusting wel een borstwapen is, maar geen rugbescherming. Zolang we de vijand in het vizier hebben, zijn we beveiligd. Wanneer we de vijand de rug toekeren, worden we pas echt kwetsbaar. Wanneer we de gevaren van onze tijd bagatelliseren en weggijken, loopt onze volharding groot gevaar. Het is kennelijk nodig de vijand in het vizier te hebben en niet weg te kijken. De (bedreigingen van de) tijd doorzien is van levensbelang. De oplossing is kennelijk ook niet gelegen in de samenleving de rug toe te keren, hoe aantrekkelijk het soms ook lijkt ons af te zonderen van deze wereld. Daarmee beschermen we ons hart niet.

Beveiligd

Is het niet hoogmoedig te denken dat wij ons hart kunnen beschermen? Paulus weet dat er Eén is Die ons voorgegaan is. In het beeld van het met gerechtigheid beveiligd zijn, roept hij een Messiaans beeld op: 'Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.' (Jes.11:5) Aan wie ontlenen we anders onze gerechtigheid en daarmee onze bescherming en volharding dan aan de Messias, onze Heere Jezus Christus?

Herbewapening 2021

Dat we een borstwapen aangereikt krijgen, leert ons dat bescherming van ons hart nodig is.

Ons aannemen van dit borstwapen is een verootmoedigende erkenning dat ons hart kwetsbaar is voor aanvallen van buitenaf.

Dit zegt veel over de macht van de boze, maar ook veel over onze gevoeligheid voor de zonde, ook na ontvangen genade. Het lijkt me een gevaar van onze tijd deze erkenning uit het oog verliezen. We zijn wellicht gevoeliger voor de aanvallen van buiten, via onze seculiere omgeving en zeker ook de media dan we voor lief willen hebben. Slechts door heilig, aan God toegewijd te leven worden we niet verwond door een zondig denken over liefde en trouw, barmhartigheid en beschermwaardigheid van het leven, seksualiteit en gendervraagstukken om maar wat te noemen. Als een man en vrouw in liefde en verbondenheid dicht bij elkaar leven, in hartelijke betrokkenheid op elkaar, krijgt een derde er geen vat op, zal het huwelijk standhouden. Zo volharden wij door dicht bij God te leven, in de vreze des Heeren. Geloof en liefde zijn als een beschermend borstharnas.

Gods wapenrusting (4, voeten geschoeid)

Vredesboodschap

Tekst: ds. A. van Zetten

Een soldaat met een geweldige uitrusting, maar op blote voeten, komt nergens. Die is erg kwetsbaar en houdt het niet lang vol in de strijd. Goede laarzen of schoenen zijn onontbeerlijk. Een christen moet de voeten schoeien met 'bereidheid van het Evangelie van de vrede'.

Het Griekse woord dat we vertalen met 'bereidheid', komt maar één keer in de Bijbel voor. Maar waartoe worden we opgeroepen? Zo op het eerste gezicht lijkt het dat iedere christen geroepen is het Evangelie van vrede met God te verkondigen. Schoenen aan en op pad. 'Gaaf dan heen.' *Niet gaan, maar staan*

Toch is hier wel wat op af te dingen. Dit heeft al te maken met de vertaling. Sommigen denken dat 'gereedheid' of zelfs 'vastheid' het Grieks beter benadert dan 'bereidheid'. Daar komt bij dat we in vers 14 niet lezen over 'gaan', maar over 'staan'.

De wapenrusting staat niet in het teken van de verbreiding van het Evangelie, maar heeft betrekking op de vraag hoe je als christen staande kunt blijven.

Dr. L. Floor (CNT) wijst er in dit kader op dat Paulus altijd een scherp onderscheid maakt tussen de predikers van het Evangelie en de gemeente: 'Een algemene oproep om het evangelie uit te dragen in de wereld past niet binnen Paulus' brieven.' We moeten stevig in onze schoenen staan om zo staande te blijven op de plaats waar God ons stelt. Van zo'n getuigenis gaat als vanzelf werving uit: grondpersoneel met Gods wapenrusting bekleed, zegt de wereld veel over wie en hoe God is.

Vrede met God

Hoe dan? Heel opvallend te midden van oorlogstaal: met de goede boodschap van vréde! De woordcombinatie Evangelie en vrede komt verder in de Bijbel niet voor. Des te opvallender is het dat dit juist in een betoog over strijd, wapenrusting en staande blijven wel gebeurt. Kennelijk is dit de manier om te volharden. Stevig in je schoenen staan doe je allereerst vanuit de vrede met God. Wat er ook gebeurt in de strijd, ze kunnen hooguit mijn lichaam doden.

Mijn ziel niet. De vrede met God kunnen ze me nooit ontnemen. Dan sta je stevig in je schoenen. Dan heb je bodem onder je bestaan. Dit geeft ook innerlijke vrede. Er kan van alles gebeuren. Ik kan aangevallen worden op mijn geloof, op de Bijbel, op mijn bijbelse principes over de beschermwaardigheid van het leven, gendervraagstukken, (homo-)seksualiteit, zondagsrust of wat dan ook, ik sta stevig in mijn schoenen, omdat ik gefundeerd ben in het Woord. Dit geeft innerlijke rust, vrede.

Vrede met mijn naaste

Vanuit die vrede met God en innerlijke rust zoek ik ook vrede met mijn naaste. Ik zoek de confrontatie niet, maar ga een eerlijk en getuigend gesprek ook niet uit de weg. Ik spreek niet uit de hoogte, maar deel mijn verlangen om God en Zijn Woord te gehoorzamen.

Ik gebruik geen grote woorden en sla niet om me heen, maar ik zoek verbinding met de ander. Niet allereerst om de ander te overtuigen of in te winnen (wat zou dat mooi zijn!), maar om zélf staande te blijven, om de vrede niet kwijt te raken, om zelf stand te houden tegen de listige verleidingen van de duivel (vs.11), omdat ik zelf ook midden in de gure wind van de secularisatie sta.

Herbewapening 2021

Da's niet zo makkelijk. Ik heb m'n hart niet altijd mee. Maar dan houd ik mijn Heiland voor ogen. Hoe Hij schoenen aan de voeten had in de woestijn. Zo bleef Hij staande te midden van de verzoeking: Er staat geschreven! Juist in 2021 hebben we thuis te zijn in de Schriften, om stevig in de schoenen te staan. Vasthoudend en vreedzaam. Op onze Heiland lijken, dat houdt ons op de been. Zalig zijn de vreedzamen.

Gods wapenrusting (5, het schild)

Je veilig geloven

Tekst: ds. A. van Zetten

De strijd brandt los. Nu komt het erop aan. Ook en juist als de brandende pijlen je om de oren vliegen: pak je schild. Pak het, zoals ze dat vroeger deden, met een vochtige dierenhuid erop. De vurige pijlen worden dan niet alleen afgeketst, maar ook uitgeblust.

Vurige pijlen vliegen de soldaat letterlijk om de oren. 'Neem bovenal', zegt Paulus dan, 'het schild van het geloof op.' Volharding in de strijd is voor alles: geloven. Vrees niet, geloof alleen! 'Ik zal, vol heldenmoed, daar mij Zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezem!'

Veilig

Iedere strateeg weet het: zo gauw de soldaten er zelf niet meer in geloven, de moraal is gebroken, is de strijd verloren. Dit 'bovenal-schild' is zo cruciaal. En let wel, het gaat hier niet zozeer om in iets geloven, maar vooral om in iemand geloven. Geloven is vertrouwen.

Juist op het moment dat alle vertrouwen wankelt – want de vurige pijlen moeten je maar om de oren vliegen – juist dan komt het erop aan je vast te klampen aan het Woord, ja aan de Gód van het Woord. Dan ben je veilig, als achter een schild.

Schuilen

De strijd brandt los. Wat komt er veel op tegen Gods Woord. Wat vliegen de vurige pijlen ons soms om de oren. We hoeven niet bevreesd te zijn. Christus heeft het ons gezegd: ‘Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten.’ We hoeven ook niet bevreesd te zijn. Ons wordt een schild aangereikt. Een soldaat blijft niet overeind zonder zo’n schild. Paulus ontleent dit beeld aan het Oude Testament. Denk alleen maar aan de psalmen. Ook in de tijd van de psalmendichters was er een geestelijke strijd gaande. David bad: ‘U echter, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.’ (Ps.3:4)

Het Griekse woord voor schild maakt duidelijk dat het om een groot schild gaat. Een volwassen man kon er helemaal achter schuilen. Bij God ben je veilig.

Niet terugschieten

Opvallend genoeg krijgen we wel een schild tegen brandende pijlen aangereikt, maar horen brandende pijlen zelf niet tot de aangereikte wapenrusting. We schieten niet terug. In navolging van onze Heiland, Die ons leerde van de ene en de andere wang, Die zwaarden terug liet steken in de schede en afgeslagen oren genas. Je veilig geloven is meer dan ooit nodig, naarmate de geestelijke strijd zich toespitst en de aanvallen verhevigen. Mozes was zo iemand die in de geestelijke strijd dit wapen hanteerde: Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare. (Hebr.11:27) Hij volhardde in geloof en liet zich dit niet ontnemen.

Herbewapening 2021

Meer dan ooit stelt de duivel alles in het werk om ons dit schild afhandig te maken. Er is een wetenschappelijke poging gaande om ons ons geloofsschild te ontnemen: theorieën moeten bewijzen dat ons geloof in God en Zijn Woord een illusie is. Er is een maatschappelijke poging gaande om ons ons geloofsschild te benemen: bijbelse gedachten over liefde, trouw en seksualiteit zijn zo achterhaald dat ze hooguit nog achter de voordeur passen.

Er is een hedonistisch poging gaande om ons ons geloofsschild te af te nemen: waarom zou je in 2021 nog geloven, want we hebben alles wat ons hartje begeert? We redden het zonder God prima. Trek aan de hele wapenrusting. Hou je schild stevig vast! Zonder dat ben je ten dode opgeschreven. Vrees niet, geloof alleen!

BIJ DE DIENSTEN

In de maand oktober hoop ik drie keer voor te gaan in de gemeente. Op 10 oktober staan we stil bij het gedeelte van Genesis 22:1-19. Dit is het gedeelte waarin Abraham de opdracht krijgt om Izak te offeren. Wat een bijzonder gedeelte. Een onevenredig zware beproeving van het geloof. En toch... Abraham geloofde dat Hij hem weer uit de dood zou opwekken (Hebr. 11).

Op 17 oktober is het gedeelte van het huwelijk van Izak en Rebekka stof voor de preek. Wat een totaal andere cultuur is de tijd van de aardsvaders. Maar ook uit dit gedeelte zijn bijzondere lessen voor ons leven te trekken. Over dit gedeelte willen we met de jeugd verder nadenken tijdens de jeugdkring.

In Genesis 26 zien we de zwarte bladzijde van het leven van Izak. De zonden van Abraham komen ook in het leven van Izak voor. "Zij is mijn zuster.." Abraham had dat ook gezegd. Met alle gevolgen van dien. We denken hier over na in de morgendienst van 31 oktober.

HERVORMINGSDAG

31 oktober 1517 was de dag dat Luther de 95 stellingen tegen Rome aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Welke gevolgen heeft dat gehad tot op de dag van vandaag. Op deze dag komen we bij elkaar in de kerk. Het is dan ook goed om aandacht te geven aan deze dag door na de dienst het Lutherlied te zingen. 'Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen...'

ACTIVITEITEN

In de maand oktober komt de Bijbelkring weer bijeen op 27 oktober. Op de eerste avond hebben we een start gemaakt met ons boekje, "Koning, bidder, bouwer. Bijbelstudie over Salomo" voor de komende periode. Omdat ik dit schrijf voordat de eerste avond is geweest verwacht ik voor de tweede avond het volgende. Op de eerste avond gaan we kijken naar de achtergronden van dit gedeelte. En kijken we naar het eerste hoofdstuk. Ik verwacht dat we voor de bijeenkomst op 27 oktober het hoofdstuk afmaken en vooruit kijken naar het tweede hoofdstuk.

De jeugdkring komt op 17 oktober samen. Het gedeelte van het huwelijk van Izak geeft voldoende stof tot nadenken. Er reizen best vragen rondom huwelijk en gezinsvorming. Hoe weet ik wie mijn levensgezel is of wordt. En mag ik een teken vragen om te weten of hij het zo besteld heeft? We hopen op een gezegende avond.

CORONA MAATREGELEN KERKDIENT

Op 14 september hebben premier Rutte en minister de Jonge een persconferentie gehouden. Ze hebben aangegeven dat de 1,5 meter maatschappij losgelaten kan worden.

Alle voorzieningen, theaters en bioscopen hoeven geen 1,5 meter meer te houden. Dit geldt ook voor kerken. Alleen hoeven de kerken geen corona-app te hanteren.

Op dezelfde avond heeft de kerkenraad besloten dat er weer door twee ambtsdragers dienst gedaan zal worden vanaf 26 september. De PKN heeft geadviseerd om een gedeelte van de kerkzaal zo in te richten dat, wanneer mensen toch de 1,5 meter willen houden, dat mogelijk voor hen is. De kerkenraad heeft besloten om de inrichting van de kerkzaal zo te laten als het nu is. Nu we kunnen er goed in. Mocht dat in de toekomst anders worden dan zullen de opgeslagen stoelen weer terug gezet worden.

INRICHTING KERKZAAL

Op de preekstoel hangt het kanselkleed uit de evangelisatie van Leek. Dit prachtige borduurwerk was na het opheffen van de evangelisatie, stil in een hoekje op een zolder terecht gekomen. Nu mag het weer de kansel sieren, waar het ook voor bestemd is. Wat een prachtig stuk handwerk, een aanvulling op het interieur van de kerk. We danken degene die dit gemaakt heeft.

Het is een borduurwerk waarin de Griekse letters van God naar voren worden gebracht. De XP zijn de eerste letters van het Griekse woord voor Christus. De α is de eerste letter van het alfabet en de Ω is de laatste letter. Jezus zegt: Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Deze XP staat in een kandelaar.

In deze onuitsprekelijke trouw van God mag onze gemeente zich geborgen weten.

GROET

We letten in deze weken tijdens de kerkdiensten op het leven van Izak. Wat was deze jongen voor Abraham en Sara belangrijk. Ook ging er van hem een zegen uit. Want uit hem zal de Koning voortkomen, Die alle volkeren zegenen zal. Ja, namelijk de Heere Jezus Christus. De zegen van Hem zij en blijve met u en jullie allen.

Ds. F. Pierik

UITNODIGING

confessionele  beweging



Geachte leden en belangstellenden,
Op DV 6 oktober 2021 organiseren de besturen van de Confessionele Beweging en Gereformeerde Bond in Friesland een gezamenlijke startbijeenkomst.

Deze middagbijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum De Rank (bij de Kapelkerk, Berglaan 10, Drachten) en begint om 14.30 uur.

Inleider deze middag zal zijn: Prof.dr. Arnold Huijgen, Hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Prof. Huijgen zal spreken over de uitleg van de Bijbel waarover hij in 2019 een belangwekkend boek heeft gepubliceerd onder de titel: *Lezen en laten lezen: Gelovig omgaan met de Bijbel*.

Inmiddels heeft hij een nieuw boek gepubliceerd waarin hij de vrucht van het bovengenoemde boek toepast en laat zien, namelijk het boek *Maria: Icoon van genade* uit 2021.

Ook dit boek heeft inmiddels de nodige weerklank gekregen.

We zien uit naar een inspirerende bijeenkomst waarin het gesprek over het gelovig lezen van de Bijbel alle aandacht mag ontvangen.



Namens de besturen,

Mevr.ds. S. Hovestad-de Jong, *secretaris Confessionele Beweging Friesland*

s.hovestad-dejong@planet.nl – tel. 06-46561844

Dhr. H. de Jong, *secretaris Gereformeerde Bond Friesland*

hdejong1955@gmail.com – tel. 0514-541783

VROUWENRING 'WEES EEN ZEGEN'

Op DV 6 oktober hopen we weer te starten met de vrouwenkring. We willen met elkaar de inleiding van de Bijbelstudies behandelen.

Ook willen we deze avond met elkaar bespreken hoe we het komende seizoen gaan invullen.

We beginnen om kwart voor 8 met koffie.

Alle vrouwen hartelijk welkom.

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
06 – 10	19.45u.	Vrouwenkring	Bethel
17 – 10	20.30u.	Jeugdkring	Kerk
20 – 10	19.45u.	Vrouwenkring	Bethel
27 – 10	19.30u.	Bijbelkring	Bethel

Collecte oktober: TWR (Trans World Radio)

De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden, is de missie van TWR. Onze teams met Bijbelvaste producers en presentatoren zijn dag en nacht in touw om het Evangelie bekend te maken onder moeilijk te bereiken volken. U kunt actief meedoen door uw gebeden en donaties.

KOPIJ NOVEMBERNUMMER

De kopij voor het novembernummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 22 oktober 2021**.

UITNODIGING REGIONALE BIJEENKOMST

Dankbaar zijn wij als bestuur van de regio, dat er weer een avond georganiseerd kan worden. Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. donderdag 28 oktober 2021. Drs. Alie Hoek-van Kooten, hoopt deze avond te spreken over het thema:

"Medische verrassingen in de Bijbel"

De mensen in de Bijbel zijn mensen zoals u en ik, ook als ze ziek zijn. En dan willen ze niets liever dan weer beter worden. Met onze huidige medische kennis kunnen wij nu achterhalen waar mensen uit de Bijbel zoal aan moeten hebben geleden. Er wordt iemand beschreven die een beroerte krijgt, iemand met dikke darm kanker enz.. De zweer van Hizkia werd behandeld met een klomp vijgen en dat is heel goed! Ook werden er maatregelen genomen om er voor te zorgen dat besmettelijke ziekten zich niet verder verspreiden. Heel actueel als we naar onze tijd kijken. Ook worden er in de Bijbel twee tweelingen geboren. Met beide tweelingen is er iets bijzonders aan de hand. In het N.T. komen veel wonderen voor.

Ook worden er twee gelijkenissen beschreven met een medische achtergrond. Het bijzondere is dat juist Lukas die arts is, veel over de genezingen vertelt. Zo komt het nog meer betrouwbaar over. De apostel Paulus heeft waarschijnlijk last gehad van slechte ogen. Meerdere teksten wijzen daarop. Zou dat zijn doorn in het vlees zijn geweest? Eutychus viel in slaap tijdens een preek van Paulus. Was hij ongeïnteresseerd of was er misschien sprake van kolendampvergiftiging? We gaan deze avond de Bijbel lezen met een medische bril op.

Locatie: de Wegwijzer Oosterweg 11 Noordhorn

Aanvang: 20.00u. (inloop met koffie v.a. 19.45u.)

GEDICHT VAN NEL BENSCHOP

*Wanneer de vijgenboom niet bloeien zou...
de wijnstok niet zijn opbrengt meer zou geven...
de schapen uit de stallen zijn verdreven...
dan zal ik nochtans juichen in Gods trouw.*

*Al zal ik altijd eenzaam moeten zijn
en niemand hebben voor wie ik kon zorgen...
al zou ik 's avonds bang zijn voor de morgen...
dan zou Gods Naam nóg op mijn lippen zijn;*

*dan zal ik nochtans juichen in de Heer.
Ik zal... ach God, wat zeg ik grote dingen;
U weet hoe dikwijls ik niet wilde zingen...
de bomen bloeiden... maar ik zong niet meer...*

*Toch is Uw goedheid als de morgendauw;
toch blijft Gij met Uw zorgen mij omringen...
Leer mij weer danken, God, leer mij weer zingen
ook als de vijgenboom niet bloeien zou....*

DIENSTEN OKTOBER

Datum	9.30 uur	19.00 uur
3 oktober	Dhr. H. Scherphof, Elburg	Ds. G.A. Schreuders, Wierden
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
10 oktober	Kand. J. de Wind, Zeewolde	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
17 oktober	Kand. J. Mulder, Nijkerkerveen	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. TWR (Trans World Radio)	
24 oktober	Dhr. J.C.A. van den Berge, Sebladeburen	Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
31 oktober	Ds. F. Pierik	Ds. N.F.L. de Leeuw, Oude Pekela
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
3 november		Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovenmsilde
<i>Dankdag</i>		

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com