

Jaargang 67 nummer 7

oktober 2024

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

Afgelopen maand was ik bij een emeritus dominee. Hij wilde graag een aantal boeken weg doen en vroeg mij of ik interesse had in een aantal werken van dr. H.F. Kohlbrugge. In een boek was een meditatie opgenomen die ik ook digitaal kon vinden op het internet. Deze wil ik u graag meegeven.

*De HEERE is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?*

*De HEERE is mijn levenskracht,
voor wie zou ik angst hebben? (Ps. 27: 1)*

Wij zouden graag willen weten, wat de toekomst ons brengen zal. Dat hangt alleen van de HEERE af. Hij geeft leven en dood, armoede en rijkdom, alles wat wij voorspoed en tegenspoed noemen. Laten wij daarom op Hem zien. Van Hem zegt David: 'De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?'. 'Mijn leven is een pelgrimsstand, ik ben op reis naar 't vaderland', zo zingt Lampe, de bekende dichter van de Hervormde Kerk. Maar zal hetgeen hij met dit lied belijdt, waarheid in ons zijn, dan moeten wij ons door de rechte Leidsman laten leiden, opdat wij niet verdwalen, het doel niet uit het oog verliezen en omkomen. Deze Leidsman is onze Heere en Heiland, de Beginner en Voleinder des geloofs. Hij alleen is ons licht, ons heil, onze levenskracht.

Ons licht: donkerheid omringt ons, zowel in het politieke en maatschappelijke leven, als ook in het kerkelijke. Het jongere geslacht wil niet meer horen naar de leer der apostelen en profeten en hervormers; zij willen een kerk zonder leer, een zogenaamd zedelijk, praktisch christendom zonder de levende Christus en Zijn Woord. Is Gods Woord dan niet meer levend en krachtig? Is de HEERE niet meer bij Zijn volk? David zegt: De HEERE is mijn licht, voor wie zou ik vrezen?

Hoe hopeloos het er in de wereld ook moge uitzien, – Christus, zoals Hij ons in het Woord wordt geopenbaard, is ons licht, opdat wij volharden op de smalle weg, die tot het leven leidt. En Hij is ons heil, zodat wij die dagelijks moeten zuchten: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?’ en ‘Vergeef ons onze schulden’ in Hem vinden de Geneesheer van onze zielen, de Uitdelger van onze zonden en schuld, de Helper in alle nood. Al zouden wij dan ook vaak de moed verliezen bij al onze onbekwaamheid en verkeerdheid en dwaasheid, – Hij, onze barmhartige Hogepriester, heeft gebeden, dat ons geloof niet zal ophouden, en Hij strijdt in ons en voor ons tegen duivel, wereld en ons eigen vlees. Hij is onze levenskracht. Ja, waar wij moeten erkennen: ‘In ons is geen kracht’, daar vinden wij door het geloof in Hem onze gerechtigheid en onze sterkte, ja alles wat tot onze zaligheid nodig is. Wat zich dan ook tegen ons verheffe, hoe machtig ook de vijanden zijn, voor wie zouden wij vrezen, als de HEERE met ons is?

Dr. H.F. Kohlbrugge (uit: Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg van dr. H.F. Kohlbrugge, Kampen 1991)

BIJ DE DIENSTEN

In de maand oktober hoop ik twee keer bij u voor te gaan. Op 6 oktober hoop ik in de morgendienst voor te gaan, dit is de zondag dat er binnen de protestantse kerken aandacht wordt besteed aan Israël. De tekst voor de preek vinden we in 1 Samuel 21.

De week daarna, op 13 oktober, nemen we het tekstgedeelte uit 2 Samuel 1:17-27, dit is het wonderlijke gedeelte waarin David rouwt over Saul en Jonathan. Op die avond is de tweede avond van dit jaar van de jeugdkring.

ACTIVITEITEN

Bijbelkring

Na de avonddienst van 13 oktober hopen we met de jeugd weer verder na te spreken over de preek van die avond.

We hopen, als het lukt bij Lisette, bij de familie Kroondijk samen te komen.

Op 16 oktober hoopt de Bijbelkring weer bij elkaar te komen. Ik ben nog even zoekende naar wat wij gaan behandelen nu we merken dat het boekje van Openbaring te moeilijk wordt. Ik laat het u weten wat we gaan doen.

BELIJDENISCATECHESE

Er zijn inmiddels binnen de gemeenten Drachten en Een twee aanmeldingen voor de belijdeniscatechese. Wellicht zijn er onder ons nog meer die belijdenis van het geloof willen afleggen. U/ jij kunt daarover met mij contact opnemen.

ZORGEN EN ZIEKTE

Op het moment van schrijven zijn er op dit moment geen ernstig zieken in de gemeente. Uiteraard weten wij van een aantal mensen dat hun leven kwetsbaar is of dat zij onder behandeling staan. Hun namen leggen wij in de handen van de Heere God. Voor u allen een lied wat pleit op de genade van de Hemelse Vader (Ps. 84:6 NB):

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

MEDEDELINGEN UIT DE KERKENRAAD

Zoals u weet staat er een kast met boodschappen in het dorp waar mensen die het moeilijk hebben levensmiddelen uit kunnen halen. Deze kast wordt samen met de Gereformeerde Kerk te Een gevuld.

Graag willen wij uw aandacht vragen om goede, lang houdbare levensmiddelen, aan te leveren. U kunt dit meenemen naar de kerk. Dan zullen wij zorgen dat dit in de kast terecht komt voor de naaste die het moeilijk heeft.

GROET

Namens mijn vrouw en onze kinderen wil ik u van harte groeten. Dat wil ik doen met de woorden van Paulus uit de eerste Korinthebrief: 'De genade van de Heere Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen.'

OPEN VROUWEN-KOFFIEOCHTEND

We willen op 9 oktober weer bij elkaar komen in Bethel. Een open koffieochtend. Wat we precies gaan doen, weten we nog niet, maar in ieder geval is er koffie, thee en wat lekkers. Allemaal van harte welkom. We beginnen om 10:00 uur en sluiten de ochtend rond 11:30 af.

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
06 – 10	11.00u	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
13 – 10	20.30u	Jeugdkring	Haulerwijk
16 – 10	19.30u	Bijbelkring	Bethel
17 – 10	20.00u.	Regioavond	Hollandscheveld

KOPIE NOVEMBERNUMMER

De kopij voor het novembernummer graag aanleveren voor uiterlijk **vrijdag 18 oktober 2024**.

UITNODIGING VOOR REGIONALE BIJENKOMST

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. **donderdag 17 oktober 2024**.

Ds. P. van Duijvenboden uit Apeldoorn hoopt die avond te komen spreken

over het onderwerp:

“Over God spreken in een seculiere omgeving”

Als krijgsmachtpredikant heeft ds. P. van Duijvenboden gediend in een omgeving waarin God voor de meeste mensen geen rol speelt in hun leven.

- Hoe breng je God dan ter sprake?
- Hoe blijf je zelf staande?

Vanuit zijn ervaring bij defensie denkt hij met ons na over drie lijnen:

- We denken na over het met God leven en over Hem spreken
- We denken na over de context waarin we over Hem willen spreken
- Zijn ervaringen die hij opdeed bij defensie

Allen van harte welkom.

In verband met de verbouwing bij de hervormde gemeente Rehobôth te Hollandscheveld wijken we uit naar de volgende locatie:

Gereformeerde Kerk

Jan Wintersdijkje 31, 7914 TE Hollandscheveld

Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur)

MOMENTS' MET GOSPELKOOR REFLECTION

Een concert in huiskamersfeer met muziek en verhalen. Verhalen over zingen, hoop, leven en geloof. U bent van harte welkom om erbij te zijn.

Noteer het in de agenda:

Wanneer? Zaterdag 19 oktober 2024

Hoe laat? U bent welkom vanaf 19.30 uur, het begint om 20.00 uur

Waar? De Bron, Einthovenstraat 28 in Assen

De toegang is gratis en inclusief kopje koffie of thee, een hapje en een drankje. Na afloop is er een deurcollecte voor de gemaakte kosten.

Meer info: www.gospelkoorreflectionassen.nl

DIENSTEN OKTOBER

Datum	9.30 uur	19.00 uur
6 oktober Israëlzondag	Ds. F. Pierik	Dhr. J. van den Berge, Sebaldeburen
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
13 oktober	Ds. G.A. Schreuders, Wierden	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. 2. Kerk	
20 oktober	Ds. J.P. Stoel, Kampen	Kand. R. Duiker, Rouveen
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
27 oktober	Ds. B. Coster, Rouveen	Ds. J.W. Hoooydonk, Oldebroek
<i>Collecten</i>	1. Onderhoud 2. Kerk	
3 november	Ds. J. Snaterse, Hoogeveen	Dhr. F. Verkade, Hoogeveen
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
6 november Dankdag		19.30u. Ds. H.J.C.C.J. Wilschut
<i>Collecten</i>	1. Dankdagcollecte 2. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com