

Jaargang 65 nummer 8

november 2021

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

Zoals in de vorige kerkbode benoemd heb ik de redactie van de Waarheidsvriend gevraagd om de meditatie over de wapenrusting te publiceren in de kerkbode. Daar hebben zij toestemming voor gegeven. Dit is het laatste gedeelte van de geestelijke wapenrusting. Daarmee sluiten we de brief van Efeze af.

Gods wapenrusting (6, de helm)

Een beschermd hoofd

Tekst: ds. A. van Zetten

Vurige pijlen vliegen om de oren. Een manshoog schild biedt het lichaam bescherming. Om het hoofd te beschermen en veilig te kunnen kijken, is echter ook gezichtsbescherming nodig. God reikt een reddingshelm aan.

Zo wordt het hoofd beveiligd én blijft er een perspectief om te zien. Het is goed om te bedenken dat het Griekse woordje dat met zaligheid vertaald is, redding betekent. We ontvangen redding. Van God. Die redding houdt ons op de been. Staande blijven in de strijd, volharden tot het einde. Hoe houd je het vol als christen? Door aan de zaligheid te denken die we hebben en krijgen. Kruis en open graf staan garant voor de overwinning. Zou je die zaligheid in willen leveren voor wie of wat ook maar ter wereld? Goed om beide aspecten voor ogen te hebben: We hebben de zaligheid en we krijgen de zaligheid, we zijn gered en worden gered.

Je zalig weten

Een christen houdt het vol in het vaste geloof gered te zijn. Wat er ook gebeurt, wat er ook op ons afkomt, welke wending ons leven krijgt, hoe de wereld om ons heen ook verandert, dit staat vast: Ik ben gered, door Christus, mijn Redder. Mij kan veel ontnomen worden, maar dit niet, want deze redding is mij aangereikt, van boven. Die ligt vast.

Zelfs, en wat is er erger dan dit, zelfs als ik in de zonde val, is mijn hoofd beschermd, ligt mijn zaligheid, mijn redding vast. Zelfs als ik struikel, is het geen verloren zaak. Dan hoef ik niet in de zonde te blijven liggen, want ik ben een gered mens. Dan ben ik wellicht gebutst en gebeukt door het leven, maar toch gered, toch zalig.

Je zalig denken

Even tussendoor: die helm staat beschermend op ons hoofd, waar ons denkvermogen zetelt. Mogen we als christen het geredde verstand niet benutten om staande te blijven tegen ons gevoel? Een christen is niet iemand die het denken inruilt voor geloof, maar die zijn denken beschermt, ter beschikking stelt aan God. We worden vernieuwd in ons denken, door ons niet door menselijke overwegingen te vormen, maar het goede Woord van God. Laten we beducht zijn voor de veelgehoorde opmerking dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. We hoeven ons niet aan te laten leunen dat waar geloof komt, verstand wijkt en waar verstand komt, geloof wijkt. De levensreddende helm leert ons wel anders: de zetel van ons verstand, ons hoofd, dient beschermd te zijn!

Je zalig hopen

In 1 Thessalonicenzen 5:8 vraagt Paulus nog aandacht voor een ander aspect van die veiligheidshelm. We blijven niet alleen staande door te bedenken dat we zalig zijn. Het gaat ook om de hoop der zaligheid. Volharden lukt toch beter wanneer er perspectief wenkt, wanneer je bedenkt wat er wacht ná het volharden: de volkomen redding, de volkomen zaligheid. Nog even volhouden!

Ook hier spreekt Paulus vanuit de Thora en de profeten. De Messiaanse woorden van Jesaja resoneren: 'Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd.' (Jes.59:17) Versloeg Hij niet de vijand, vermorzelde Hij hem niet de kop?

Sieraad

Een helm schijnt in de Romeinse tijd niet alleen functioneel geweest te zijn, maar was ook een sieraad. Fier werd getoond welke koning men toebehoorde. Wat werd de koning geëerd als zijn voetvolk staande bleef in de strijd. En andersom: wat kwalijk voor de goede naam van de koning wanneer de door hem aangereikte helm onbenut bleef en soldaten onderuit gingen. Laten we present zijn in het publieke debat door een gelovige, wetenschappelijke bijdrage te leveren en goed van God te spreken.

Herbewapening 2021

Meer dan ooit is bescherming van ons denken nodig. Allermeeest door de hoop op de redding vast te houden. Dreigen we in ons denken Gods grote toekomst niet uit het oog te verliezen? Richten we ons wel echt op wat komt? *Die hoop moet al ons leed verzachten.*

Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog.

De strijd volhouden is slechts mogelijk met het oog op de Overwinnaar, onze Heere Jezus Christus, Die staat te komen. De overwinning wacht.

Gods wapenrusting (7, slot, een vlijmscherp zwaard)

In het hart getroffen

Tekst: ds. A. van Zetten

Het geeft te denken dat de hele wapenrusting die God aanreikt, defensief is. Of het nu de gordel, het borstwapen, de schoenen, de schild of de helm is, we worden ermee toegerust tot verdediging. Bij het laatste wapen, het zwaard, kan dit een vraag zijn.

Van de twee Griekse woorden voor zwaard die we in de Bijbel tegenkomen, gaat het hier over de korte variant. Daarmee lijkt het opnieuw ter verdediging aangereikt te worden. Wij hoeven niet aan te vallen of te veroveren, maar slechts staande te blijven.

Als het al aanvallend gebruikt wordt, dan is het niet om te doden maar om in te winnen, zoals Petrus dit zwaard vlijmscherp mocht hanteren op de pinksterdag.

Mensen werden verslagen, diep in het hart getroffen. Hier is dat natuurlijk overdrachtelijk, maar het is afgeleid van het gestoken worden door een zwaard. Dus als we al 'ten strijde' trekken, dan slechts met het Woord van God, liefdevol harten inwinnen voor God.

De Geest

Je zou bij dit deel van de wapenrusting bijna denken dat niet de christen, maar de Geest dit zwaard hanteert: het zwaard van de Geest. Het 'van de' maakt wel duidelijk hoe nauw Woord en Geest verbonden zijn. Niet alleen anderen inwinnen voor de vreze des Heeren, maar ook ons verdedigen tegen onze vijanden, staande blijven en volharden is ten enenmale onmogelijk zonder de Geest. Het Woord doet geen kracht zonder de Heilige Geest. Wanneer de Geest Zich echter aan het Woord paart, worden mensen gebracht én bewaard in de geestelijke strijd. Wie zal volharden tot het einde, wie zal zalig worden, anders dan door Woord en Geest? Het Woord en de Geest waren nodig om ons in dienst te nemen, om de goede strijd te willen strijden

Herbewapening 2021

Het komt mij voor dat van de hele wapenrusting van God herbewapening met het zwaard harder nodig is dan ooit. Volharding gaat niet zonder de volle waardering voor het zwaard van de Geest, Gods Woord. Jezus bleef ermee staande: 'Er staat geschreven.' Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Een soldaat is zo sterk als het zwakste onderdeel van zijn wapenuitrusting. Ook het zwaard is onmisbaar. Wie niet onverkort vasthoudt aan het Woord van God, raakt op enig moment de God van het Woord, de God van Israël en Vader van onze Heere Jezus Christus kwijt.

Er zijn allerlei pogingen met aanvallen op het Woord om ons het zwaard uit handen te slaan. 'Niet meer van deze tijd' is nog een milde kwalificatie. De Bijbel wordt 'wreed en discriminerend' genoemd. Gods goede scheppingsorde wordt betwist. Het verlossingswonder van verzoening door voldoening wordt hoogmoedig terzijde geschoven. En wij? Beseffen we dat volharding alleen mogelijk is met het zwaard in handen? Durven en kunnen we ons te verdedigen door hoog op te geven van onze goede God, Zijn volmaakte Woord en Zijn geliefde Zoon? Durven we nog te zeggen dat het van wijsheid getuigt niet je eigen beperkte verstand tot norm en bron van denken en handelen te maken, maar je te laten leiden door Gods openbaring? Wie het Woord niet vasthoudt, staat met lege handen te vechten. Dat leidt onherroepelijk tot capitulatie. Vergis ik me of dreigen, ook onder ons, christenen niet het bijltje, maar wel het zwaard erbij neer te gooien, onder druk van de publieke opinie? Of de scherpe kantjes van ons zwaard af te (laten) slijpen? Het zwaard is nodig, ook, ja juist als het recht tegen de tijdgeest ingaat. Voor volharding is geestelijke moed nodig. Voor volharding is niet bepalend of de wereld om ons heen vertrouwen heeft in ons zwaard, maar of we er zelf vertrouwen in hebben. Néém het zwaard ter hand! Houd het bij de hand! Maar wie volharden zal...

BIJ DE DIENSTEN

In de maand november was het de bedoeling dat ik twee keer zou voorgaan. Ds. Krooneman heeft mij echter gevraagd om te ruilen. Daarom ga ik alleen op zondag 14 november voor. Het tekstgedeelte is dan Genesis 35, dat is het hoofdstuk waar Izak sterft. Er volgt een refrein in het gedeelte van het Oude Testament. Hij gaf de geest en stierf. En werd met zijn voorgeslacht verenigd. Dat is een oude uitdrukking voor sterven. Dan mogen zij ingaan in de eeuwigheid, maar dat moet dan ook voor ons gelden. Deze avond is er ook jeugdkring. We denken dan met de jeugd verder over dit gedeelte.

ZIEKEN

Er zijn op het moment van schrijven geen mensen in het ziekenhuis opgenomen. We mogen de Heere daarvoor danken.

ACTIVITEITEN

In de maand november komt de Bijbelkring weer bijeen op 17 november. We gaan verder met ons boekje, "Koning, bidder, bouwer. Bijbelstudies over Salomo". Aan de beurt is hoofdstuk 3.

De jeugdkring komt op 14 november samen. Dan is het gedeelte van de eerstgeboortezegen aan de beurt. We kennen dit gebruik niet meer, maar er zijn voldoende lessen voor vandaag uit dit gedeelte te halen. We hopen op een gezegende avond.

DANKDAG

Op woensdag 3 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Ook dit jaar mogen we de Heere God danken voor alles wat hij heeft gegeven. We kregen eten, kleding en een dak boven ons hoofd. Maar dat niet alleen, we mogen ook weten dat de Heere God voor ons geestelijk welzijn zorgt. Afgelopen jaar mochten wij weer onze plaats innemen in de kerk. Hoe vaak mocht het Woord van God niet opengaan. Ik las de kerkbode van vorig jaar, waarin we ons zorgen maakten over het coronavirus. Vorig jaar was de kerk een tijd dicht. Maar dit jaar mocht de kerk open blijven. Daarvoor mogen we de Heere God danken.

En als ik dan van meerdere collega's hoor hoe vaak zij bij het geopende graf stonden omdat er mensen ontvielen door deze zware pandemie, dan mogen we op deze dag zeker dankbaar wezen dat onze gemeente gespaard is gebleven.

Dankdag voor gewas en arbeid: waar bent u de Here God dankbaar voor? Op 3 november leggen wij alles bij de Heere God neer. En zeggen: dank U wel!

EEUWIGHEIDZONDAG

Binnen het kerkelijk jaar zijn er veel zondagen waaraan wij onze feestdagen ontleen. Zo is het advent het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Op 28 november is het de eerste adventszondag. Maar dat niet alleen. Want wanneer een jaar begint hebben wij ook een laatste dag van het jaar.

21 november is het eeuwigheidszondag. Een kerkelijk jaar ligt dan achter ons. Wanneer wij beginnen met advent leven wij in verwachting van de komende Heere Jezus. Maar juist ook op 21 november mogen wij weten dat Hij nogmaals zal komen! En dat we Hem mogen dienen tot in alle eeuwigheid.

ADVENT

De kerk kent 4 adventszondagen, om toe te leven naar kerst. 28 november is daarvan de eerste zondag. Voor de adventsweken heb ik het evangelie van Mattheüs uitgekozen om dat te volgen naar de blijde boodschap van de geboorte van de Heere Jezus.

We verwachten Hem. Niet meer in een kribbe. Maar we verwachten Hem op een andere manier, namelijk dat Hij zal komen op de wolken om de gemeente te verlossen. Laten we zo in deze dagen dat verwachten, dat er een Maranatha roep van ons uitgaat.

LESSENAAR

De kerkenraad was al enige tijd opzoek naar een oplossing om de kanselbijbel te beschermen.

Onze oude bijbel begint aan de randen kapot te gaan. Ongemerkt laat een predikant de handen gaan over de randen van de bijbel. Ook ik maak mij daar schuldig aan. We hebben een tijd de bijbel met een opzet stuk op het doopvont gehad. Maar dat is niet de bedoeling. Daarom werd er gezocht naar een andere oplossing. Nu was er onlangs een verkoping in Drachten. Daar stond bij de achterburen een antieke lessenaar. De oude buurvrouw was overleden en de kinderen moesten het huis leeg halen. Ze vonden het fijn als de lessenaar een goede bestemming kreeg in een kerk. Zij zijn dankbaar dat de lessenaar bij ons in de kerk staat en wij zijn blij dat de Bijbel niet verder beschadigt.



STUK EENIGER COURANT OKTOBER 2021



Reclame folders

Heb je wel eens nagedacht over het doel van al die reclamefolders die in de brievenbus vallen? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar veel folders vertrekken bij ons gelijk in de richting van het oude papier. Maar is dat de bedoeling van al die folders?

Heeft de winkeleigenaar de doelstelling dat de folders gelijk bij het oude papier terecht komen? Ik denk het niet. De winkeleigenaar laat een folder drukken en verspreiden om klanten te werven. Om klanten te laten kopen in zijn winkel of webshop!

In de theorie rondom communicatie wordt het als volgt omschreven. Er is een zender die een boodschap stuurt naar de ontvanger. Dit is heel eenvoudig uitgedrukt. De winkeleigenaar is de zender en hij of zij heeft een boodschap op papier laten drukken, die bij u op de deurmat valt. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want die winkeleigenaar wil eigenlijk dat u in de benen komt en bij hem of haar naar binnen stapt. En hij of zij wil ook dat u de producten die aangeboden worden koopt. En de winkeleigenaar hoopt dat u niet alleen met de producten in de aanbieding naar huis gaat, maar ook met een ander gedeelte van zijn assortiment. Want daar zit de meeste winst op!

Ik denk dat iedereen die dit leest dit wel mee kan maken. Nou bekruipt mij het gevoel dat dit blad door bijna iedereen gelezen wordt. Ik kan het mis hebben, maar ik denk dat na het lezen, bijna iedereen overgaat tot de orde van de dag. Terwijl er prachtige bijdragen worden ingezonden. Er staat een heel aantal advertenties in, een aantal bijdragen van mensen die de moeite nemen om de pen op te nemen. Zo schrijft de gereformeerde kerk altijd over haar activiteiten. En ik schrijf namens het kleine rotonde-kerkje. Dat doen we niet voor niets. Want we hebben de stille hoop dat er een beweging op gang komt.

Dat mensen zich aangesproken voelen om eens de stap te wagen. Om vanuit de stoel op te staan en eens gaan kijken wat er zoal in de kerk gebeurt. Nou is het aanbod van de kerk natuurlijk wel iets anders dan een reclamefolder van een willekeurige winkel. Maar het aanbod is zeker niet minder interessant. Want de kerk doet aan zingeving, er wordt nagedacht over het leven, en het leven na dit leven. En dan blijkt dat dit een aanbod is, waar u eigenlijk niet omheen kunt.

Ik begon met de theorie over zender, boodschappen en ontvanger. Wanneer we het naast ons neerleggen en overgaan tot de orde van de dag, heeft de zender zijn doel gemist. De boodschap moet tot haar doel komen. Maar daarmee is er eigenlijk ook nog te weinig gezegd over het aanbod. Want het aanbod komt pas tot haar doel, wanneer u dit aanbod aanneemt en toepast in het dagelijks leven. Dan komt het tot haar doel.

Om hier eens verder over te spreken bent u van harte welkom in de kerken van Een.

GROET

Vanuit de pastorie een hartelijke groet namens mijn vrouw en kinderen.
Ds. F. Pierik

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
10 – 11	10.00u.	Vrouwenkring	Bethel
14 – 11	20.30u.	Jeugdkring	Kerk
17 – 11	19.30u.	Bijbelkring	Bethel
01 – 12	10.00u.	Vrouwenkring	Bethel

KOPIJ DECEMBERNUMMER

De kopij voor het decembernummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 19 november 2021**.

CONNECTJONGERENAVOND

Vrijdagavond 12 november hopen we weer een Connect avond te houden. Marcel Vroegop hoopt die avond te spreken over het thema: Zalig zijn de losers! We starten om 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur in de Ald Skoalle in Driesum. Je hoeft je niet aan te melden van te voren. En neem gerust je vrienden mee!

DIENSTEN NOVEMBER

Datum	9.30 uur	19.00 uur
3 november <i>Dankdag</i>		19.30 uur Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde
<i>Collecten</i>	1. Dankstondcollecte	
7 november	Ds. H. Born, Rouveen	Ds. T. Beekman, Tiendeveen
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
14 november	Ds. G. Oberink, Urk	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
21 november	Kand. E.C. de Waard, Driesum	Ds. M. Krooneman, Noordhorn
<i>Collecten</i>	1. Najaarszendingscollecte	
28 november	Dhr. D. Vos, Oostwold	Ds. N. Noorlander, Onstwedde
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
5 december	Dhr. F. Verkade, Amsterdam	Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
<i>Collecten</i>	1. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com