

Jaargang 67 nummer 8

november 2023

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

Deze maand is de laatste in het kerkelijk jaar. Daarna zal het kerkelijk jaar weer beginnen met Advent. Ik zocht op internet naar de betekenis van het kerkelijk jaar en de betekenis van Eeuwigheidszondag, zodat ik in een meditatie hier over kon schrijven. Ik kwam op de website van de jongeren organisatie van de Hersteld Hervormde kerk. Daar stond het eenvoudig verwoord. Graag neem ik dit dan ook over.

Wat hebben wij met de eeuwigheid?

De tijd is weer verzet, het wordt vroeg donker. Bijna winter, bijna Kerst. De weken daarvoor noemen we 'advent'. Vier zondagen vooruitdenken, over de komst van Christus op aarde. Het kerkelijk jaar begint dus een maand eerder dan het kalenderjaar. Dat betekent ook, dat het bijna 'kerkelijke oudjaarsdag' is. 'Eeuwigheidszondag' wordt die dag ook wel genoemd. Niet iedereen staat daar in de kerk bij stil. Dat doe ik eerlijk gezegd ook niet. Weet je waarom niet? Omdat het wat mij betreft iedere zondag 'eeuwigheidszondag' is. De Heere heeft de zondag daar speciaal voor gegeven (Hebr. 4).

Zondag, eeuwigheidsdag

Je zult het vast ook wel merken. De hele week druk. Met nodige dingen, nuttige dingen, onzinnige dingen. Je agenda vol, je hoofd vol, je hart vol... Waarmee? Met het tijdelijke, met de wereld, met dingen die je hart niet kunnen vullen. Maar vreemd is dat: je krijgt ze er ook niet uit. Dan is het zondag. Rust. Geen werk, geen school, geen media (hoop ik). Wel kerk, wel rust, wel bezinning (hoop ik ook). En je voelt ineens wat belangrijk is. Soms al als je nog in bed ligt. Als de klokken luiden. Als je dagboek open gaat. En zeker als je in de kerk zit. God spreekt en je hoort dingen die je ergens wel weet, maar anders zo snel vergeet. Over God en je ziel, onreinheid en heiligheid, zonde en genade, tijd en eeuwigheid, verlorenheid en zaligheid. Onzichtbare dingen en tegelijk onmisbare zaken. Het is dus van levensbelang om daar aan herinnerd te worden.

En juist dat gebeurt iedere zondag. Door een afgezonderde dag. Door de verkondiging van het Woord. Door een kerkdienst die misschien ouderwets aandoet, maar juist daardoor tijdloos is.

Beleef je dit iedere zondag zo? Vast niet. Misschien is het daarom toch goed dat er een eeuwigheidszondag is. Om er nog eens met zoveel woorden op gewezen te worden. Als het dan maar niet zo is, dat deze zondag op zichzelf blijft staan. Als ze maar leert: *iedere* zondag eeuwigheidszondag. En... als iedere zondag dan maar leert: *iedere* dag onderweg naar de eeuwigheid.

De zondag en de week

De zondag is afgezonderd, geheiligd. Dat hoort zo, maar het verschil moet niet te groot zijn. Het gevaar bestaat dat het zo gaat: hoe drukker ons leven, hoe meer de zondag beheerst wordt door doordeweeks. Maar de bedoeling is... hoe drukker ons leven is, hoe belangrijker dat de zondag het doordeweekse gaat doortrekken!

Wat betekent dat? Het betekent vooral, dat ons hart gericht wordt en blijft op de Heere. Geloof en bekering dus. Waarbij ik het nu wil hebben over wat dat in de praktijk van je leven betekent. Paulus schrijft aan de Filippenzen: 'Onze wandel is in de hemelen' (Filipp. 3:20). 'Wandel' kun je ook vertalen met 'burgerschap'. Dat wil zeggen: een gelovige hoort bij de hemel, ook al is hij daar nog niet. Hij is dus onderweg, niet naar een vreemd land maar naar zijn thuisland. Wat betekent dat? Hoe ziet je leven eruit als je leeft voor de hemel? Ik kan het niet uitwerken, maar noem zeven punten, elk met een concrete uitwerking.

Eeuwigheidsleven

1. Je weet dat het leven kort is (Psalm 90:12). Dus verlang je om die tijd goed te gebruiken – wat je bewaart voor een hoop zinloze gesprekken.
2. Je beseft dat je God moet ontmoeten (2 Kor. 5:10). Dus maakt het niet meer uit wat mensen oké vinden, maar wat God goed vindt – wat je bewaart voor 'afglijden'.

3. Je staat anders tegenover tijdelijke dingen (1 Kor. 7:31). Dus hoef je niet meer aldoor wat nieuws en wat meer – wat de beste vorm van rentmeesterschap betekent.
4. Je neemt afstand van wat in de weg staat (Hebr. 12:1). Dus ga je eerlijk je leven onderzoeken op dingen die je aan de aarde vasthouden – wat inperking van mediagebruik betekent.
5. Je verlangt de Heere te dienen (Rom. 14:7). Dus ga je nadenken over de vraag hoe je in de korte tijd hier op aarde voor je naaste iets kunt betekenen – wat invloed heeft op je studiekeuze.
6. Je zou nu al wel in de hemel willen zijn (Filipp. 1:23). Dus ga je de liefde van God koesteren – wat vraagt om omgang met Zijn Woord.
7. Je ziet uit naar de wederkomst (Openb. 22:20). Dus ga je letten op tekenen van het naderende einde – wat in deze tijd je vol zorg én verwachting maakt.

Het begin is er

Ik kan me voorstellen dat je bij deze zeven punten denkt: hier voldoe ik niet aan, dan ben ik zeker geen christen...? Het is inderdaad belangrijk om eerlijk te zijn of je bij de wereld of bij de hemel hoort. Maar dit is geen checklist. Iedere ware christen ziet dat hij onder de maat leeft. En toch zal iedere ware christen hier wat van herkennen. En verlangen dat er meer van merkbaar wordt. Hoe wereldser de wereld wordt, hoe hemelser een christen zou moeten willen leven. De leegheid van de zonde roept immers om één ding: om de volheid van Christus. Wat een voorrecht dan, dat een christen daar al uit mag putten. Ja, vanuit Christus gezien heeft hij nu al net zo veel van de hemelse volheid als wanneer hij 100.000 jaar in de hemel geleefd heeft. Want Christus zegt: 'Al het Mijne is het uwe'!

Ds. M. van Reenen

BIJ DE DIENSTEN

In november staan er drie diensten gepland waarin ik mag en hoop voor te gaan en we samen luisteren naar de verkondiging uit Gods woord.

In de eerste dienst is de avonddienst op 1 november. Dan is het dankdag voor gewas en arbeid. De tekst voor de preek vinden we in Lukas 17. De geschiedenis van de 10 melaatse mensen. De Samaritaan komt bij Jezus terug om hem dank en eer te bewijzen.

In de ochtenddienst van 12 november wordt ons de tekst aangereikt over het leven van Naftali. Een onbekende stam. Maar het gaat in de preek over schoonheid. Zowel lichamelijke als geestelijke schoonheid. De tekst is Genesis 49:21. Naftali is een losgelaten hinde; hij laat schone woorden horen.

In de avonddienst van 19 november, waarin er ook jeugdkring is, gaat het over het leven van Benjamin. De tekst voor de preek vinden we in Genesis 49:27.

DANKDAG

Op 1 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Een dag in het jaar waarin we de Heere God mogen bedanken voor alles wat hij heeft gegeven in het afgelopen jaar. Een dag om te danken voor het gewas wat mocht groeien op de velden. En het werk wat we mochten verrichten. Wat gaf God ons veel. Hij gaf ons gezondheid en voorspoed. Hij gaf ons eten en drinken. Hij gaf ons een goede oogst. Hij gaf ons dagen waarin wij mochten leven. Hij gaf ons het woord van Hemzelf waarin wij gewezen werden op Jezus Christus en Zijn Genade.

Ook waren er onder ons gemeente leden die de dagen hebben ervaren als moeilijk en vol zorgen. Dagen waarin wij misschien wel in onze gedachten een vraagteken zetten achter de Heere en zijn (al)macht. Want als we zien wat er allemaal in de wereld gebeurt, dan zien wij toch veel moeite en verdriet. En ook een heel aantal mensen onder ons hebben dit in hun eigen leven ervaren. Wanneer er zorgen kwamen en er moeite was.

En in dit alles mogen wij al die dingen aan het einde van het seizoen weer terugbrengen bij de Heere. Worden dan de woorden die wij vinden in de Heidelbergse Catechismus, zondag 1, niet helder?

Dat wij mogen weten in de vaderlijke hand. Die vaderlijke hand waarin wij ons geborgen weten dat, zowel voor als tegenspoed ons niet kan scheiden van de Liefde van God in Jezus Christus. Dan kunnen wij ondanks alles, toch dankbaar zijn voor wat wij mogen ontvangen.

ACTIVITEITEN

Bijbelkring

De derde avond voor de Bijbelkring is op donderdag 15 november om 19:30 uur in Bethel. Het gaat op die avond over de troonzaal met de boekrol. (Openbaring 4:4-5)

Huisbijbelkring

De jeugdkring zal gehouden worden op 19 november. Aan de hand van de preek gaan we het leven van Naftali nogmaals na om te bezien wat het in ons leven betekent om de Heere te dienen. Welke betekenis in dat kader Naftali en zijn stam dat voor ons mag hebben.

KERKENRAADSVERKIEZINGEN

Op D.V. 1 januari 2024 zijn de broeders Wesstra en de With aftredend. Voor dhr. Wesstra is het zijn 2^{de} termijn. Hij heeft aangegeven voor nog een termijn zich beschikbaar te stellen.

Broeder de With heeft zijn termijnen vol gemaakt. Daarmee is hij aftredend en niet herkiesbaar. Ook vanwege zijn gezondheid heeft hij aangegeven te willen stoppen. We danken hem voor alle inzet wat hij heeft gedaan.

Omdat de hervormde gemeente geen plaatselijke regeling heeft voor wat betreft de procedure voor kerkenraadsverkiezing volgen we de kerkorde.

U wordt als gemeente de gelegenheid gegeven om bij de kerkenraad namen in te dienen voor de kerkenraadsverkiezing. Wanneer er geen kandidaten worden ingediend voor de vacature van ouderling, is broeder Wesstra automatisch herkozen.

Als u namen indient voor de vacature van diaken, dan zal de kerkenraad deze namen wege en een benoeming uit laten gaan. Wanneer u geen namen indient voor de vacature dan zal de kerkenraad zelf overgaan tot benoemen.

Graag geef ik u het volgende in overweging.

U begrijpt dat we als kleine gemeente het met elkaar moeten dragen.

Ook al zijn onze krachten klein, we mogen opzien naar de Heere die ook onze gemeente wil leiden door de ambten.

Dat gezegd hebbend, dienen we goed te beseffen wat het betekent als er een benoeming uitgaat. De roepstem is niet van de kerkenraad, maar het is de Heere die roept en vraagt of u beschikbaar bent. Welke argumenten kunnen ons dan belemmeren om tegen de Heere 'nee' te zeggen?

GROET

Welzalig bent u, Israë! Wie is zoals u?

U bent een volk dat door de HEERE verlost is.

Hij is een schild *en* een hulp voor u. Dit zijn de laatste woorden van Mozes voordat het volk het land in mag gaan. Een prachtige tekst om mee te nemen aan het einde van het kerkelijk jaar. Een prachtige tekst die ook voor ons mag gelden aan, als we in zijn wegen gaan. Met deze woorden wil ik een iedereen groeten van uit de pastorie. Ds. F. Pierik

VROUWENOCHTEND

Vrouwen van Een

Afgelopen keer hebben we stil gestaan bij de Bruidegom, de bruid en de bruiloft. Dit naar aanleiding van Psalm 45. Helaas waren velen van ons verhinderd, maar gelukkig heeft de Heere Jezus gezegd: waar twee of drie

vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Mooi dat we dat mogen weten, zelfs als het letterlijk 2 of 3 is.

Alle vrouwen van Een worden weer uitgenodigd om op 22 november bij elkaar te komen. We willen dan een beetje een alternatieve ochtend hebben: We willen dan de kerk schoon gaan maken. Neem een favoriete poetsdoek en emmer mee. Vele handen maken licht werk. Als er dan ook nog wat in Bethel moet gebeuren, kunnen we dat meteen meenemen. Tot dan!

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
05 – 11	11.00	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
15 – 11	20.00	Bijbelkring	Kerk
19 – 11	20.30	Jeugdkring	Haulerwijk
22 – 11	9.30	Vrouwenochtend	Kerk

KOPIE DECEMBERNUMMER

De kopij voor het decembernummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 17 november 2023**.

PERSBERICHT



Apeldoorn, september 2023

Ontmoetingsdag voor ouders en dove of slechthorende kinderen

Op zaterdag 18 november 2023 is er een ontmoetingsdag voor ouders en hun dove of slechthorende kind(eren) in de (denk- en leefwereld van de) basisschoolleeftijd. Ook wordt deel 1 van de Kijk- en Luisterbijbel in de Nederlandse Gebarentaal gepresenteerd.

De dag wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) en de belangenverenigingen Dit Koningskind en Op weg met de ander. Het thema luidt: "Ik zie het zo". Het gaat daarbij over de vraag hoe ouders hun visuele geloofsopvoeding kunnen vormgeven en welke materialen zij daarbij kunnen gebruiken.

De sprekers zijn Hendrik Stevens, pastoraal medewerker van het IDP, en Klaudia Douw, moeder van een dove dochter en leerkracht godsdienstonderwijs aan de Guyotschool van Kentalis in Haren. Via een video laten Alfred en Hannah Bout presenteren via een video deel 1 van de Kijk- en Luisterbijbel in de Nederlandse Gebarentaal. Ds. Martin Visser van het Interkerkelijk Dovenpastoraat opent de bijeenkomst. Het programma is interactief.

Voor de dove en slechthorende kinderen en voor hun horende broertjes en zusjes is er een parallel programma.

De dag is gratis, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen! Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. De inloop is vanaf 10.30 uur. Het programma duurt van 11.00-15.00 uur, is inclusief een lunch en wordt gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Hoeksteen, Vledderstraat 7, 7941 LC Meppel.

Aanmelden verplicht, vóór 13 november, via www.opwegmetdeander.nl.

NAJAAR-ARRANGEMENT OP DE HERBERG | ZATERDAG 11 NOVEMBER

Op zaterdag 11 november a.s. is er een bijzonder najaar-arrangement op de Herberg voor iedereen! Dit keer hebben we een speciaal programma voor u, vanwege ons 30-jarig jubileum. Een leuk dagje uit met vriend(inn)en of broers en zussen?!

Om half 11 is de ontvangst met koffie. Gastenbegeleider en theoloog Arjen Grobbe neemt ons daarna mee naar de expositie van Christa Rosier over de Psalmen. Vervolgens is er een wandeling met lunch in de omgeving van de Herberg. Voor de lunch wordt gezorgd.

Het concert wordt 's middags verzorgd door twee beiaardiers: vader Boudewijn en dochter Lydia Zwart. Speciaal voor deze gelegenheid nemen ze hun kamerbeiaard mee, een miniatuurkopie van het carillon in de toren. Naast de beiaard spelen ze ook op de vleugel. Rond 16.00uur is het afgelopen.

Het wordt een speciale dag die de moeite waard is. Meer informatie op de website www.pdcdeherberg.nl. Opgave via concerten@pdcdeherberg.nl of 026-334 2225. De kosten voor het najaar-arrangement zijn € 30 (incl. lunch), alleen het concert € 15. De opbrengst is voor de Herberg. Warm aanbevolen!

OASE- EN ELIMWEEKENDEN

Gebrokenheid in huwelijken gaat helaas ook de kerkelijke gemeente niet voorbij. Er is veel verdriet, eenzaamheid en pijn. Stichting VOOR ELKAAR vakantieweken organiseert voor vrouwen die door een scheiding alleen staan, al geruime tijd de Oaseweekenden. Een paar dagen om op adem te komen in of na een moeilijke tijd. Omdat er ook onder mannen behoefte is aan dit soort weekenden, starten in 2024 de Elimweekenden. Oase- een Elimweekenden zijn dagen van ontmoeting, bezinning en ontspanning, rond een open Bijbel. De groep bestaat uit maximaal tien vrouwen of mannen. Of je nu 25 jaar of 65 jaar bent, je bent van harte welkom. Oaseweekend (vrouwen): D.V. 17 – 20 november 2023 in Hoge Hexel; Elimweekend (mannen): D.V. 26 – 29 januari 2024 in Oosterhout. Bent of kent u iemand uit deze doelgroep? Meld u aan of tip een bekende. Meer informatie en aanmelden op www.voorelkaarvakantieweken.nl

DIENSTEN NOVEMBER

Datum	9.30 uur	19.00 uur
1 november		19.30u.
Dankdag		Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Dankdagcollecte 2. Kerk	
5 november	Dhr. G. Schenk, Urk	Ds. M. Visser, Wezep
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
12 november	Ds. F. Pierik	Ds. A. Hoekman, Finsterwolde
<i>Collecten</i>	1. Najaarszendingscollecte 2. Kerk	
19 november	Kand. A.M. van Manen, Weesp	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
26 november	Ds. G. Oberink, Urk	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Assen
<i>Collecten</i>	1. Onderhoud 2. Kerk	
3 december	Dhr. D. Vos, Oostwold	Dhr. F. Verkade, Amsterdam
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com