

Jaargang 70 nummer 2

mei 2026

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

In deze maand vieren we de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus en we vieren dat de Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren. Dat zijn de twee laatste heilsfeiten die we vieren in de kerk. Straks in november hebben we nog Eeuwigheidszondag en dan is het kerkelijke jaar weer voorbij. Maar in die tussentijd leven we.

Als we door genade mogen geloven in de Heere Jezus Christus, dan verlangen we met een groot verlangen naar die dag dat het laatste heilsfeit komt. Dat is de dag van de wederkomst. Daar dienen we ons op voor te bereiden. In de Nederlandsche geloofsbelijdenis wordt in artikel 37 gesproken over de dag die komt en wat die dag inhoudt. Deze wordt hieronder in een hertaalde versie geplaatst. Dit ter overdenking voor de komende weken.

Artikel 37: Het laatste oordeel.

Tenslotte, op grond van de Bijbel geloven wij dat onze Heere *Jezus Christus uit de hemel zal komen*, om Zichzelf te openbaren als Rechter over de levenden en doden. Dit zal gebeuren wanneer de door God vastgestelde tijd gekomen is (die onbekend is voor alle schepsels) en het aantal uitverkorenen compleet is. Zichtbaar voor iedereen komt Hij terug, c met grote heerlijkheid en majesteit en *op dezelfde wijze zoals Hij met Zijn lichaam naar de hemel is opgevaren*. (Hand. 1:11) Hij zal deze oude wereld in vuur en vlam zetten, om haar te zuiveren.

Alle mannen, vrouwen en kinderen die ooit geleefd hebben, zullen persoonlijk voor deze grote Rechter verschijnen. Iedereen wordt gedagvaard door de stem van een aartsengel en door het signaal van de bazuin van God. (1 Thes. 4:16) Want alle gestorven mensen zullen uit de dood opstaan. Hun ziel wordt weer één met hun eigen lichaam, waarin zij geleefd hebben. De mensen die dan nog leven, zullen niet meer sterven zoals de anderen. *In een ondeelbaar ogenblik* zullen zij veranderd worden van vergankelijk naar onvergankelijk.

Dan zullen de boeken geopend en de doden geoordeeld worden (Openb. 20:12) naar wat zij in deze wereld gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad (2 Kor. 5:10). Ja, de mensen zullen rekenschap moeten geven van elk nutteloos woord, dat zij gesproken zullen hebben. (Math. 12:36) Al beschouwt de wereld zulke woorden nu alleen maar als spel en als leuke bezigheid. Ook de gedachten en onoprechtheid van de mensen zal voor iedereen openbaar gemaakt worden.

Terecht is daarom het denken aan dit oordeel verschrikkelijk en angstwekkend voor de slechte en goddeloze mensen. De gelovigen en uitverkorenen verlangen er juist vurig naar en putten er troost uit. Hun verlossing zal dan helemaal voltooid worden en zij zullen de beloning ontvangen over hun werk en het lijden wat zij doorstaan hebben. Hun onschuld zal dan door iedereen erkend worden en zij zullen de verschrikkelijke wraak van God tegen de goddelozen zien, die hen in deze wereld onderdrukten en pijnigden. De goddelozen zullen overtuigd worden van hun schuld door hun eigen geweten. Zij zullen ook onsterfelijk worden, maar alleen om gepijnigd te worden *in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. (Math. 25:41)*

De gelovigen en uitverkorenen zullen echter met heerlijkheid en eer gekroond worden. *De Zoon van God zal hun naam belijden voor Zijn Vader en voor Zijn engelen en alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden.* Dan zal blijken dat hun proces, die nu door veel rechters en overheden als afvallig en goddeloos veroordeeld wordt, de rechtszaak van de Zoon van God is. Als genadige beloning zal de Heere hen zo'n grote heerlijkheid geven, *wat in geen mensenhart ooit is opgekomen.* Daarom verwachten wij die grote dag met een sterk verlangen, om dan volmaakt Gods beloften in Jezus Christus, onze Heere, te genieten. Bron: Nederlandsche Geloofsbelijdenis in 'gewone taal'.

Ds. F. Pierik

BIJ DE DIENSTEN

In mei mogen we stil staan bij de heilsfeiten van Hemelvaart en Pinksteren. De Heere is naar de hemel gevaren en heeft ons niet als 'wezen' achtergelaten. Hij heeft ons Zijn Heilige Geest beloofd. Hij is daarom altijd bij ons.

Tussen Pasen en Pinksteren is het goed om te letten op een tekst uit het Oude Testament wat met deze periode in verbinding staat. Daarom kom ik uit bij de profeet Joël. Een tekst uit Joël wordt door Petrus aangehaald in de Pinksterpreek.

De eerste preek uit hoofdstuk 1 hebt u kunnen horen op 19 april. Een lastige, maar ook mooie tekst waarin wordt gevraagd om voorbereiding te treffen voor de 'Grote dag des Heeren'.

Op 10 mei hoop ik weer bij u voor te gaan en neem ik het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. Het vervolg van dit hoofdstuk wil ik als uitgangspunt nemen voor de preek op Pinksteren. Dit gedeelte vinden we dus ook terug bij de preek van Petrus.

Ik wens u ook Gods zegen toe bij de collega voorgangers in de diensten van het Woord.

ACTIVITEITEN

Op 4 mei zijn we om 20.00 uur twee minuten stil. We herdenken allen die hun leven gegeven hebben in de oorlog. Daarbij herdenken we ook allen die op welke manier dan ook betrokken zijn geraakt bij de verschillende oorlogen en die hun leven hebben moeten geven omwille van de vrijheid. Namens beide kerken op ons dorp hoop ik te spreken. We komen bij elkaar in de Schans en wandelen om 19:45 uur naar de begraafplaats in Een.

Er is een jeugdavond in Dorkwerd. Zie voor meer info elders in deze kerkbode. Opgeven kan via deze link:



BEROEP

Op vrijdag 17 april heb ik een beroep ontvangen vanuit het Landelijk Diensten Centrum in Utrecht. Ik ben gevraagd voor de functie van Voorzitter voor het Classicaal College van de classis Groningen en Drenthe. Deze functie heeft een omvang van 25%. Dit beroep heb ik aangenomen. Misschien denkt u: 'Er is toch altijd een tijd van overwegen? Hoe kunt u dat zo snel aannemen?' Het was al op dinsdag 23 december dat de classispredikant van Groningen Drenthe bij mij ging polsen of ik bereid was een beroep in overweging te nemen voor deze functie. Hoe raar het ook klinkt, op dat moment gaat het overwegen eigenlijk al in. De overwegingen waren niet makkelijk. Zeker als we de kwetsbaarheid van de gemeente zien. Op maandag 5 januari kwam het tweede telefoontje met de mededeling dat ik zou worden voorgedragen aan de verschillende colleges en dat op 9 januari het Landelijk Diensten Centrum geïnformeerd zou worden. Op 7 januari stonden alle seinen al op groen. Alleen moest er wel een officiële vacature opgesteld worden. Door omstandigheden kwam die pas half maart. In die tijd werd het door de Heere duidelijk dat de roeping er nog steeds voor Drachten ligt. De gemeente van Drachten groeit. Er zijn een heel aantal belijdenis catechisanten die met Pinksteren belijdenis hopen af te leggen. Daarnaast zijn er veel ouderen die in de laatste fase van hun leven zijn. De kerkenraad van Drachten heeft om die redenen een aanvraag gedaan bij het CCBB om de uren in Drachten uit te breiden. Deze aanvraag is goedgekeurd en wordt verhoogd naar 70%. Dat betekent dat deze aanvraag nu ook in kan gaan. Zowel de nieuwe functie als de uren-uitbreiding zal ingaan op D.V. 1 juni 2026.

Dat betekent dat ik in de komende maand afscheid ga nemen van de gemeente Een. De kerkenraad zal zich verdiepen in de mogelijkheden voor de toekomst.

HARTELIJKE GROET

Via deze weg wil ik een ieder van u de zegen van Gods nabijheid toewensten. Ik wil dat doen met woorden uit de brief van de Galaten:

De genade van onze Heere Jezus Christus *zij* met uw geest, broeders!
Amen. (Galaten 5:18)
Ds. F. Pierik

OVERIGE

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst op Hemelvaartsdag.

HEMELVAARTONTMOETINGSMIDDAG IN NOORDHORN

Deze vindt plaats op donderdagmiddag 14 mei 2026 in Noordhorn. Spreker is dhr. H. Barendrecht uit Zoetermeer, hij hoopt te spreken over zijn werk van **Gevangenzorg Nederland**.

Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie, thee en fris in gebouw “De Wegwijzer”, aan de Oosterweg 11 (vlakbij de Hervormde Kerk) in Noordhorn. Het programma begint om 14.30 uur met een gezamenlijke opening.

Naast het hoofdprogramma zijn er ook weer speciale programma’s voor kinderen en voor tieners van 10 jaar en ouder.

Deze middag van ontmoeting en bezinning wordt met een broodmaaltijd afgesloten. De toegang, inclusief broodmaaltijd, is gratis. Er wordt wel een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Naast bezinning is er ook veel tijd en gelegenheid voor ontmoeting en onderling gesprek. Iedereen van harte welkom, neem gerust vrienden en bekenden mee naar deze middag.

De Hemelvaart ontmoetingsmiddag is een initiatief van de provinciale afdelingen van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in **Friesland en Groningen/Drenthe**. Voor meer informatie kunt u terecht bij de commissie die deze middag heeft voorbereid.

Een hartelijke groet namens de voorbereidingscommissie van de Hemelvaartontmoetingsdag.

Voor deze, Ds. F. Pierik, voorzitter.

VROUWENOCHTEND

Op D.V. 6 mei willen we dit seizoen voor het laatst bij elkaar komen om met elkaar een Bijbelstudie te doen uit Handelingen. Deze keer is Bijbelstudie 4 aan de beurt die gaat over Handelingen 8: 26 tot en met 9: 22. Het is fijn als dit gedeelte thuis alvast wordt doorgelezen. Ook als je nog nooit bent geweest of een tijdje niet bent geweest, voel je welkom in Bethel. Om 10:00 uur hopen we te beginnen en rond 11:30 uur af te sluiten. Hartelijke groeten, Elize en Miranda

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
03 – 05	11.00u	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
06 – 05	10.00u	Vrouwenochtend	Bethel

KOPIE JUNINUMMER

De kopij voor het juninumnummer graag aanleveren voor uiterlijk **vrijdag 22 mei 2026**.

NIEUW DAGBOEK RONDOM HEMELVAART EN PINKSTEREN

Vrouw tot Vrouw geeft een nieuw dagboek uit, met als titel 'Zie, Ik ben met u'. Deze verwijst naar de belofte van Jezus in Mattheüs 28:20. Het dagboek is te gebruiken rondom Hemelvaart en Pinksteren, en gaat met name over het werk van de Heilige Geest. Het is geschreven door Ineke van Loenen, bekend van het eerder verschenen dagboek 'Zie het Lam van God'.

Bij het dagboek verschijnen drie podcasts die enkele thema's uit het dagboek verder uitdiepen. Tevens is er een bijpassend kaartenset verkrijgbaar.

Meer informatie is te vinden op www.vrouwtotvrouw.nl/pinksteren.

Youth Avond In Dorkwerd

Vanaf 15 tot 25 jaar



30 mei 2026

Een avond gevuld met gezelligheid,
samen eten, ontmoeten, geloof en spel

Ben jij erbij?

30 MEI 2026
17:30-22:30 uur

Inloop vanaf 17:00 uur
Welkom bij Hoogeweg 2 in
Dorkwerd

Om 17:30 uur hopen we te starten
door samen te eten.

Meld je aan via de QR-Code:



Scan mij!

Houd rekening met de
opgave kosten:

€3,50 per persoon

DIENSTEN MEI

Datum	9.30 uur	19.00 uur
3 mei	Dhr. G. Schenk, Urk	Ds. J. Admiraal, Nieuwe Pekela
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
10 mei	Ds. F. Pierik	Ds. H. de Mots, Noordhorn
<i>Collecten</i>	1. Leerstoelfonds 2. Kerk	
14 mei Hemelvaartsdag	Ds. J.M. Viergever, Onstwedde	
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
17 mei	Ds. A. Prins, Vriezenveen	Ds. J.P. Stoel, Kampen
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
24 mei Pinksteren	Dhr. L. Blees, Dorkwerd	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Onderhoud 2. Kerk	
31 mei	Ds. J. de Wit, Nunspeet	Ds. A. van der Stoep, Wapenveld
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenkring: Contactpersonen: Miranda Pierik en Elize de With

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 12,50 per jaar.

Bezorging: Mevr. S. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com