

Jaargang 68 nummer 2

mei 2025

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

Lukas 24:13-35

In de weken na Pasen, tussen Pasen en Hemelvaart, wordt er in de kerk vaak teruggekeken op de feestdagen. Tevens wordt er een vooruitblik gegeven op Hemelvaart, Pinksteren en de Wederkomst, want daar mag onze hoop op gevestigd zijn.

Als we kijken naar de discipelen, dan zien we bij hen veel verwarring. Ze hebben een periode van drie jaar gehad waarin ze met Jezus optrokken. Echter, na die Goede Vrijdag ontstaat er verwarring. Het was een dag waarop ze Jezus moesten loslaten. De hoop was voor hen verloren.

In Lukas 24 lezen we over de Emmaüsgangers. Ook deze mensen zijn in verwarring. Ze zeggen het tegen die vreemde man die bij hen komt lopen: 'Wij dachten dat Hij het was Die Israël verlossen zou.' Alle moed lijkt verloren. Deze twee mensen lopen in de richting van een dorp. Ze spreken met elkaar over wat er gebeurd is en zonder dat ze het merken komt Jezus bij hun lopen. Maar ze zagen niet dat het Jezus was. Het is best wonderlijk om te merken dat Jezus dichtbij is, terwijl je het niet doorhebt. Zo blijkt het ook voor deze twee mensen te zijn. Het waren voor deze twee mensen donkere dagen.

Jezus bevraagt hen: 'Wat overleggen jullie met elkaar?' Dan zegt een van deze twee: 'Weet u dan niet wat er gebeurd is in de afgelopen dagen?' Jezus vraagt door: 'Welke dingen zijn er gebeurd?' En dan gaat Jezus de schriften openen. Hij legt hun uit wat er met Jezus moest gebeuren vanuit de schriften. Vanuit de voorzeggingen die reeds waren opgetekend.

Dan blijkt dat de Emmaüsgangers bij die woorden een warm hart krijgen. Ze zeggen het later ook: 'Was ons hart niet brandende, toen hij voor ons de schriften opende?' Het zijn woorden vanuit een heerlijk Evangelie, die woorden worden ook bij ons steeds weer aan het hart gelegd.

Als we ons leven overzien, dan blijkt dat Jezus al veel in ons leven heeft gedaan. Hoe vaak is er al niet een goed woord van Jezus in ons leven gesproken? Hoe vaak hebben wij deze woorden ook al niet meegedragen in ons leven? Er zijn veel momenten geweest dat we mogen zeggen dat

Jezus heel dichtbij was. Misschien zeggen we dat ook wel over de laatste dagen. We hebben Pasen gevierd. Het was hartverwarmend om te zien hoe wij dat hebben mogen vieren. Het was hartverwarmend om zo met de gemeente samen de diensten te volgen. Maar dan moet ik daar toch een vraag bij stellen: Is ons hart ook geopend voor dat Evangelie? Heeft Jezus Zich aan ons hart ook geopenbaard? Of bleef het afstandelijk?

Bij de Emmaüsgangers blijkt dat de ogen open gingen toen ze Jezus zagen. Hun ogen werden geopend door Jezus zelf. Op dat moment herkenden zij dat het Jezus was. Zo kan het ook zijn in ons leven, in ons kerkelijk leven. Dat de warme woorden van de voorganger niet verder komen, omdat ze nog geblokkeerd worden door eigen gedachten. Maar wanneer de Heilige Geest komt in het leven, dan komt het in één keer tot een erkenning. Dat Jezus zo dichtbij is geweest, al zoveel momenten in ons leven. En dat onze ogen open gaan, waardoor wij Jezus zien en Hem gaan belijden.

Is dat al gebeurd in uw leven? En gebeurt het ook steeds weer opnieuw in uw leven? Want om de Heere God te dienen is het nodig om verwarmd te blijven. Weet u hoe dat gebeurt? Dat gebeurt door in de gemeenschap te blijven. Dat valt ook op in dit tekstgedeelte. Deze twee mensen lopen terug en ze komen bij de discipelen. Daar wordt gezegd: 'De Heere is opgestaan.' Ze hoeven het zelf niet eens te zeggen. De Heere was al voor en zo komen ze met elkaar tot de lofprijzing.

Wat is het voor ons ook heerlijk om zo in de gemeente met elkaar nog eens terug te kijken op het heerlijke feit wat gebeurd is met Pasen, namelijk dat Jezus is opgestaan uit de doden. Ik hoop dat velen in de gemeente op deze manier mogen terugkijken op Pasen, en dat we dit wonderlijke feit blijven delen in het midden van de gemeente. Want dat geeft ons levenskracht, dat geeft ons vreugde en dat geeft ons hoop voor de toekomst.

Amen.

Ds. F. Pierik

NIEUWE PREKENSERIE

Het is altijd weer een vraag wat in de studeerkamer opkomt aan het einde van een periode/aan het einde van een preken-serie. We hebben tussen Kerst en Pasen uit het Evangelie van Lukas mogen horen. We komen nu in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Dit is een periode van zeven weken, vijftig dagen. Dat is dezelfde periode als de periode dat het volk Israël wegtrok uit Egypte en uiteindelijk bij de berg Sinaï aankwam. Bij de Sinaï werden de geboden gegeven. Pinksteren heeft dus niet alleen te maken met de uitstorting van de Heilige Geest, maar het was ook het feest van de wetgeving. Daarbij was het ook het feest van de eerste dingen. De eerste oogst werd op dat moment binnengehaald.

Nu lijkt het mij mooi om in de komende periode samen het volk Israël te volgen vanuit Egypte tot aan de Sinaï in de woestijn.

Helaas is de periode te kort en het aantal diensten te weinig om hier uitgebreid stil bij te staan. Maar ik kies toch een aantal teksten die we overdenken.

BIJ DE DIENSTEN

In de maand mei hopen wij elkaar drie keer te ontmoeten. Op 4 mei hopen we in de gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk het woord bedienen vanuit Exodus 13. In de laatste verzen van dat hoofdstuk staat dat God het volk door de woestijn vooruit trekt met de wolkkolom. Het was een zichtbaar teken dat de verlossing uit Egypte een feit is. In deze dienst hopen we stil te staan bij het feit dat Nederland inmiddels 80 jaar bevrijd is van de overheersing van de Duitsers. Dat feit mag in deze dienst ook een plek krijgen.

Een week later hoop ik in de ochtenddienst voor te gaan en horen wij over de lofzang van Mozes voor de Israëlieten, wanneer de vijand definitief verslagen is in de Rode Zee. Daar zingt Mozes een loflied voor de Heere en de vrouwen van Israël dansen en zingen mee. Deze tekst vinden wij in Exodus 15:1-21.

Op 18 mei hopen we elkaar in de avonddienst te ontmoeten waarin we met het vervolg van Exodus 15 verder gaan. Dat is het gedeelte waar het volk voor het eerst gaat morren tegen Mozes over het feit dat zij geen water hebben.

Op 8 juni is het Pinksteren. Dat is de eerste keer dat ik in de maand juni bij u voor hoop te gaan. Ik zal daar verder over schrijven in de volgende kerkbode, maar het tekstgedeelte voor die dienst is genomen uit Exodus 20. Hier wordt de wetgeving gegevens aan de Israëlieten.

Wij hopen op goede ontmoetingen onder het woord. En we hopen dat u ook goede ontmoetingen heeft met de gastpredikanten die bij u voor hopen te gaan.

ZONDAG 4 MEI

Gezamenlijke ochtenddienst

De kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk hebben besloten om samen een dienst te houden in het kader van 80 jaar bevrijding. Deze dienst mag een vreugdevolle dienst zijn op 4 mei. Het is een reguliere dienst met een bijzonder karakter die in de Gereformeerde Kerk gehouden wordt.

Ds. Kruijmer was bereid om voor mij de dienst in Wouterswoude over te nemen en zijn dienst, bij ons terug te geven. Hierdoor ben ik in de gelegenheid om in de gezamenlijke dienst voor te gaan.

Avonddienst

De avonddienst van 4 mei wordt verschoven naar 18.00 uur. Ds. Snoek is bereid gevonden om eerder voor te gaan. Hierdoor komen we niet in de problemen met het moment van stilte om 20.00 uur.

GROET

Vanuit de pastorie een hartelijke groet met de woorden van de apostel Paulus die we vinden in de Filippenzen: ‘Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus *zij* met u allen. Amen.’ Ook namens mijn vrouw en kinderen een hartelijke groet.

Ds. F. Pierik

HEMELVAARTONTMOETINGSMIDDAG 2025 IN NOORDHORN

Op donderdag D.V. 29 mei zal de jaarlijkse Hemelvaartontmoetingsmiddag weer plaats vinden in Noordhorn.

Spreker is ds. L. Schaafsma uit Nunspeet. Hij is twee keer uitgezonden geweest namens de GZB. De laatste keer was naar Malawi. Hij zal zijn zendingservaringen deze middag delen.

U en jullie zijn van harte welkom in gebouw “De Wegwijzer”, Oosterweg 11 in Noordhorn. Het programma begint om 14.30 uur en wordt rond 17.30 uur afgesloten met een broodmaaltijd. Er is ook ruim tijd voor de onderlinge ontmoeting. Voor de kinderen is er een eigen programma.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Voor de onkosten wordt er een collecte gehouden.

Deze middag wordt georganiseerd door de afdelingen van de Gereformeerde Bond Groningen/Drenthe en Friesland. Voor meer informatie kunt u contact met:

Ds. F. Pierik tel 0512-358388 of per mail: fpierik@kpnmail.nl

BBQ

Hallo allen,

Op vrijdag D.V. 6 juni wordt de BBQ gehouden.

Waar: Hoofdweg Boven 52 te Haulerwijk

Tijd: De avond begint om 18.00 uur

Kosten: € 17,50 per persoon, contant of per Tikkie te betalen

Meenemen: Eigen bestek en bord

Opgave: U/jij kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 30 mei bij Martin en Celia of via telnr.: 06 29359955

Info: Allergieën/dieetwensen graag doorgeven bij opgave.

Wij hopen op een gezellige avond!



AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
04 – 05	11.00u	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
18 – 05	20.30u	Jeugdkring	Haulerwijk
06 – 06	18.00u	BBQ	Haulerwijk

KOPIE JUNINUMMER

De kopij voor het juninummer graag aanleveren voor uiterlijk **vrijdag 23 mei 2025**.

THEMADAG 'LEVEN MET VERLIES' VOOR JONGVOLWASSENEN

Het is enorm heftig om een vriend, vriendin, broer, zus of ouder te verliezen als je nog jong bent. Alsof een van de ankers van je leven is weggevallen.

Speciaal voor jongvolwassenen

organiseert de Herberg daarom op 14 juni een themadag 'Leven met verlies'. Je krijgt waardevolle tips, inzichten uit de Bijbel en verdieping rond de thema's verdriet en rouw. Er is ruimte voor ontmoeting met lotgenoten

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



en we zullen ook op een creatieve manier het verlies zichtbaar en voelbaar maken. De dag wordt geleid door professionele medewerkers van de Herberg.

Ben jij (ongeveer) tussen de 18-30 jaar en voel je je hierdoor aangesproken? Dan nodigen we je van harte uit! Ken je iemand voor wie dit een waardevolle dag zou zijn? Stuur deze informatie dan gerust door. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar www.pdcdeherberg.nl.

MANNENZANGAVOND

Walfriduskerk Bedum

D.V. zaterdag 10 mei 2025

Leiding: Leo Blee

Orgel: Dick Vos

Trompet: Benjamin Vos &
Jacob Hoogakker

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Gratis

**Alle mannen &
jongens zijn welkom!**

Collecte t.b.v.  **OpenDoors**

Ook via Youtube en kerkomroep.nl te volgen (Hervormd Bedum)

MANNENZANG BEDUM 2025 GOEDE HERDERKERK



U zij de glorie

30 EN 31 MEI

30 Mei aanvang 19:00

31 Mei aanvang 18:30

Spreker: Ds. M.A. Sneep

Organist: Jorrit Woudt

Dirigent: Edwin Velvis

Donaties/Sponsoring



Entree
€ 7,50
T.B.V.
Mission Possible



Aanmelden via mannenzangbedum@gmail.com
inclusief het aantal personen en welke avond.

Verzoeknummers proberen we in te passen deze kunnen per mail worden opgegeven.

 Mannenzang Bedum

DIENSTEN MEI

Datum	9.30 uur	19.00 uur
4 mei	<i>Dienst in de Edenhof</i> Ds. F. Pierik,	18.00u. Ds. A. Snoek, Driesum
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	<i>Aangepaste tijd i.v.m. dodenherdenking</i>
11 mei	Ds. F. Pierik	Kand. D. Coenen, Urk
<i>Collecten</i>	1. Spaans Evangelische Zending 2. Kerk	
18 mei	Ds. B. Coster, Rouveen	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
25 mei	Ds. J. Admiraal, Nieuwe Pekela	Dhr. A. Riepma, Assen
<i>Collecten</i>	1. Onderhoud 2. Kerk	
29 mei	Ds. J.M. Viergever, Hemelvaartsdag Onstwedde	
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
1 juni	Dhr. G. Schenk, Urk	Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenkring: Contactpersonen: Miranda Pierik en Elize de With

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com