

Jaargang 64 nummer 12

maart 2021

## Hervormde Gemeente Een



# Kerklanken

## **MEDITATIE**

*Wat is je enige troost tijdens je leven en als je sterft? Dat ik – tijdens mijn leven en als ik sterf – niet van mijzelf ben: mijn lichaam en mijn ziel zijn van Jezus Christus, mijn trouwe Zaligmaker. Hij heeft met Zijn kostbaar bloed volledig voor al mijn zonden betaald en Hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. Hij zorgt zó voor mij, dat geen haar van mijn hoofd kan vallen als mijn hemelse Vader dat niet wil. Hij zorgt zelfs zo voor mij, dat alle dingen meewerken tot mijn zaligheid. Door de Heilige Geest laat Hij mij zeker weten dat ik het eeuwige leven heb, en geeft Hij mij de wil en het hartelijk verlangen om voortaan voor Hem te leven.*

Zondag 1 vraag en antwoord 1

Waarin vinden wij onze troost? Iets anders geformuleerd: waarin vinden wij houvast? Houvast voor leven en sterven, dat is dus de dagelijkse praktijk van het leven en van het geloof. Waar in vinden wij houvast? Wanneer we op straat aan mensen zouden vragen: waarin vind jij houvast? Dan zouden we waarschijnlijk verschillende antwoorden krijgen. De één zou zeggen dat we moeten streven naar veiligheid. Zeker in deze lastige tijd van corona. Dat we in een veilige maatschappij weer kunnen leven en ook kunnen doen en laten wat we willen. De ander zou zeggen dat we binnen moeten blijven, want dat geeft de meeste veiligheid. Dan kun je namelijk ook niet besmet raken. Binnen blijven is het advies, dat moeten we dan ook doen, zou iemand kunnen zeggen.

En weer een ander zou zeggen dat er hoop is op een vaccin. Dat vaccin dat moet komen, en het liefst zo snel mogelijk. Dan zijn we weer veilig en kunnen we weer alles.

Als we deze antwoorden zo beluisteren horen wij eigenlijk een ondertoon van angst. Terwijl zondag 1 ons iets anders wil voorhouden. Daarom dan nog maar eens de vraag aan u en aan jou: Wat is uw en jouw houvast in leven en sterven? Wat is uw en jouw houvast in het geloof? Het antwoord van de catechismus is helder. Hoe klinkt dat antwoord?

Het valt op dat er gesproken wordt over een triniteit. God de Vader, God de Zoon, Die wij kennen als Jezus Christus, en de Heilige Geest. God de Vader geeft ons houvast in het leven. Hij zorgt voor ons. Ja zo, dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van de Hemelse Vader. Wanneer het gaat over Jezus Christus, dan gaat het over het werk wat hij voor ons heeft gedaan. Hij heeft ons vrijgekocht. Hij heeft ons geadopteerd als Zijn kinderen. Dan ben je Zijn eigendom. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben om zo te kunnen leven dat de Vader ons in het dagelijks leven kan leiden. En dat komt door het werk van de Heilige Geest, Die heeft het werk van Jezus Christus in ons leven toegepast. Dat geeft ons houvast in ons leven. Als we goed laten doordringen wat hier nou eigenlijk staat wordt de angst overwonnen. Want we zijn Zijn eigendom. We zijn van Hem. Hij zal ons leven besturen. Dan zal de tegenstander ons toch moeten loslaten in onze aanvechtingen, want Hij heeft met Zijn bloed ons vrijgekocht! Dan is de angst overwonnen en vertrouwen wij ons toe aan de Hemelse Vader. Dan is het God die mij leidt in het leven. Dan is het God waar wij ons vertrouwen op stellen.

Wordt het dan zo dat wij roekeloos gaan leven? Nee! We hebben wel onze verantwoordelijkheid. Hij heeft ons vrijgekocht met een dure prijs, namelijk met Zijn eigen leven. Dan past het niet om roekeloos te zijn of in zonden te vallen, maar het geeft ons vertrouwen. Het geeft ons ontspanning. Het geeft ons de enige troost beide in leven en sterven. Want ik ben van Hem! En Hij is van mij. Vrijgekocht!

## **BIJ DE DIENSTEN**

Zondag 7 maart hopen we elkaar te ontmoeten onder het geklank van het Woord. De tekst voor de preek is genomen uit Lukas 19:28-44.

Woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid. We mogen weer God vragen om Zijn zegen over het nieuwe seizoen wat voor ons ligt. Dat ons werk weer gezegend wordt en dat er ook weer gewassen mogen groeien, zodat we weer genoeg hebben voor het komende jaar.

In deze dienst gaat Dhr. Vos uit Oostwold voor.

Zondag 14 maart hoop ik voor te gaan in de avonddienst. De tekst voor de preek is genomen uit Lukas 22:1-6.

Zondag 21 maart hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We mogen de dood van de Heere gedenken, maar of dit door kan gaan hangt af van de maatregelen en de situatie in Nederland. De tekst voor deze zondag in de ochtenddienst is Lukas 22:7-23 en het vervolg (vers 24-30) voor de avonddienst.

In de ochtenddienst op Eerste Paasdag mogen we stilstaan bij de opstanding waarover we lezen in Lukas 24: 1-7.

We hopen en bidden dat alles door mag gaan. Maar dan wel met de bede "Uw wil geschiede".

## **CORONA**

### *DEEL 1 CATECHISATIE*

In de afgelopen weken werden er meerdere online cursussen aangeboden voor gemeentewerk. Er ontstaan inmiddels meerdere initiatieven in verschillende gemeenten. Zelf heb ik via de HGJB een cursus gevolgd. Eigenlijk kwam er maar één regel uit die van belang is voor het gemeentewerk: blijf met elkaar in contact. Dat geldt niet alleen voor de catechisatie, maar voor het hele gemeentewerk. Dus bel elkaar op en leef met elkaar mee.

Dit contact gaat ver boven de opdracht van de catechese en kringwerk uit. Catechisatie is een vorm van overdracht. De HGJB stelt als norm dat contact met de jongeren belangrijker is in tijd van corona dan de overdracht die normaal tijdens catechisatie centraal staat. In de afgelopen week heb ik meerdere keren met de jongeren contact gehad via de app. Dit zal ook in de komende weken blijven doen. Op die manier houden we contact.

Misschien denk u wel: maar kennisoverdracht is toch belangrijk? Vanuit meerdere kanten klonk echter ook de waarschuwing dat we niet alleen maar online dingen moeten doen.

Dus niet een volledige catechisatie les achter een beeldscherm waar jongeren al heel de dag achter een beeldscherm zitten om hun schoolwerk te verrichten. Dus catechisatie blijft in ieder geval voorlopig beperkt tot contact via de app. Zoek elkaar wel op door middel van de app om met elkaar je ervaring te delen.

## *DEEL 2 KERKDIENTEN*

De kerkenraad heeft in de vergadering van januari besloten om kerkdiensten gewoon doorgang te laten vinden. Wellicht denkt u: hoe kan de kerkenraad dit doen terwijl er strengere maatregelen worden afgekondigd? Of de avondklok is met een aantal weken verlengd? Er zijn een aantal beweegredenen waarom de kerkenraad toch doorgaat tot kerkdiensten.

Allereerst wil ik daarbij wijzen op de kerkbode van februari ‘bezinning onder predikanten’.

Graag deel ik met u de overige argumenten die het besluit van de kerkenraad ondersteunen, waarom wij denken dat het goed is om met een klein aantal mensen in de kerk samen te komen.

Ten eerste is het voor een predikant ‘zwaar’ om zonder mensen in de kerk te spreken. U kunt waarschijnlijk wel het verschil merken tussen de preken in het voorjaar zonder kerkgangers en de aanwezigheid van kerkgangers. Op de preekstoel heeft een predikant een vorm van interactie met zijn hoorders. Dat maakt het voor de predikant ‘makkelijker’.

Ten tweede gaat het om het aantal besmettingen in de omgeving. Het aantal besmettingen in Noordenveld is zo weinig dat in Een de besmettingskans echt zeer gering is. Deze cijfers worden dagelijks gevolgd. Wanneer deze explosief stijgen zullen we als kerkenraad de situatie bespreken en u tijdig op de hoogte brengen.

Wat ook meespeelt zijn geestelijke beweegredenen. We dienen als maatschappij er rekening mee te houden dat de geestelijke gevolgen door alle maatregelen groot zijn.

Uit recent onderzoek is gebleken dat 80% van de jongeren tegen een burn-out aan zit. Ook is gebleken dat kerkmensen door het missen van kerkdiensten veel geloofsstrijd ervaren. (thema van de preken uit Jozua 5 en 6). Daarom is het zeer gewenst kerken open te stellen.

We komen op zondag op dit moment met een kleine groep mensen in de kerk. Het risico op besmetting is volgens de berekening 0,1%. Zelfs met de Engelse variant is deze nog ver onder de 0,3%. Het besmettingsgevaar in de “supermarkt” is dus hoger dan bij ons in de kerk.

We hopen dat u bemerkt dat het een weloverwogen besluit is van de kerkenraad om met een zeer gering aantal mensen kerkdiensten te houden.

## **PERMANENTE EDUCATIE EN VERVANGING**

In de maand februari was het de bedoeling dat ik twee dagen op Heidepark in Doorn zou verblijven, maar vanwege alle maatregelen werden deze twee dagen via de computer online georganiseerd. Deze twee dagen stonden in het teken van ontmoeting en evaluatie van het gemeentewerk. Het waren leerzame ontmoetingen. Mede door te leren van andere gemeenten en andere predikanten hoe zij het gemeentewerk vormgeven.

Op 22 en 23 maart zijn de tweede ontmoetingsdagen. Het thema van die dagen is: de predikant als voorganger. Ook dan hopen we weer op een leerzame ontmoeting. In het komende jaar tot aan november zal ik meerdere ontmoetingsdagen hebben.

Voor wat betreft het gemeentewerk het volgende:

Mocht er op die dagen iets gebeuren in de gemeente, dan kunt u contact opnemen met de kerkenraad. Er zal op dat moment gezocht worden naar een passende oplossing in acute situaties.

Omdat de tweedaagse in februari precies in de voorjaarsvakantie viel, heb ik mijn vakantie moeten verplaatsen. Deze dagen neem ik op in de week van 27 februari tot 6 maart.

## **BIJDRAGE EENIGER COURANT**

Nederland is sinds 6 februari in de greep van het winterweer. De mensen van het KNMI hadden het in de weersverwachtingen al voorzegt. Het zou zeer koud gaan worden. Daarnaast zou er een grote hoeveelheid sneeuw kunnen komen, en die sneeuw die kwam er ook.

Op zondagmorgen tegen vijf uur begon het bij ons te sneeuwen. Eerst zachtjes met een stevige wind. Je kon de sneeuw over de straat heen zien gaan, maar hoe langer het duurde hoe meer er bleef liggen.

Ja, tegen de ochtend toen iedereen wakker werd, was Nederland in de greep van het slechte weer. Slecht? We zagen toch prachtige, witte velden. Zeker rondom ons prachtige dorp, in de weilanden, zagen wij alleen maar sneeuw. Wat is de natuur toch prachtig. Ja, we zouden dat ook zo kunnen zeggen: 'Gods schepping is wondermooi'. Niet iedereen zal dat beamen. Op de vroege ochtend kon je het al lezen op de het internet bij de nieuwsdienst. Het winterweer geeft veel overlast. Er stond dan wel geen file, maar er was meer dan 800 km wegdek wat moeilijk begaanbaar was. Dan moet er schoongemaakt worden. Je kunt er niet doorheen komen. Velen van ons zijn op die dag binnen gebleven. Nu is dat binnen blijven op zondag niet erg, maar op maandag wordt het wel lastig. Zeker wanneer er boodschappen gedaan moeten worden. Ook wanneer mensen naar het werk moeten blijft het lastig. Om die reden was de school gesloten. En toch, wanneer je alle mensen zou vragen hoe zij het hebben beleefd, dan hoor je van verschillende kanten: toch een stukje pracht en vreugde in de tijd van corona.

Ook corona blijft lastig. De avondklok is inmiddels verlengd en het aantal bezoekers wat bij elkaar mag komen is niet verruimd. Zowel met de sneeuw als met het coronavirus was niet gerekend. En vanuit verschillende kanten komen er dan ook stemmen op: waar is Gods hand in dezen? Een belangrijke vraag. Velen kunnen er met mij nog wel mee

instemmen dat, wanneer het gaat over de prachtige witte wereld, dat Gods hand er in is. Maar waar is God in de tijd van de pandemie? Zeker wanneer wij zien dat om ons heen mensen sterven. Waar is God? In verschillende kranten en kerkelijke bladen wordt deze vraag gesteld. Of er bij stilgestaan wordt is een tweede. Het blijft een lastige vraag. Wanneer we antwoorden gaan geven zijn wij al snel te goedkoop. Toch wordt er door de media, de weekbladen e.d. naar verschillende godsdiensten en de kerk gekeken wat voor antwoord zij naar voren brengen. Dan komen wij op dat lastige punt van het geloof. Geloven wat is dat? Geloof kan op vele momenten een steun zijn in een bepaalde situatie. Het geeft hoop voor de toekomst om de tijd door te komen en het geeft vertrouwen dat je gedragen wordt. Wanneer je mag geloven dat God onze Vader is, dan mag je vertrouwen dat het goed komt. Geloven en vertrouwen in God de Vader geeft hoop. Het geeft wel een stukje rust in ons dagelijks leven, in onze situatie. Ik besef dat dit maar een klein gedeelte van het grote antwoord is.

In dat antwoord zit ook het vertrouwen op een Vader. Een vader zorgt, als het goed is, voor zijn kinderen. Als kind hebben we lang niet altijd begrepen waarom vader wel eens een andere weg ging als dat wij dachten. En toch bleek het achteraf goed te zijn. Dat is wat een vader doet. Hij gaat met ons wel eens een andere weg. Daarmee hebben we de vraag naar God nog lang niet beantwoord. Er is nog veel meer te zeggen. Dat ga ik nu niet doen, want anders wordt het een preek. Maar wanneer het gaat om onze huidige situatie dan hoop ik dat velen in ons dorp mogen zeggen: alles wat Vader doet is goed. Daarmee hebben we niet de moeilijkheid in ons leven weg gepoetst, maar wel ons vertrouwen uitgesproken in God. Dan kan ik me best voorstellen dat u zegt: waar is God? Kijk dan eens naar buiten. Op het moment van dit schrijven kijk ik door de ramen. Ik zie een witte wereld. De prachtige schoonheid van de natuur. Zou Gods vaderlijke hand daar niet achter zitten?



Misschien zegt u nu wel: Dat is zo prachtig mooi, maar daarin kan ik toch niet lezen dat Gods vaderlijke hand erachter zit? Waar staat dat dan? Wellicht heeft u nog een bijbel in de kast. Anders is er vast wel iemand in de buurt die er één heeft. Lees dan eens Psalm 104. Dat is een lied waarin de dichter uitspreekt dat God in de natuur werkt. En dat Hij over ons Zijn vaderlijke zorg laat zien, door alles heen.

Met deze woorden wil ik u bemoedigen in deze moeilijke tijd. En ik hoop dat u aan deze woorden denkt, wanneer u buiten naar de sneeuw kijkt. En ik hoop dat u aan deze woorden denkt, wanneer u de prachtige witte sneeuw over de velden ziet liggen.

Ds. F Pierik

### **WENS EN GROET**

Graag eindig ik deze kerkbode met een oproep en een groet. Deze vinden we in de brief aan de Romeinen hoofdstuk 15: 'En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God (...) En de God van de vrede zij met u allen. Amen.'

Ds. F. Pierik

### **KOPIJ APRILNUMMER**

De kopij voor het aprilnummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 19 maart 2021**.

## **LIED: DIT IS NIET ONS THUIS**

Het is al laat, alle lichten zijn gedoofd.

Ik kan vannacht niet slapen, er gaat van alles door mijn hoofd.

Ik lig te denken, aan het doel van deze reis.

Het duurt al even, deze lange reis naar huis.

Ik staar omhoog, naar het dak van deze hut.

Het bouwwerk lijkt niet stevig, maar toch zit ik beschut.

En ik moet denken aan wat Mozes heeft gezegd.

Dat hier ons huis niet is, want wij zijn onderweg.

Dit is niet ons thuis, wij hebben hier geen vaste woning.

God heeft ons een land beloofd, dat overvloedt van melk en honing.

Dus ik hecht me niet aan deze plek.

Ik ben een vreemdeling, want ik ben onderweg.

Ik staar omhoog, naar het dak van deze hut.

En door de vele kieren, zie ik sterren in de lucht.

En ik bedenk me, God is daar altijd.

Door de woestijnen heen, is Hij het die ons leidt.

Hoe het zal gaan op deze reis dat weet ik niet.

Maar één ding weet ik zeker: dat God altijd voorziet.

Ik blijf vertrouwen, op Hem, en Hem alleen,

Hij is mijn loofhut, de beschutting om mij heen.

Dit is niet ons thuis, wij hebben hier geen vaste woning.

God heeft ons een land beloofd, dat overvloedt van melk en honing.

Dus ik hecht me niet aan deze plek.

Ik ben een vreemdeling, want ik ben onderweg.

~ Christian Verwoerd

# HERVORMDE GEMEENTE EEN

**Predikant:** Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.  
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

**Website gemeente:** [www.hervormd-een.nl](http://www.hervormd-een.nl)

**Bijbelstudie met de jeugd:** Contactpersoon: Ds. F. Pierik

**Bijbelkring:** Contactpersoon: Ds. F. Pierik

**Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':**

Secretaresse: Gerda de Vries

**Kerkgebouw:** Haulerwijksterweg 1, Een

**Koster:** Joop de Vries, tel. (0592) 656443

**Verenigingsgebouw 'Bethel':** achter Haulerwijksterweg 5, Een

## **Testamentaire beschikking:**

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

## **Colofon**

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

**Bezorging:** Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

**Emailadres voor kopij:** [kerklankenredactie@gmail.com](mailto:kerklankenredactie@gmail.com)

## DIENSTEN MAART

Datum	9.30 uur	19.00 uur
7 maart	Ds. F. Pierik, 't Harde	Dhr. J. ten Berge, Sebaldeburen
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
10 maart		Dhr. D. Vos, Oostwold
<b><i>Biddag</i></b>		
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
14 maart	Ds. N.F.L. de Leeuw, Oude Pekela	Ds. F. Pierik, Drachten
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
21 maart	Ds. F. Pierik, 't Harde	Ds. F. Pierik, 't Harde
<i>Collecten</i>	1. Voorjaarszendingscollecte	
28 maart	Ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk	Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
2 april		Ds. C van der Worp, 't Harde
<b><i>Goede Vrijdag</i></b>		
<i>Collecten</i>	1. Kerk	