

**Jaargang 67 nummer 12**

**maart 2025**

# **Hervormde Gemeente Een**



# **Kerklanken**

## **MEDITATIE**

*Deze mediatie is gehouden in de week van gebed voor eenheid van de kerken.*

Vanavond gaat het over de Heilige Geest, de Gever van leven en vreugde. In veel kerken in ons dorp wordt elke zondag belijdenis van het geloof gedaan, meestal met woorden uit de twaalf artikelen. Daarin wordt onder andere gezegd: 'Ik geloof in de Heilige Geest.' Dat is een zeer korte belijdenis over de Heilige Geest, waarna er een nadere uitwerking volgt over het werk van de Geest in de kerk. In de week van gebed in 2025 volgen wij de geloofsbelijdenis van Nicea, dit is een belijdenis uit het jaar 325. In deze belijdenis wordt met meer verteld over het werk van de Heilige Geest. We lezen: 'en in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van de Vader en de Zoon uitgaat, Die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de profeten.' Dit is een mooie aanzet om eens te gaan kijken naar de schriftlezingen, want hier worden vier punten genoemd.

De eerste is dat de Heilige Geest één is met de Vader en de Zoon.

De tweede is dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt.

De derde is dat de Heilige Geest levend maakt en tot slot is het de Heilige Geest Die spreekt.

We hebben drie verschillende schriftlezingen gelezen die daar mee te maken hebben. Laten we deze zo eens langslopen. De eerste schriftlezing was uit het bijbelboek Ezechiël. Daarin wordt benadrukt dat er herstel en reiniging mogelijk is en dat er innerlijke vernieuwing zal komen. Wanneer dat zal plaatsvinden, dan zal er ook gehoorzaamheid zijn aan God.

Kort samengevat mogen we zeggen: De Heere God geeft de verandering en de bekering in het hart, maar dat wordt in dit bijbelboek niet zomaar gezegd. De woorden komen uit hoofdstuk 36, en daar klinkt natuurlijk de achtergrond van het hele bijbelboek in mee.

Kort voor onze schriftverzen, wordt een oordeel aangekondigd over de volkeren. Er wordt een belofte gedaan aan het volk Israël. Het volk wat verstrooid is en verdrukt wordt, zal in het land mogen gaan wonen. Daar zal volledig herstel plaatsvinden. Dan is er niet alleen een herstel van het land, maar ook van het volk. De verstrooide stammen mogen samen met Juda één worden. En dat is letterlijk. Het volk mag weer wonen in Israël. Daar zal het ook geestelijk vernieuwd worden. Er zal een heiliging en een vernieuwing zijn onder het volk. De naam van de Heere zal hersteld worden, en dat gebeurt door de werking van de Heilige Geest. Die werking vindt plaats in het binnenste van het volk. Op die manier wordt er vernieuwing gegeven onder Israël. Dit zijn beloften voor het volk. Het is denk ik goed om te beseffen, hoe dit ook voor ons mag zijn, ook al blijven het in de eerste plaats beloften voor Israël.

Hoe moeten we dan dit tekstgedeelte naar ons halen? Die vraag neem ik mee naar het laatste Schriftgedeelte.

De tweede Schriftlezing van Psalm 104 maakt nog meer duidelijk. Het maakt namelijk duidelijk wat de Heilige Geest doet in de schepping, dit wordt als voorbeeld gegeven om te zien wat we mogen belijden over de vernieuwing door de Heilige Geest. Want God waait met Zijn Geest door de schepping heen. Als we nu naar buiten kijken, is het donker en koud. En als we kijken naar de bomen, dan is het leven eruit. Alles lijkt wel dood, maar straks wordt het voorjaar. Er komt weer blad aan de boom. Alles gaat weer bloeien en groeien. En uiteindelijk mogen er vruchten komen. Een rijke zegen die God wil geven. Deze ervaring van de natuur, wordt gegeven door de werking van de Heilige Geest. En dat wordt voor ons zichtbaar. Misschien mogen wij vandaag Psalm 104 ook zien als een voorbeeld dat Gods Heilige Geest daadwerkelijk aan het werk is. Dit wordt ons meegegeven als een uitwerking van de Heilige Geest, Die de vernieuwing in het hart wil werken.

En dan komen wij bij onze laatste schriftlezing. Jezus is in gesprek met een schriftgeleerde, zijn naam is Nicodemus. Deze schriftgeleerde komt in de nacht naar Jezus. De eerste vraag van Nicodemus is eigenlijk een opening van het gesprek, maar de Heere Jezus gaat gelijk met hem de diepte in. En de Heere Jezus gaat een diepe uitleg geven van wat de Heilige Geest wil werken. Jezus zegt tegen hem: 'Als je niet wederom geboren bent, kun je het Koninkrijk van God niet ingaan.' Als we kijken naar het Griekse woord zouden we ook kunnen zeggen: die van boven geboren is. Die dus van boven door de kracht van de Heilige Geest wederom geboren is, die van boven bekeerd is. Dat is noodzakelijk. Maar bij het laatste vers van de lezing, wijst Jezus op een geheim. Jezus zegt: 'de wind blaast waarheen hij wil, je hoort hem wel, maar ziet hem niet.' Dit is een specifieke uitwerking in het Nieuwe Testament wat al door de oude profeet is opgeschreven.

Dus het is niet alleen voor het oude volk Israël, maar ook voor de nieuwtestamentische gemeente. Dit is ook wat de kerk belijdt met de geloofsbelijdenis van Nicea. Het is de Geest die levend maakt! Maar wat houdt dat dan in?

Misschien zouden we ook wel zo mogen zeggen: de Heilige Geest neemt het werk van Jezus Christus en geeft dat aan de mensen.... Hij werkt dat uit in ons hart.

Maar wat heeft Jezus dan gedaan? Jezus Christus, de zoon van God heeft geleden heeft, is gestorven, en werd begraven. Maar gelukkig, daar bleef het niet bij. Hij is ook opgestaan. Hij heeft dit heilswerk volbracht. Het werk dat de Vader verlangde van de Zoon, van Jezus Christus. Dat werk gaat de Heilige Geest nu toepassen in ons leven. Dat is het diepe geheim van het werk van de Heilige Geest. Maar Jezus zegt: 'Je hoort de wind wel, maar ziet hem niet. Het is dus wel merkbaar, maar niet zichtbaar. Wanneer de Heilige Geest ons aanraakt in ons leven, mag het een rijke uitwerking krijgen. Als de Heilige Geest aan het werk gaat, dan gebeurt er iets. We zouden het ook zo kunnen zeggen: dan worden wij verlegen om de genade van de Heere Jezus.

Dat is het begin van het levendmakende werk van de Heilige Geest. Als hij ons leven binnendringt door Zijn Woord, door de verkondiging heen, dan worden we op de knieën gebracht. Dan gaan we zien dat we gezondigd hebben tegen de Heere God. Dat is niet zomaar zien, maar daarin doet heel ons leven en ons gevoel mee. Dat wordt dan dus ook echt doorleefd.

Op dat moment komen we onder aan het kruis van Jezus terecht. Daar wordt door de Heilige Geest het werk van Jezus Christus aan ons toegepast. Het bloed van Jezus Christus is de genade van de vergeving die God ons wil schenken. Dan mogen wij delen in al Zijn weldaden die Jezus heeft verworven. Ja, dan worden we door de kracht van de Heilige Geest wederom geboren. Als dat mag gebeuren, zijn we ook hersteld in de relatie met de Vader. Dan zijn we hersteld door de vergeving die we mochten ontvangen door Jezus Christus. Het is zo'n grote vreugde als je dat mag meemaken. Ik hoop van ganser harte dat u hier allemaal vanaf weet. Dan kunt u er niet over zwijgen, van dit grote wonder wat de Heilige Geest ons wil geven.

Dan gunnen we het ook aan een ander, aan onze naaste. Zeker in deze week van de eenheid gunnen wij het ook aan de anderen die in een andere kerk zitten, om samen één te zijn in Jezus Christus. Dat is kerkmuur overstijgend. En dan herkennen wij onze broeder en zuster in het geloof, dat gaat over landsgrenzen heen. Het is de Heilige Geest die levend maakt, Die ons verbindt met Jezus Christus, en Die ons één maakt in Hem. Wat is de Heilige Geest toch rijk onder ons bezig. Amen

Ds. F. Pierik

## **BIJ DE DIENSTEN**

In de maand maart hoop ik vier keer bij u voor te gaan. Op de tweede lijdenszondag (2 maart) hoop ik in de ochtenddienst uit Lukas 20:9-19 te preken. Deze zondag mag in het teken staan van het grote werk van de Heere Jezus Christus.

Op de derde lijdenszondag (9 maart) hoop ik het woord te verkondigen uit Lukas 22:1-6. Daar gaat het over het besluit van de Joden om Jezus te doden en de beslissing dat Judas de overpriesters en de schriftgeleerden zal helpen bij het doden van Jezus.

Het vervolg daarop is het gedeelte voor de vijfde lijdenszondag (30 maart). Deze dienst zal in het teken staan van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Het tekstgedeelte is dan Lukas 22:7-13.

De vierde keer dat ik hoop voor te gaan is op woensdag 12 maart. Dan is het biddag voor gewas en arbeid. De HGJB reikt een map met materiaal aan. Ik ga kijken wat ik daarmee kan voor deze dienst.

### **BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID**

Elk jaar is de tweede woensdag van maart “biddag voor gewas en arbeid”. Één dag in het jaar om de Heere te vragen of hij met Zijn zegen het land de vruchten wil geven die we nodig hebben voor ons levensonderhoud. Ook vragen we Hem of we krachten mogen krijgen die we nodig hebben om het werk te kunnen doen.

We staan er niet zo vaak bij stil, maar heeft u door dat deze dag altijd in de lijdensstijd valt? Het lijden van Jezus Christus is de bron voor het leven. Voor zowel de geestelijke als de lichamelijke noden staat Zijn lijden en sterven borg. Wanneer we dit beseffen, dan leggen we toch alle vragen en gebeden bij Hem neer. Daarom dan ook: hartelijk welkom in de dienst die om 19:00 uur begint.

### **ZORGEN EN ZIEKTE**

Voor zover bekend zijn er op het moment van schrijven geen ernstige zorgen en ziekte in de gemeente. We hopen dat dat zo mag blijven.

Wel zien we een aantal gemeenteleden die steeds meer last krijgen van lichamelijke beperkingen. Het lichaam laat de wilskracht in de steek. We hopen dat het te dragen blijft.

## **ACTIVITEITEN**

### *Bijbelkring*

Op woensdag 19 maart hopen we als Bijbelkring weer bij elkaar te komen in Bethel. Het gedeelte voor deze avond is Openbaring 14, dat is hoofdstuk 9 uit het boekje. Iedereen hartelijk welkom.

## **INTERESSANT OM TE LEZEN**

In het Reformatorisch Dagblad kwam ik een interessant artikel tegen waarin het belang van de kerkgang en betrokkenheid op de gemeente onder de aandacht gebracht werd. Ik wil het u graag meegeven ter overdenking en als toerusting, mocht iemand in uw omgeving daar een andere mening of visie over hebben om hem of haar een antwoord te geven.

Kun je ook wel zonder kerk geloven?

Ik kan ook wel op mijn manier geloven. Daar heb ik de kerk toch niet voor nodig? „Ik geloof wel, maar dat lukt mij prima zonder de kerk.” Het kan je zomaar gezegd worden in een gesprek met iemand van buiten de kerk. Het kan je met wat andere woorden zelfs gezegd worden door mensen in de kerk. En het wordt zelfs gezegd door meer of minder bekende christenen die je soms zelfs de indruk geven dat je tot de mindere gelovigen behoort als je lid van de kerk bent en er trouw naartoe gaat. Nog lastiger wordt het als geloven zonder kerk verdedigd wordt door te wijzen op wat de kerk allemaal fout heeft gedaan – van kruistochten tot misbruikschandalen.

Nu heeft de kerk in de loop der eeuwen ook veel fout gedaan en gaan er ook nu soms dingen goed mis. Bovendien zijn er te veel mensen voor wie de kerk meer een bedreiging van hun geloof dan een stimulans daartoe is geweest. Er kan zo beroerd gepreekt worden, zo belabberd pastoraat gedaan worden en kerkenraden en gemeenteleden kunnen zo ellendig met elkaar omgaan, dat het bij heel wat mensen een wonder is dat ze überhaupt nog geloven.

Nu is geloven sowieso een wonder, want geloof maakt dode mensen levend en dat kan alleen door Gods genadige ingrijpen in je leven. Maar het wonder wordt nog groter als je ziet wat de kerk soms bij mensen aangericht heeft.

## Moeder

Maar: de kerk, dat ben je zelf. Dus aan wat er in de kerk misgaat, heb ik ook zelf schuld. Dat wat ik gedaan heb, doe of juist niet deed. En ik kan aan de kerk dus ook iets verbeteren als ik daar zelf dan ook maar werk van maak. Wegblijven door op de fouten van de kerk te wijzen, geeft het signaal af dat je zelf geen fouten maakt, maar ook dat je de kans laat lopen de kerk te verbeteren.

Het helpt als je de kerk als moeder ziet. Kerkvaders als Cyprianus (gestorven in 258) en Calvijn (1509-1564) zeiden het zo: niemand kan God tot Vader hebben dan wie de kerk als moeder heeft. De kerk is onze moeder en die moeder zorgt voor je, voedt je, wijst je de weg, troost je, vermaant je en doet al die andere dingen voor je die moeders doen. En zonder die moeder mis je dus al die dingen.

Geloven zonder kerk houdt vanzelf een keer op, omdat je geen voeding, geen zorg, geen troost en ook de rest niet meer ontvangt. Wat nog belangrijker is: ik en jij zouden er niet zijn als we geen moeder hadden. Zo verwekt God Zijn kinderen via de kerk. Die moeder baart kinderen, om het zo te zeggen. Via de kerk wordt een mens geboren, namelijk wedergeboren. Klinkt mooi. Het is ook mooi. Maar: laat de kerk ook merken dat een mens zonder kerk niet kan geloven? Gedraagt de kerk zich als een zorgzame moeder?

Laten kerkenraden en gemeenteleden merken dat ze om mensen en zeker om jonge mensen geven? Bieden wij als predikers het juiste voedsel, weten wij wat bij de jongeren van de gemeente leeft? Weten we waar ze zijn? Zoeken we hen op als we hen niet meer zien?



## Geven

Maar als iemand toch zegt: Ik heb de kerk niet nodig, zou ik zeggen: Maar de kerk heeft jou wel nodig. Misschien heb je niets aan de kerk, maar heeft de kerk wel iets aan jou? Volgens Gods Woord hebben alle gelovigen gaven gekregen en die gaven zijn er niet voor je eigen plezier maar om elkaar te dienen. Wie zegt zonder kerk te kunnen geloven, onthoudt de kerk dus iets en misschien wel veel. Het is gemakkelijk te zeggen dat de kerk in gebreke blijft, maar misschien ontstaat dat gebrek wel doordat ik de kerk mijn gaven onthoud.

En daarmee ben ik bij het antwoord op de vraag van dit artikel. Ik kan niet over mij als gelovige spreken als ik niet over de kerk spreek. En andersom. Zonder kerk kun je dus niet geloven, want volgens de Bijbel verbindt het geloof een mens met de kerk als het lichaam van Christus. Wie zegt bij het Hoofd Christus te horen, hoort ook bij Zijn lichaam, en dat is de kerk. Ik durf dan ook wel te zeggen dat, als je zegt zonder kerk te kunnen geloven, je jezelf moet afvragen of er met je geloof niet iets mis is. Als ik me aan dat Woord van God wil houden, moet ik zeggen dat ik de kerk nodig heb, omdat de kerk het lichaam van Christus is. Dat is die kerk die –net als ik– fouten maakt. Een kerk met mensen die –net als ik– kunnen tegenvallen.

En dat Woord zegt mij ook dat de kerk mij nodig heeft, tenminste, als ik zeg een christen te willen zijn. Daarom zou de vraag boven dit artikel eigenlijk geen vraag moeten zijn.

*De auteur is hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.*

Prof. dr. H.J. Selderhuis, Uit het RD van 25 januari 2025

## **GROET**

Vanuit de pastorie een hartelijke groet. Ook namens mijn vrouw en kinderen.

## VROUWENOCHTEND

Op woensdagochtend 26 maart is er weer een vrouwenochtend in Bethel. Alle vrouwen van harte welkom!

### AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
02 – 03	11.00u	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
19 – 03	19.30u	Bijbelkring	Bethel
26 – 03	10.00u	Vrouwenochtend	Bethel

### KOPIE APRILNUMMER

De kopij voor het aprilnummer graag aanleveren voor uiterlijk **vrijdag 21 maart 2025**.

### TOERUSTINGSMATERIAAL 'BEZINNEN IN LIJDENSTIJD'

Vind je het ook belangrijk om in de lijdenstijd heel bewust de tijd te nemen om stil te staan bij het lijden van de Heere Jezus? We willen je hierbij graag helpen. Vrouw tot Vrouw heeft een dagboek gemaakt met als thema 'Zie het Lam van God'. Dit thema is onderverdeeld in tien subthema's. Na de zeven lijdensweken volgen er nog drie weken, waarin je wordt meegenomen naar de bruiloft van het Lam, zoals we dat lezen in Openbaringen.

Elke week wordt ingeleid met een korte podcast. Verder is er een set kaarten beschikbaar waarop de tien Bijbelteksten staan die in de tien weken aan de orde komen.

Meer informatie vind je op [www.vrouwtotvrouw.nl/lijdenstijd](http://www.vrouwtotvrouw.nl/lijdenstijd).

### BERICHT VAN DE HERBERG

#### *Leven in balans*

In PDC de Herberg vindt van 2 – 4 april de *Kom-op-ademmidweek 'In Balans'* plaats. Deze retraite van drie dagen is bedoeld voor mensen die worstelen met vermoeidheid of een (dreigende) burn-out.

Soms kan je leven te vol en druk zijn en moet je te veel ballen in de lucht houden. Hoe krijg je je leven weer in balans? En wat zegt God in de Bijbel hierover? Deze vragen komen aan bod tijdens de KOA 'In Balans'.

Op het programma staan Bijbelstudies en themabijeenkomsten, maar ook creatieve activiteiten en een persoonlijk gesprek met een ervaren begeleider. Er is genoeg tijd om te genieten van de prachtige natuur rond de Herberg. Tussendoor zijn er steeds momenten voor jezelf. Kortom: drie bijzondere dagen om tot rust te komen en vanuit Gods rust met nieuwe energie het leven weer in te gaan.

### *Leven met verlies*

Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert PDC de Herberg de *Kom-op-adem* midweek: 'Leven met verlies' van 7 – 9 april 2025. Een verlies 'verwerk' je misschien wel nooit. Rouw blijft altijd bij je. Soms als een grote leegte en diepe eenzaamheid. Soms als een stil sluimerend verdriet op de achtergrond. Voor wie de pijn van de rouw kent, heeft de Herberg een speciaal programma samengesteld. Rond een open Bijbel en samen met anderen ga je in gesprek over vragen die rond rouw en verdriet spelen. Ook op creatieve manieren geef je uiting aan je verdriet. Er is genoeg ruimte om alleen de rust te zoeken, op je kamer of in de schitterende bossen rond de Herberg. Gedragen door Gods liefde ga je na deze drie dagen getroost het leven weer in.

*Een gastenbegeleider van de Herberg leidt deze geheel verzorgde midweken samen met twee ervaren vrijwilligers. De kosten bedragen € 285,-. (Inclusief overnachting, maaltijden en koffie/thee). Je kunt je opgeven via [kompadem@pdcdeherberg.nl](mailto:kompadem@pdcdeherberg.nl). Of kijk op: [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)*

### *Een dagje uit in Oosterbeek*

**Heeft u zin in een fijn dagje uit? Op zaterdag 8 maart kunt u bij PDC de Herberg een schitterende wandeling maken, gevolgd door een concert.**

U bent rond 11.00 uur welkom in de Herberg voor een kop koffie of thee. Voorzien van een heerlijk lunchpakket vertrekt u vervolgens op eigen gelegenheid naar het nabijgelegen Renkums Beekdal voor een uitgestippelde wandeling van ongeveer vijf kilometer. Na afloop van de wandeling keert u rond 14.00 uur terug in het Koetshuis van de Herberg. Daar staan koffie en thee klaar en om 14.30 begint het concert. Op het programma staan enkele pianowerken en Engelse hymnen, door Warno Ruting op vleugel en jongenssopraan Merten Smit.

## DIENSTEN MAART

<b>Datum</b>	<b>9.30 uur</b>	<b>19.00 uur</b>
2 maart <i>2<sup>e</sup> lijdenszondag</i>	Ds. F. Pierik	Ds. J. Admiraal, Nieuwe Pekela
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
9 maart	Ds. H. Westerhout, Nunspeet	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Noodhulp in Congo 2. Kerk	
12 maart <b>Biddag</b>		Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Bidstondcollecte	
16 maart	Ds. H.C. Marchand, Groningen	Dhr. D. Vos, Oostwold
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
23 maart	Ds. A.H. Mourik, Kamperveen	Ds. J.A.A. Geerts, Ridderkerk
<i>Collecten</i>	1. Onderhoud 2. Kerk	
30 maart	<i>Voorbereiding HA</i> Ds. F. Pierik	Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

# HERVORMDE GEMEENTE EEN

**Predikant:** Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.  
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

**Website gemeente:** [www.hervormd-een.nl](http://www.hervormd-een.nl)

**Bijbelstudie met de jeugd:** Contactpersoon: Ds. F. Pierik

**Bijbelkring:** Contactpersoon: Ds. F. Pierik

**Vrouwenkring:** Contactpersonen: Miranda Pierik en Elize de With

**Kerkgebouw:** Haulerwijksterweg 1, Een

**Koster:** Joop de Vries, tel. (0592) 656443

**Verenigingsgebouw 'Bethel':** achter Haulerwijksterweg 5, Een

## Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

## Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

**Bezorging:** Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

**Emailadres voor kopij:** [kerklankenredactie@gmail.com](mailto:kerklankenredactie@gmail.com)