

Jaargang 66 nummer 3

juni 2022

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

Tijdens de voorbereiding op de preek voor de dienst van Hemelvaart was ik wat aan het zoeken en sloeg ik een boek op dat handelde over de Hemelvaart.

Wanneer het gaat over de Hemelvaart dan zijn daar meerdere dingen over te zeggen. We belijden als kerk dat de Heere Jezus Christus naar de hemel is gegaan en dat Hij daar nu zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is daar voor ons, om zijn kerk te leiden en te regeren. Na Zijn prachtige overwinning op de tegenstander van de Heere God, de satan, is Hij nu de Koning van de kerk. En Hij is daar voor ons bezig. Hij pleit daar voor de Vader om Zijn kerk het goede te geven. Om ons alles te geven wat we nodig hebben. Dat is de vergeving van de zonden en de genade dat we heilig mogen en kunnen leven voor Hem. We lezen in de bijbel dat de Vader Hem alles in Zijn hand gegeven heeft, zodat Hij echt Koning kan zijn over Zijn kerk (Joh. 17).

Maar de Hemelvaart vertelt ons nog meer. Wanneer de discipelen naar boven staan te kijken tijdens de Hemelvaart, verschijnen er twee engelen. Deze twee engelen zeggen dat Hij ook eenmaal zal weerkomen. Daarmee is het feest van de Hemelvaart ook een feest van verwachten.

Wanneer wij geloven in de Heere Jezus Christus, mogen wij ook deze dag met groot verlangen verwachten. Wij zien daar naar uit, want wanneer wij ons eigen geloofsleven overzien dan merken wij dat wij zonden en gebreken hebben. En ook al zitten wij van tijd tot tijd aan de tafel van de Heere, waardoor wij gesterkt worden, dan nog lopen wij vaak tegen onze tekorten aan. Daarom verwachten wij ook die grote dag, zodat wij verlost worden van al onze zonden en onze tekorten die ons nog dagelijks aankleven. Ook daar ziet het feest van de Hemelvaart naar uit.

Maar dat betekent dan ook dat wij vanuit de Hemelvaart al mogen zien op die eeuwigheid die wacht. Waarin de lof en de aanbidding voor Jezus Christus zal zijn. Die eeuwigheid zal nooit meer ophouden.

Tot slot las ik bij een theoloog het volgende: 'Doordat Jezus Christus naar de hemel is gegaan zijn alle obstakels die er mogen zijn tussen ons en de hemel, die ons ook maar enigszins zouden verhinderen, weggenomen.' Wat een machtig perspectief voor ons als gemeente. Wanneer deze kerkbode verschijnt is de Hemelvaart al geweest. En hebben wij ook op de Hemelvaartsdag dit mogen gedenken, maar wij mogen steeds hierop terug vallen. Want het zal voor ons ook eenmaal heel goed zijn.

Ds. F. Pierik

BIJ DE DIENSTEN

In de maand juni zou ik 2 keer voor gaan in de gemeente. De eerste keer zou met Pinksteren zijn, maar ds. Wilschut heeft gevraagd met mij te ruilen. Hij gaat dan in uw midden voor.

Nu we in de periode komen tussen Pinksteren en de eeuwigheidszondag wil ik weer preken uit het Oude Testament. Tijdens de Bijbelkring werd het onderwerp behandeld over de wijsheid van Salomo. Salomo heeft de bijbelboeken: Spreuken, Prediker en Hooglied geschreven. En dat bracht mij bij de gedachte om het mooie, maar zeker ook moeilijke bijbelboek Hooglied te gaan behandelen in de komende periode.

Op 26 juni staat de dienst in het teken van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. De tekst voor de preek vinden we dan in Hooglied 1:6. De bediening van het avondmaal vindt plaats op zondag 3 juli. De tekst voor de preek tijdens de bediening vinden we dan in Hooglied 1:12. Voor de dienst van nabetrachting staat Hooglied 1:15 centraal.

RUILBEURT PINKSTEREN

Ds. Wilschut heeft mij gevraagd om de dienst die gehouden wordt met Pinksteren te ruilen. Hij zou die dag voorgaan in Drachten. Ds. Wilschut zit dan midden in de verhuizing.

Omdat deze dienst in Drachten extra aandacht vraagt heeft hij mij gevraagd te ruilen met de beurt die ik had staan in de gemeente Een. Dat is de reden dat wij elkaar op die dag niet ontmoeten. Ik wens u een goede ontmoeting met uw oud-predikant.

PREDIKANTEN BIJEENKOMST

De Geformeerde bond organiseert voor predikanten een bijeenkomst specifiek voor gemeenten die kwetsbaar zijn of kwetsbaar zijn geworden door de afgelopen periode van corona. Met een aantal predikanten uit het noorden hopen wij aan deze conferentie deel te nemen.

Ik hoop van harte dat we daar worden toegerust met specifieke handreikingen zodat we de kleine gemeenten hier in het noorden mogen dienen onder de zegeningen van de Heere.

De bijeenkomst vindt plaats op 9 en 10 juni.

“NIEUW” MAILADRES

In mijn mail verkeer maak ik gebruik van twee mailadressen. Het zijn beiden mailadressen van kpn. Mijn oude mailadres wat ik al jaren gebruik en dat eindigt op ‘hetnet’ geeft de laatste tijd problemen bij het verzenden van mail. Daarom wil ik graag vanaf heden het mailadres van kpnmail gebruiken. Wilt u in uw contactgegevens het volgende mailadres opnemen: fpierik@kpnmail.nl

LEZING 4 MEI

Op 4 mei jl. heb ik een lezing namens de kerken gehouden bij de herdenking in het dorps huis de Schans. Op de bijeenkomst waren 70 mensen aanwezig. De woorden die ik daar heb gesproken kunt u lezen.

Vrijheid

Ik heb eens zitten kijken in de “dikke van Dale” naar het woord Vrijheid. Wat er staat bij het woord “vrijheid”. Daar staat het volgende: onbelemmerd, niet afhankelijk, onbeperkt. Dit zijn de belangrijkste

woorden die daar te vinden zijn, als we denken over het woord vrijheid. Maar het landelijk comité zegt als jaarthema daarbij: **vrijheid in verbondenheid**. Is dit dan in tegenspraak?

Want, wanneer we niet onbelemmerd zijn ligt er ruzie op de loer. Wanneer we niet onafhankelijk beslissingen kunnen nemen, moeten wij ons schikken naar een ander.

En wanneer we beperkt zijn, krijg we een gevoel van kramp en worden we beperkt in onze bewegingsruimte.

Ze bedoelen met “vrijheid in verbondenheid”: dat wanneer je in verbinding staat met een ander er minder kans is op ruzie. Dat kunnen wij ons allemaal wel voorstellen. De kinderen in de klas: als je een vriendje hebt waar je goed mee kan spelen ga je met hem of haar geen ruzie maken. En dat geldt voor grote mensen precies hetzelfde.

Zelfs op het wereld gebeuren is dat zo. Dat is de intentie van bijvoorbeeld de verdragen van de VN en de NAVO. Maar hoe zit dat dan met wat het woordenboek ons aangeeft? Of moeten we dan toch een stap dieper.

Wanneer we zelf vrijheid ervaren gunnen we dat ook een ander. Maar hoe krijgen we dan die vrijheid. Want vrijheid is toch kwetsbaar. We merken wel dat dit in ons eigen land is. Want hoe ver is de oorlog nu vandaag uit onze buurt?

Of kan het geloof ons iets aanreiken? En dan bedoel ik het christelijke geloof. De Heere Jezus zegt: Ik heb goed nieuws. Ik geef vrijheid die verder gaat dan wat mensen kunnen maken/geven. Want Ik heb een boodschap van genezing, ik heb een boodschap van vrijlating en vrijheid. En Hij zegt in de bijbel (Lukas 4: 18-19): Ik wil jullie in verbondenheid brengen met God de vader.

Want de verbondenheid door het geloof met God, geeft een gevoel van vrijheid die heel diep ervaren wordt. En die niemand ons meer kan afnemen.

Onze vrijheid in Nederland hebben we te danken aan veel mensen die zich inzetten voor vrijheid. Er zijn zelfs levens gegeven om ons land vrij te maken.

De vrijheid door het geloof heeft ook te maken met dat iemand Zijn leven heeft gegeven. Hij die over de echte vrijheid heeft verteld. Die ons met God de Vader in verbondenheid wil brengen. Daarom heeft hij Zijn leven gegeven. Zijn naam is Jezus Christus.

Zo krijgen de woorden van de “dikke van Dale” een diepere betekenis. En krijgt het landelijk thema van het comité 4 en 5 mei zijn werkelijke betekenis. Dan gunnen wij dat aan iedereen. Denk daar vandaag en morgen over na, wanneer wij onze vrijheid mogen vieren.

GROET

Ik eindig met woorden die wij vinden in de brief van Petrus. Petrus bemoedigt de gemeente aan wie hij deze brief schrijft, zodat de gemeente wordt bevestigd en versterkt in het geloof. Ondanks alle moeite, zorgen en verdrukking die de gemeente moet doormaken. *‘De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’*

Een hartelijke groet namens mijn vrouw en mijn kinderen

Ds F. Pierik

ZINGEN VOOR DE DIENST 1^e PINKSTERDAG

Op eerste pinksterdag begint de dienst om 9.15 uur dan gaan wij een aantal pinksterliederen zingen.

VROUWENKRING 'WEES EEN ZEGEN'

De vergaderingen van de vrouwenkring zijn in de zomerperiode gestopt. Na de zomer, D.V. in september, hopen wij weer met nieuwe moed te beginnen. We hopen dan een aantal bijbelstudies te doen uit de Psalmen. Hierbij gebruiken we het bijbelstudieboekje wat uitgegeven wordt door "Van vrouw tot vrouw".

Alle vrouwen zijn welkom op de bijbelstudiemorgens.

Zo kunnen we als vrouwen onder elkaar spreken rond een open Bijbel en van elkaar leren en elkaar opscherpen.

Goede vakantie gewenst namens de vrouwenkring en we hopen tot september.

DIACONIE

Collecten april 2022:

Friedenstimme: € 165,80

Diaconie: € 80,30

Collecte in juni: Pinksterzendingscollecte

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collecten maart 2022:

Collecten in de kerk: € 306,20

Collecten via de bank: € 180,00

Vrijwillige bijdragen: € 860,00

te specificeren als volgt: 1x 350,00; 1x 200,00; 1x 100,00; 1x 70,00; 2x 40,00; 1x 35,00 en 1x 25,00

Collectebonnen: € 120,00

Totaal: € 1466,20

Luisteruren kerkteléfono 170 uur

KOPIE JULI EN AUGUSTUSNUMMER

De kopij voor het juli en augustusnummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 24 juni 2022**.

ABONNEMENTSACTIE VROUW TOT VROUW MAGAZINE

Wat is er nou fijner dan iemand blij te maken met een leuk cadeau? Je geeft een mooie bos bloemen aan je moeder voor haar verjaardag. Of een doosje chocola aan een lieve vriendin, omdat zij *altijd* voor je klaar staat. Toch zou je soms liever iets willen geven waar iemand nog veel langer van kan genieten. Dat kan.

Van 19 mei tot en met 18 juni 2022 is er een speciale *Vrouw tot Vrouw* abonnementsactie.

Als je een jaarabonnement (voor slechts € 17,50) op het *Vrouw tot Vrouw* magazine aan iemand cadeau geeft, ontvangen zowel jij als de ontvanger van het cadeauabonnement een mooi verrassingspakketje.

Iemand die eerder zo'n cadeauabonnement heeft gegeven is Alie. Ze schreef ons: "Ik was verrast over de nieuwe uitvoering en de mooie artikelen. Ik wilde graag jonge vrouwen hiermee ook kennis laten maken en heb m'n dochters en schoondochters een cadeauabonnement gegeven. Het blad bleek een schot in de roos."

Wil je ook iemand een jaarabonnement cadeau geven? Ga naar www.vrouwtotvrouw.nl/actie en vul de benodigde gegevens in.

OPEN DAG HET PAND IN GRONINGEN

Graag willen we u van harte uitnodigen op onze Open Dag van Het Pand op D.V. 25 juni 2022.

Dé dag waarin u de kans wordt geboden om kennis te maken met het werk in Het Pand en haar dromen voor de toekomst.

Het exacte programma zal in een later stadium volgen, maar de dag zal plaatsvinden van 10.30 uur tot 14.00 uur in Het Pand.

Er zal een lunch voor u worden verzorgd. Wij hopen u te mogen verwelkomen op zaterdag 25 juni in Het Pand, tot dan!

DE HERBERG

Evenwicht kwijt

Het valt niet altijd mee om op allerlei terreinen in het leven balans te vinden. Je bent gewend te zorgen, maar nu is het echt teveel geworden. Je hebt altijd hard gewerkt voor de zaak, maar na de reorganisatie lukt het niet meer. Na dat ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd kracht om voor je kinderen te zorgen, maar nu is het helemaal op. Van jongs af aan geloof je in God, maar de laatste tijd komen er steeds meer vragen over Hem naar boven.

Donkere dagen waren altijd al lastig, maar de laatste tijd speelt de eenzaamheid erg op. Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de balans opnieuw te vinden. De combinatie van dagstructuur, een rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij de Bijbel opengaat en individuele pastorale gesprekken, helpen je om het leven na je verblijf weer aan te kunnen.

Neem voor deelname aan een herstelarrangement of een retraite contact met ons op: www.pdcdeherberg.nl, tel. 0263342225.

Op zoek naar een tussenjaar? Of een werkvakantie deze zomer?

De Herberg is een ideale plek om 5 of 10 maanden een tussenjaar te doen, bijvoorbeeld omdat je nog geen studiekeuze hebt gemaakt of omdat je nog niet direct wilt gaan werken na je opleiding of studie. Bekijk onze nieuwe video en kom een dagje meelopen om de sfeer te proeven! Bekijk via onze website www.pdcdeherberg.nl onze video.

Als je niet alleen een mooie maar ook een nuttige zomervakantie wilt dan ben je bij de Herberg op de juiste plek! Alleen of samen met je vrienden (vanaf 15+) deze zomer de handen uit de mouwen steken en anderen helpen. In ruil daarvoor krijg je een eigen kamer en maaltijden maar bovenal een onvergetelijke tijd!

Mail naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl voor meer informatie.

WIE BEZORG JIJ EEN FIJNE VAKANTIE?

Ook mensen met een verstandelijke beperking willen deze zomer graag op vakantie in christelijke sfeer! De stichting *VOOR ELKAAR vakantieweken* wil dat graag mogelijk maken. Alleen... er zijn nog onvoldoende vrijwilligers om hen allemaal te kunnen plaatsen. Het zou toch verdrietig zijn als we een aantal van hen moeten teleurstellen... Heb jij hart voor je naaste met een verstandelijke beperking en ben je tussen de 17 en 67 jaar? Ga naar voorelkaarvakantieweken.nl/vrijwilliger en geef je NU op als vrijwilliger.

VOOR ELKAAR vakantieweken

IN DE ZOMER IETS BETEKENEN VOOR
EEN ANDER? DAN ZOEKEN WIJ JOU!

De **VOOR ELKAAR**
vakantieweken organiseert
vakantieweken voor mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking,
alleengaanden, kinderen met ASS en
mensen met dementie en hun
mantelzorger.



WIJ BIEDEN JOU EEN WEEK:

- Vol ontmoetingen met anderen.
- Met een doelgroep die bij jou past.
- Waarin je jouw talenten mag inzetten voor een ander.
- Vol unieke ontmoetingen en nieuwe contacten.
- Waarin het Woord van God opengaat.

Meer weten? Bezoek onze website:
www.voorelkaarvakantieweken.nl, Instagram,
Facebook of scan de QR-code. 



DIENSTEN JUNI

Datum	9.30 uur	19.00 uur
5 juni 1^e Pinksterdag	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde	Ds. N. Noorlander, Onstwedde
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
12 juni	Ds. G. Oberink, Urk	Ds. J. Mulderij, Wezep
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Pinksterzendingscollecte	
19 juni	Dhr. D. Vos, Oostwolde	Kand. E. Krooneman, 't Harde
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Diaconie	
26 juni	Ds. F. Pierik, <i>Vorbereiding HA</i>	Dhr. J. de Vries, Urk
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Onderhoud	
3 juli	<i>Bediening HA</i> Ds. F. Pierik	<i>Nabetrachting HA</i> Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com