

Jaargang 64 nummer 4, 5

juli/augustus 2020

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken
KERKLANKEN

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Kerkenraad:

J.A. de Vries (oud. -kerkr.)
Hoofdstraat 5
9342 PA Een
Tel. (0592) 656443

S. Wesstra (oud. -kerkr.)
Slinke 9
8433 LW Haulerwijk
Tel. (0516) 421145

A.K. de With (diaken)
Heideweg 14
9321 VS Peize
Tel. (050) 503372

Joh. Hummel (diaken)
Oosterwoldseweg 20
8433 PV Haulerwijk
Tel. (06) 30757634

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Banknummer: NL78RABO0325809720 t.n.v. Hervormde Gemeente Een

Financiële administratie: Dhr. J. Tijsseling, Hoofdstraat 30, 9342 PC Een,
tel. (0592) 656521; e-mail: jaap.tine.tijs@gmail.com

Voor de bestelling van collectebonnen vooraf geld overmaken en vermelden
hoeveel bonnen en voor welk bedrag per bon.

DIACONIE

Banknummer: NL98RABO0347262171 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Een

Financiële administratie: A.K. de With, Heideweg 14, Peize

MEDITATIE

In de vorige kerkbode hebben we uitgebreid nagedacht in de meditatie over het belijden: 'Wie is God?'

Het antwoord wat daarbij gegeven was, was duidelijk gericht op de Persoon van Jezus Christus binnen de drie-enige God.

In het boekje: gewone catechismus, van dr. Theo Pleizier, prof. Arnold Huijgen en ds. Dolf te Velde, wordt op pagina 70 en 71 nog een prachtige aanvulling gegeven. Ik heb ervoor gekozen om deze af te laten drukken op de plek van de meditatie in de kerkbode.

Daar wordt de vraag gesteld: waarom noem je God jouw vader?

Het antwoord klinkt dan: omdat de Vader van Jezus Christus, Die door Zijn machtig woord, licht, land en lucht, ja, al het leven, groot en klein, geschapen heeft, dankzij Jezus Christus ook mijn Vader is.

De uitleg bij dit gedeelte luidt dan als volgt: God is op drie manieren Vader. Allereerst in zijn eigen, goddelijke en drie-enige leven, als Vader van de Zoon. In de tweede plaats kun je hem ook Vader van de wereld noemen, want Hij is de maker en oorsprong van alles, en oefent daarom gezag uit over heel Zijn schepping. In de derde plaats wil Hij persoonlijk onze God en Vader zijn.

Nu staan deze drie kanten nauw met elkaar in verband. Door Christus, de eeuwige zoon van de Vader, krijgen wij deel aan het zoon- en dochterschap van God. Dankzij Hem weten wij waar we met onze machtige Vader aan toe zijn. Hij zal ons in liefde verzorgen met alles wat voor ons leven nodig is. Wij hebben Hem als Vader lief, omdat Hij ons in Christus als eerste liefhad. Zo kennen wij God als de Almachtige die in alles voor ons zorgt. We zijn niet aan het toeval overgelaten, want alle dingen moeten aan het woord en de wil van de Schepper gehoorzaam zijn. Wij eren God als wij Zijn hand en werk erkennen in de wereld om ons heen. God toont Zijn vaderschap in de wereld, als die een woonplaats voor de mensen geschikt gemaakt is.. Daarom mogen wij ons in de wereld thuis voelen.

KERKDIENTEN IN JULI EN AUGUSTUS

In de kerkenraadsvergadering van 4 juni in Drachten besloten is dat zij weer zelfstandig kerkdiensten gaan houden per 1 juli, los van onze gemeente. Dit zien zij als een proefperiode. Daarna gaan zij weer reguliere diensten houden.

Daarmee kwam de kerkenraad even voor de vraag: hoe nu verder? Juist omdat we in de voorbereiding van de kerkdiensten met de anderhalve meter regel nog wel een uitdaging hebben.

Dat betekent dat we voor wat betreft de kerkdiensten voor een groot gedeelte met 't Harde meeluisteren. Op 5 juli hoop ik in de morgendienst voor te gaan. In de avonddienst zijn we verbonden met 't Harde. In deze dienst gaat ds. D. Dekker uit Putten voor. Ook op 12 en 19 juli luisteren we met 't Harde mee. In de ochtenddienst van 12 juli gaat ds. J. Kommers uit Harderwijk voor. In de avonddienst gaat ds. A. J. Post voor.

Op 19 juli gaat in de ochtenddienst ds. A. J. Post voor en in de avonddienst, ds. A. Visser uit Harderwijk.

Onze kerkenraad heeft besloten om per ingang van 26 juli weer zelf kerkdiensten te gaan beleggen. We volgen dan ons eigen dienstrooster weer. Dat betekent dat de predikanten die op de lijst stonden weer worden uitgenodigd om een kerkdienst te verzorgen vanuit de kerk. Omdat 26 juli de eerste kerkdienst is waar u voor wordt uitgenodigd ga ik zelf voor, ondanks mijn vakantie. Ik heb met dhr. Scherphof uit Elburg geruild. Hij gaat nu naar Nieuw-Balinge. In de avonddienst gaat ds. Marchand voor uit Groningen.

Het verdere rooster leest u op de achterkant van deze kerkklanken.

Onze kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke manier volgen via www.kerkdienstgemist.nl en vanaf 26 juli kunt u dus weer naar de kerk!

TEKSTEN BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 5 juli hoopt ik zelf in de ochtenddienst voor te gaan. In deze dienst hoop ik het woord te bedienen vanuit Lukas 3:1-22.

Op 26 juli, de eerste dienst na de lockdown hoop ik het woord bedienen. We mogen de Heere danken dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de kerk. Waar ik op die dag over zal preken weet ik op het moment van schrijven nog niet.

Op zondag 16 augustus hopen we elkaar voor het eerst weer te ontmoeten na mijn vakantie in de kerk. De tekst voor de preek is dan Lukas 4:1-13. De verzoeking in de woestijn.

Op 23 augustus hoop ik te preken vanuit Lukas 4:16-30. We denken met elkaar na over het verworpen worden van Jezus uit de synagoge van Nazareth. Op de laatste zondag in augustus ontmoeten we elkaar weer in de avonddienst. Het gaat dan over Lukas 4:31-37: de genezing op de sabbat.

KERKDIENTEN TEN TIJDE VAN DE CORONA-CRISIS

De overheid heeft aangegeven dat per ingang van 1 juli weer kerkdiensten gehouden mogen worden tot 100 personen. Daarmee is voor ons de ruimte gekomen om weer kerkdiensten te houden. Maar er moet nog wel veel geregeld worden, willen we weer kerkdiensten mogen houden.

Er dient een protocol aanwezig te zijn en er moeten duidelijke looproutes zijn die de mensen helpen om de kerkdienst te kunnen bijwonen met zo min mogelijk gevaar op besmetting. De kerkenraad heeft daarom besloten om een extra vergadering in te lasten om een protocol op te stellen en te gaan kijken naar de inrichting van de kerk.

Een paar leden van de kerkenraad hadden voor de vergadering uit al bekeken hoe e.e.a. ingericht zou kunnen worden. Maar we lopen tegen grote beperkingen aan. Het gebouw is te klein om zomaar iedereen binnen te kunnen laten. Ook zitten we midden in de vakantieperiode waardoor we ook gasten kunnen ontvangen. Dat geeft grote beperkingen.

Ook heeft de kerkenraad in de afgelopen periode onderzocht of we uit kunnen wijken naar een andere locatie. Maar dat wordt erg lastig. Dat maakt dat de kerkzaal anders wordt inricht. Er moeten stoelen verschoven worden en een gedeelte weggehaald worden om een goed looppad te creëren. Daarbij zal er voor de kerkdienst iemand aanwezig zijn die de bezoekers naar een plek zal wijzen. Dat betekent dat u op het vertrouwde plekje waar u meestal zit, niet meer zomaar kunt plaatsnemen. De “coördinator” wijst u de plaats.

Wanneer we de anderhalve meter maatregel goed in acht nemen en we gebruiken alle ruimte dan zouden we ongeveer 25 tot 30 zitplaatsen hebben. We kunnen niet helemaal inschatten hoeveel mensen er kunnen plaatsnemen, omdat mensen uit gezinnen bij elkaar mogen zitten. De kerkenraad hoopt op uw begrip.

De kerkenraad heeft n.a.v. deze bevindingen een plan opgesteld. Deze is door de kerkenraad vastgesteld op maandag 22 juni. Het plan zal op de website van de kerk worden geplaatst. Een korte samenvatting van de afspraken en de regels staan onder dit gedeelte.

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 26 juli weer kerkdiensten te gaan houden. Omdat we predikanten duidelijkheid moesten geven en omdat we zelf de gevolgen nog niet konden overzien, hebben we de predikanten van de eerste weken van juli moeten afzeggen. Daarom komen we pas vanaf 26 juli weer in de kerk samen. Wat een vreugde zal dat voor ons allen zijn.

AANMELDEN KERKDIENTST

De PKN geeft aan dat het verstandig is, i.v.m. de beperkte ruimte, dat we gaan werken met een aanmeldlijst. Maar omdat we zo'n kleine gemeente zijn willen we deze regel anders uitvoeren. **Wij gaan er vanuit dat u in de kerk aanwezig wilt zijn. Komt u niet, meld het bij Joop de vries.**

Op die manier kunnen we inschatten hoeveel er komen en weten we hoeveel gasten wij kunnen ontvangen.

Daarbij is het van belang dat wanneer u klachten heeft, dat u niet naar de kerk komt.

Binnenkomen van de kerk

Onze gemeente heeft de gewoonte om op het laatst in de kerk plaats te nemen. Maar in tijden van corona is dat onwenselijk, omdat dan meer contactmomenten plaatsvinden bij de ingang van de kerk.

Wij vragen u daarom op tijd en gespreid de kerk binnen te komen.

Richtlijnen voor vóór, tijdens en na de kerkdienst:

- Buiten bij de ingang staat een tafel met desinfectans zodat mensen hun handen kunnen desinfecteren;
- Iemand van de organisatie groet de mensen, en wijst op de desinfectans.
- Iemand van de organisatie heeft een lijst met afmeldingen en kan mensen die op eigen beweging naar de kerk komen alsnog een plaats wijzen.
- Bezoekers die niet zijn aangemeld, wachten tot vlak voor aanvang van de dienst. Wanneer het maximum aantal mensen nog niet is bereikt en er nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen zij ook de dienst bijwonen.
- De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
- Jassen gaan mee in de kerk.
- In de kerkzaal is iemand van de organisatie die de wijst op de beschikbare zitplaatsen.
- De buitendeuren worden gesloten door iemand van de organisatie;
- De binnendeuren blijven geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken.
- Toiletgebruik moet tot een minimum beperkt worden. Het toilet zit op slot. In hoge nood heeft de koster een sleutel van het toilet, zodat het risico op verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt beperkt.
- Mensen van de organisatie geven aan hoe mensen de zaal verlaten zodat opstopping worden vermeden;

Gebruik van kerkplein

Het is belangrijk dat kerkgangers direct de kerkzaal binnengaan en niet buiten op het plein (sociaal) groeperen.

Reinigen en ventileren

Tijdens de dienst staan ramen open om goed te kunnen ventileren. Na de dienst worden de contactoppervlakken gereinigd door het schoonmaakteam. De contactoppervlakken worden gereinigd met desinfectans. Wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd door 2-3 mensen, zou de tijdsduur zou hiermee beperkt moeten blijven tot ca. 10 minuten. Wij vragen vrijwilligers voor het schoonmaken van de kerk. Dus gelijk na de dienst.

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers:

- Geen handen schudden;
- Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfectans met minimaal 70% alcohol;
- Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen;
- Ventileer de ruimte door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten.

ZIEKEN

Op het moment van schrijven, is zover bekend, niemand in het ziekenhuis opgenomen. Wel wacht dhr. Raspe uit Norg op zijn operatie. Toen hij mij een paar weken geleden belde om mij op de hoogte te brengen van de operatie, was de planning dat het binnen 6 weken zou gebeuren. Maar hij is nog steeds in afwachting.

We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe in de komende tijd.

IN MEMORIAM

Op donderdag 4 juni stonden we met familie Wesstra rond het geopende graf van Wiebe Westra. Een lange periode van lijden is daarmee ten einde gekomen. Wat heeft Wiebe veel moeten dragen in de laatste maanden. Hij is een half jaar in het Hospice te Drachten geweest, waar hij merkte dat zijn gezondheid en lichamelijke krachten steeds verder achteruit gingen.

Maar wat was het ook goed, om in dat huis te horen over God in het leven van Wiebe. Wat was het ziekbed, wat zijn sterfbed werd, een getuigenis over de Heere, Zijn Heiland. Iedereen die het maar horen wilde kon het horen. “Dan ga ik op tot Gods altaren, tot de God die leeft. Dan ga ik juichend met stem en snaren tot Hem die verlossing geeft”.

Deze tekst vanuit Psalm 43 was de tekst die hem in moeite en zorgen, volkomen rust gaf. Wanneer de tegenstander van God het op zijn leven gemunt had, kwamen deze woorden weer boven. Daarom hebben we ook tijdens de rouwdienst nagedacht over deze woorden, die ook voor ons tot troost mogen wezen.

Want de plaats van Wiebe blijft leeg in de kerk. Hij ging op zijn eigen wijze door de gemeente heen. Hij was er aan het einde van de kerstnachtdienst met een kerstster voor iedereen die aanwezig was. Hij was trouw in de kerkdiensten. En dat niet alleen bij ons, maar ook bij de Russisch orthodoxe kerk. En bij vele andere gemeenschappen waar hij van tijd tot tijd naartoe ging. Om maar meer en meer te leren van de Heere.

En dat naast zijn drukke bestaan op het tuincentrum. Met alle contacten die er waren met mensen, zakenpartners e.d.

Met Wiebe kon je makkelijk spreken over zaken die ertoe doen in het leven. Hij was daarbij breed geïnteresseerd in het leven. Wanneer het volgens hem niet tot het wezen van het leven behoorde, dan was het gesprek zo ten einde. En dat kenmerkte ook wel het karakter van Wiebe. Wiebe regelde alles zelf en voor de voor hem onbelangrijke dingen was er volgens hem geen tijd. Deze eigenheid was zowel zijn kracht als zijn zwakte. Want toen het er op aankwam om het leven los te laten werd het een strijd.

Een strijd om het leven los te laten en over te geven in de handen van de Heere.

Op woensdag 27 mei, is hij gaan slapen. Op de dag van zijn overlijden, 28 mei, was het tekst gedeelte wat ik toen gelezen heb: De HEERE zegene u en Hij behoeft u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
's Avonds is Wiebe ontslapen. Wetend dat hij mocht gaan naar de altaren van de Heere waar de lofzang klinkt. En bij het graf heeft geklonken: "En ik geloof in een eeuwig leven". Dat mag voor Wiebe nu gelden. Dat mag hen die achter zijn gebleven troosten. Maar dat niet alleen, we bidden hen de genade en de troost van de Heere toe.

BIJBELKRING

De afgelopen periode hebben we nauw contact met elkaar gehad op woensdagavond door middel van een online bijbelkring. Het waren goede avonden om met elkaar verbonden te zijn.

We hebben een grote gang gemaakt in het bijbelboek Exodus en in de brief aan de Galaten.

Maar vanwege de op handen zijnde verhuizing in de vakantie, wil ik graag in de maanden juli en augustus stoppen met de Bijbelkring.

We hopen in september de draad weer op te pakken.

VAKANTIE

Vanaf zaterdag 18 juli tot zaterdag 8 augustus heb ik vakantie. U kunt voor dringende gevallen contact opnemen met de kerkenraad. Er is voor die periode vervanging geregeld.

VERHUIZING

Op maandag 20 juli om 7:00 uur staat de grote verhuishwagen voor de deur. Dan zal alles ingepakt en in de verhuishwagen geladen worden. Op dinsdagmorgen rond de klok van 8:00 uur staat de verhuishwagen voor de deur in Drachten.

De verhuizer heeft aangegeven dat zij graag zelf op onze aanwijzingen het huis inrichten. Vanuit meerdere kanten heb ik hulp aangeboden gekregen om op die dag te helpen, maar dat is zeker niet de bedoeling.

In de week voor de verhuizing zouden we wel graag hulp willen hebben bij het schoonmaken. Op woensdag en donderdag (15 en 16 juli) zouden we graag een aantal mensen willen vragen die mee willen helpen met het schoonmaken van het huis. We vernemen graag wie wil en kan.

GROET EN WENS

Graag sluit ik af met de woorden en de strekking van de groet die Paulus gebruikt in de brief aan de gemeente van Korinthe. Deze mogen voor u zijn wanneer we deze zomerperiode ingaan. We wensen elkaar in deze zomerperiode al het goede toe. Ik hoop dat u goed mag uitrusten en dat we elkaar na de vakantie weer in goede gezondheid mogen ontmoeten. Maar de wens van Paulus gaat veel verder. Paulus groet met een eigenhandig geschreven groet. En wat hij dan schrijft wens ik ook u toe voor de komende periode: 'De genade van de Heere Jezus Christus zij met u, Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus Amen.'

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collecten van mei 2020

Collectegiften: € 1100,00

te specificeren als volgt: 1x 1000,00 en 1x 100,00

Vrijwillige bijdragen: € 6010,00

te specificeren als volgt: 1x 5000,00; 1x 180,00; 1x 125,00; 5x 100,00; 1x 50,00; 3x 40,00 en 1x 25,00

Giften kerktelefoon: € 170,00

te specificeren als volgt: 2x 50,00; 2x 25,00 en 1x 20,00

Totaal: € 7280,00

Luisteruren kerktelefoon 304 uur

DIACONIE

Gift: € 20,00

JARIGEN JULI EN AUGUSTUS

Op 12 juli hoopt mevr. Hummel uit Leek (1937) haar verjaardag te vieren en op 3 augustus mevr. Hut-Hummel (1945). Namens de gemeente beiden een fijne verjaardag en Gods zegen in de tijd die komt.

KOPIJ SEPTEMBERNUMMER

De kopij voor het septembernummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 21 augustus 2020**.

DABAR

Beste gemeenteleden,

Komende zomer hoop ik van 25 juli tot en met 8 augustus weer Dabar te gaan doen in Termunterzijl. Het zal deze zomer in verband met de coronamaatregelen anders zijn dan de andere zomers, maar we hopen ondanks dat weer veel mensen te kunnen bereiken met het evangelie. Ik zou het fijn vinden als jullie ons team willen opdragen in het gebed.

Groeten, Clarien

DE HERBERG

De Herberg ontvangt weer gasten. Na weken van pastorale zorg op afstand, gingen de deuren van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg op 15 juni weer open voor gasten. Ze maken gebruik van het herstelprogramma. Zoals vanouds staat liefdevolle aandacht en de pastorale begeleiding centraal. Ook het vertrouwde dagprogramma met bijbelkring, themaochtend en creativiteit wordt aangeboden. En natuurlijk is er tijd om op het terras te zitten, te wandelen of te fietsen in de

prachtige omgeving. Het herstelprogramma houdt in dat een groep gasten op maandag komt en een kleine drie weken blijft. Voor iedereen is de lengte van het verblijf gelijk. Veel mensen verlangen naar een plek om tot rust te komen en nieuwe moed en perspectief te ontvangen. Een andere omgeving, geen verantwoordelijkheden, een open Bijbel, gesprekken van hart tot hart en veel in de buitenlucht zijn doet goed.

CHRISTIAN VERWOERD – IK GEEF MIJN LEVEN AAN U OVER

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon,
Heer ik belijd het U gewoon.
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan,
maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

Ik wil niet meer leven zonder U,
vul mij, verander mij nu.
Zend Uw Geest van waarheid in mij,
zodat mijn hart van U alleen zal zijn.

Ik geef mijn leven aan U over,
‘k wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn,
als een vat dat bruikbaar is en rein.
Geheiligd in U ga ik op pad,
in elke storm houdt U mijn hand gevat.

Ik geef mijn leven aan U over,
‘k wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Webmaster: Wiebren Hut, Hoofdweg 8, 9343 TA Een-West,

Email: dhr.hut@gmail.com

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Beheer verenigingsgebouw 'Bethel': Trienke Tijsseling

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijkse orgaan van de Hervormde gemeente Een.

Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Redactie: Siepie Hummel, Lisette de With

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com

DIENSTEN JULI

Datum	9.30 uur	18.30 uur
5 juli	Ds. F. Pierik, 't Harde (Een)	Ds. D. Dekker, Putten ('t Harde)
<i>Collecten</i>	-	
12 juli	Ds. J. Kommers, Harderwijk ('t Harde)	Ds. A.J. Post, 't Harde ('t Harde)
<i>Collecten</i>	-	
19 juli	Ds. A.J. Post, 't Harde ('t Harde)	Ds. A. Visser, Harderwijk ('t Harde)
<i>Collecten</i>	-	
26 juli	Ds. F. Pierik, Drachten	Ds. Marchand, Groningen
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Onderhoud 3. Kerk	
2 augustus	Kand. M. de Jager, Groningen	Ds. W. Roseboom, Oudega
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

DIENSTEN AUGUSTUS

Datum	9.30 uur	19.00 uur
9 augustus	Dhr. G. Schenk, Urk	Ds. J. Strietman, Kollumerzwaag
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
16 augustus	Ds. F. Pierik, Drachten	Dhr. L. BleeS, Damwoude
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
23 augustus	Ds. J.A. Mol, Driesum	Dhr. D. Vos, Oostwold
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Onderhoud 3. Kerk	
30 augustus	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde	Ds. Marchand, Groningen
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
6 september	Ds. B.J. van den Kamp, Harderwijk	Kand. D.M. van den Brink, Groningen
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	