

Jaargang 66 nummer 4/5

juli/augustus 2022

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

Wanneer we zo beginnen met een meditatie in de periode waar in de kerk het bijbelboek Hooglied wordt behandeld, wil ik graag de belijdenisgeschriften mee laten klinken. Op de website van het ABC van het geloof vinden we een hertaalde versie van de belijdenisgeschriften. Laat deze woorden eens in uw gedachten binnenkomen. Daarin zien we de Echte Liefde die de Heere voor ons heeft opgevat.

In hoofdstuk 1, paraaf 2, van de Dordtse Leerregels staat dat hierin de liefde van God is bekendgemaakt (geopenbaard), dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (de Heere Jezus) in de wereld gezonden heeft, met het doel dat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou mogen leven met Hem.

In artikel 20 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat dat God Zijn Zoon uit volmaakte liefde voor ons in de dood heeft overgegeven. Door Zijn dood krijgen wij door het geloof onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Artikel 21 benadrukt dat het verschrikkelijk is wat de Heere Jezus om ons heeft meegemaakt. Hij was onschuldig, Hij werd bespot, geslagen, gezeseld en gekruisigd. Het lijden was intens. Dat wilde Hij doen, om een ieder die in Hem geloofd het eeuwige leven te geven. Daarom moeten wij met Paulus zeggen dat we niets anders willen (weten) dan Jezus Christus. En dat we alle andere dingen als verlies beschouwen, omdat het kennen van de Heere Jezus alle andere dingen overtreft. Alleen in het offer van de Heere Jezus, dat voor eens en voor altijd gebracht is, vinden wij onze troost en rust.

Bron: abcvanhetgeloof.nl/liefde

BEKNOPTE ACHTERGRONDEN VAN HET BIJBELBOEK HOOGLIED

We zijn inmiddels gestart met een preken serie over het bijbelboek Hooglied. Het is goed om een aantal achtergronden over dit bijbelboek te geven. Want hoewel de preken serie veel duidelijkheid geeft, blijven er toch vragen over.

Allereerst al de naam van het bijbelboek. Dat is voor ons niet zomaar helder. In het Duits heeft Luther het vertaald met “Das Hohelied”. Wat verwant is aan het Duitse woord ‘de bruiloft’. In de Rabbijnse literatuur wordt het ook genoemd “het lied van Salomo”. En daarmee wordt het gezien als de bekroning van zijn wijsheid.

Toen er binnen de Joodse vergaderingen gesproken werd over de bijbelboeken die gelden als het Woord van God was dit bijbelboek een punt van discussie. Want ook dit bijbelboek ken niet de naam van de Heere, zoals wij die zien in andere bijbelboeken. De naam Jhwh ontbreekt en dit bracht veel discussie teweeg. Daarbij wordt er tot in detail gesproken over de liefde. De vraag is dan of dit wel tot de bijbel moet behoren.

De auteur wordt gezien als Salomo. Hoewel daar vraagtekens bij gezet kunnen worden, wordt het wel op een of andere manier met hem in verband gebracht. De eerste woorden van hoofdstuk 1 worden vertaald met “dat van Salomo is”. Er zijn sommigen die het liever vertalen met “voor Salomo”. Hoe we het dan ook zien, de bruidegom wordt verbonden aan de het koningschap van Salomo.

Er zijn eigenlijk twee hoofdpersonen in het bijbelboek. De eerste is, zoals we reeds benoemden, de bruidegom. Hij is degene over wie bezongen wordt. Hij is de bruidegom die zijn bruid binnenhaalt en hij doet dit door een beeld te geven van hoe hij de liefde van haar probeert op te wekken. Hij gebruikt hier woorden en manieren voor die zijn liefde kenmerken. Wie de bruid is, is helder. Zij is een herderin. Zij komt waarschijnlijk uit het noorden van het land. Zij is dagelijks onderweg met haar schapen. Ze is prachtig van uiterlijk, maar zoals het toen gebruikelijk was, kon een herder geen omgang hebben met mensen van adellijke bloed. En dat maakt deze liefde haast onmogelijk. Zij zegt ook in het eerste gedeelte van hoofdstuk 1: ‘ik ben zwart, maar wel liefelijk’. We zien in dit bijbelboek Oosterse gebruiken rondom het huwelijk. Wanneer we verder komen in het bijbelboek, zal het ook benoemd worden bij de preken.

Daarnaast wordt vrij gesproken over het liefdesleven en dat maakt voor velen dat dit boekje op gespannen voet staat met onze gebruiken. Dat werpt dan ook gelijk de vraag op: hoe moeten we dit boekje vertalen naar ons geloofsleven?

We zien in de kerk dat er op verschillende manieren met dit boekje is omgegaan. In de vroege kerk en ook in de Joodse traditie wordt het boekje gezien als allegorie. Dat betekent dat men zinnebeeldig omgaat met de uitleg. Op mystieke wijze wordt dan het boekje genomen om het met Christus te verbinden.

Er is ook een stroming die zegt dat we deze tekst letterlijk moeten nemen en moeten plaatsen in de historische context. Wat dan de betekenis voor ons is, blijft ook een vraag. Of het zou moeten zijn als een morele betekenis die dan betrekking heeft op ons menselijk handelen.

Calvijn trekt dit gedeelte veel meer vanuit de letterlijke betekenis naar de typologie van de Christus. En deze lijn wil ik dan ook doortrekken in de preek. Vanuit letterlijke voorbeelden uit ons dagelijks leven verbinden we dit met de letterlijke betekenis van dit boekje. Om daarvan dan een geestelijke lijn te trekken naar wat de bruidegom, Jezus Christus, onze Heere, voor ons gedaan heeft. En dan zien we in een keer dat dit bijbelboekje een schat is voor ons geloofsleven.

Dan betekent het dus dat de bruidegom onze Heere Jezus Christus is, Die met Zijn liefde voor ons alles in het werk heeft gesteld om onze liefde te vangen. En Hij wil zich met ons verenigen. Deze grote vereniging zal plaatsvinden op de "jongste dag". De dag dat Hij weer zal komen om ons te halen als Zijn bruidsgemeente.

Ik hoop van ganser harte dat we in deze zomer gevoed worden met geloofstaal die wij zien in liefdesuitingen naar onze Heer en Heiland.

BIJ DE DIENSTEN

Op 26 juni hoop ik in uw midden voor te gaan, dit is een dienst ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We staan zowel op 26 juni als op 3 juli uitgebreid stil bij hoofdstuk 1 uit Hooglied.

Op 17 juli staan we stil bij hoofdstuk 2. Daar gaat het over de stem van de liefste. Zowel “Hij” als “zij” komt aan het woord.

Na mijn vakantie hoop ik voor te gaan op 14 augustus. We staan dan stil bij Hoofdstuk 3. De bruid is daar de bruidegom kwijt. Ze moet zoeken en vindt hem dan uiteindelijk. Dan zal ook de bruiloftsstoet zich gereed maken.

De bruidegom komt in hoofdstuk 4 aan het woord. Hij bezingt daar de schoonheid van de bruid. Dit tekstgedeelte staat centraal voor de dienst op 21 augustus.

JAARVERGADERING

We zien terug op een goede vergadering met de gemeente. Binnen de jaarvergadering werd er gesproken over het zingen in de gemeente met liederen uit Weerklank en het zingen van gezangen voor de diensten op de feestdagen.

Ook werd er gesproken over het koffiedrinken na de dienst in de zomermaanden.

Omdat de kerkenraadsvergadering van begin juni werd uitgesteld heeft de kerkenraad hier nog niet over gesproken. U zult hierover worden ingelicht in de volgende kerkklanken en/of via de afkondigingen.

VAKANTIE

Tijdens de vakantie kan het voor velen een gewoonte zijn om van alles afstand te doen. Zij nemen dan ook maar gelijk “even” afstand van de dienst van God. Ik weet niet hoe dat onder ons is, maar als Hij ons leven doortrekt dan is dat toch ook tijdens de vakantie. Dan kunnen we extra opladen, juist ook geestelijk.

Er komen op veel plaatsen mensen bij elkaar in kerkdiensten. We vinden het fijn als mensen in onze gemeente komen. Dat is ook bij andere gemeenten zo, zeker in het buitenland.

ACTIVITEITEN

De activiteiten in de komende periode liggen even stil. We zien uit naar het nieuwe winterwerk. Voor wat betreft de Bijbelkring: in de afgelopen periode hebben we Salomo behandeld. Het boekje is uit. We beginnen het volgende seizoen met een nieuw onderwerp. Heeft iemand een voorstel, dan hoor ik dat graag.

GROET

Vanuit de pastorie, een hartelijke groet namens mijn vrouw en kinderen. Dat de zegen van de Heere in uw leven gezien en ervaren mag worden.

Ds. F. Pierik

KOPIE SEPTEMBERNUMMER

De kopij voor het septembernummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 26 augustus 2022.**

DIENSTEN JULI

Datum	9.30 uur	19.00 uur
3 juli	<i>Bediening HA</i> Ds. F. Pierik	<i>Nabetrachting HA</i> Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
10 juli	Dhr. F. Verkade, Amsterdam	Ds. J.A. Mol, Driezum
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Dabar (IZB)	
17 juli	Dhr. G. Schenk, Urk	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Diaconie	
24 juli	Ds. H. Born, Hasselt	Dhr. F. Verkade, Amsterdam
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Onderhoud	
31 juli	Dhr. G. Schenk, Urk	Ds. C. Bakker, Urk
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

DIENSTEN AUGUSTUS

Datum	9.30 uur	19.00 uur
7 augustus	Ds. J.H. Dekkers, Wierden	Ds. N.F.L. de Leeuw, Oude Pekela
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
14 augustus	Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Siriz	
21 augustus	Kand. J.J. v/d Meulen, Genemuiden	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Diaconie	
28 augustus	Dhr. J.C.A. v/d Berge, Sebaldeburen	Dhr. L. Bles, Dorkwerd
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Onderhoud	
4 september	Ds. N. Noorlander, Onstwedde	Ds. J.A. Mol, Driezum
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com