

Jaargang 65 nummer 4, 5

juli/augustus 2021

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

In de brief aan de gemeente van Efeze komen veel zaken/onderwerpen naar voren. Elke tekst leent zich wel voor een preek, maar omdat de tijd in een kerkdienst maar beperkt is neem ik nu de gelegenheid om op deze manier er nog iets aan toe te voegen.

In hoofdstuk 3 wordt gesproken over de vrijmoedigheid tot God, die er is door het geloof. Jezus Christus heeft zelf de weg gebaad tot de Vader, waardoor wij vrijmoedig mogen toegaan tot de troon van de genade. Dit aspect vinden we niet alleen in de brief aan de gemeente van Efeze, maar ook in zijn andere brieven. De brief aan de Hebreeëën is daarnaast belangrijk. Daar wordt het werk van Jezus Christus breed uitgemeten en de gevolgen voor de gemeente benoemd. Juist het werk van Jezus Christus is zo belangrijk in de brieven van Paulus. Het is eigenlijk niet te bevatten wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Hij, de zoon van God, heeft voor de kerk geleden. Hij heeft Zijn eigen leven gegeven om het voor mensen goed te maken, zodat mensen bij God kunnen komen en bij Hem in vrede kunnen leven.

Dat maakt het juist ook zo wonderlijk. Het tot God kunnen gaan, tot de troon van de genade, is misschien wel het meest wonderlijke van het werk van Jezus Christus. Want door het geloof ontvangen wij vergeving en een rein hart. Daarbij mogen we weten dat onze zonden zijn vergeven en onze schuld is verzoend. Het vertrouwen op Jezus Christus en Zijn offer geeft de basis dat wij mogen toegaan tot God en dat mogen wij doen in vrijmoedigheid. We hoeven dus niet af te wachten, maar we mogen dagelijks tot Hem naderen in de gebeden. In de wetenschap dat God ons hoort. In de wetenschap dat God ons genadig wil zijn. Daarom leggen wij alles in de vrijmoedigheid bij Hem neer. Alles wat ons bezighoudt. Alles wat ons drukt en belast, maar dat niet alleen. Ook de dingen die ons vreugde geven mogen we bij God neer leggen.

Ik hoop van ganser harte dat we in deze zomermanden de weg naar de troon van de genade veelvuldig mogen gaan en dat dat tot zegen mag zijn, voor u en allen die bij u horen.

Ds. F. Pierik

BIJ DE DIENSTEN

In de maanden juli en augustus hoop ik twee keer bij u voor te gaan. De eerste keer is op 11 juli in de ochtenddienst. De tekst voor deze dienst vinden wij in de brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4 vers 17-32. Op 8 augustus hoop ik in de ochtenddienst voor te gaan. De tekst voor de preek vinden we in Efeze 5 en daarvan het eerste gedeelte.

Wellicht denkt u dat ik maar weinig voor ga in de vakantieperiode, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd in de maand september. Dan sta ik 5 keer op de preekbeurtenlijst.

Wanneer de serie vanuit de brief aan Efeze afgelopen is, nemen we weer een Bijbelboek uit het Oude Testament. Welke dat zal zijn weet ik nog niet. Mocht u eens graag een serie uit een bepaald oudtestamentisch Bijbelboek willen horen, dan hoor ik dat graag.

VOORBEREIDINGEN NIEUWE SEIZOEN

Nu alles weer een beetje terug gaat naar het oude normaal is het goed om alvast voorbereidingen te treffen en voor de nieuwe periode.

In de week voor mijn vakantie hoop ik een nieuw schema te maken waarin de Bijbelkring en hopelijk de catechisatie een vervolg krijgen.

NASCHOLING

In de maanden juli en augustus is er geen nascholing.

In de nascholing over de vroege kerk werd er stil gestaan bij Ambrosius.

Het is de geestelijke vader van Augustinus. Over twee dagen heb ik destijds 20 lezingen gehoord over allerlei facetten van Ambrosius. Als eerste ging het over de cultuur van toen in het leven in de grote stad Milaan. Tijdens de preek over Efeze 2 heb ik destijds al iets verteld over het leven in de grote steden, Maar wanneer het meer slecht zichtbaar wordt, gaat het nog meer leven. Wat was de oude cultuur doordrongen van afgodendienst en seksualiteit. Gladiatoren spelen eindigt in een grote orgiën waarbij alles mocht en alles kon. Ook dat was in de tijd van Augustinus en van Ambrosius het zelfde.

Ook leden de kerkelijke gemeenten onder de spelen. Wanneer er wat bijzonders te doen was in de theaters waren, helaas, de kerk en leeg. We lezen bij Augustinus dat hij daar tegen inging. Wat dat betreft lijkt het wel 2021. Wat ook bijzonder was, die zijn visie op doop en avondmaal. Deze twee sacramenten worden gegeven aan de gemeente ter versterking van het geloof. Waar in de vroege kerk in de zending evangelisatie situatie volwassen doop de hoofdtoon voeren, werd vanmiddag aan toch de kinderdoop als het de meest gebruikelijke vorm gezien. Juist kinderen hebben het recht om deze bijzondere zegen van de heer God ontvangen. Het gaat niet om een eigen keuze maar om Gods verkiezing bij doop en avondmaal. Het is God die met zijn genade naar ons toekomt.

Wat voor mij nieuw was, was het fenomeen van de voet wassing. Dat was een (pre) sacrament. Het diende ervoor om bij de volwassenen versterking te bieden tegen de strijd met de satan. Dit zijn we in onze dagen kwijt geraakt. Maar we worden door de kracht van de Heilige geest juist gesterkt in de geestelijke strijd. In de wetenschap dat Christus overwonnen heeft.

Het was fijn om deze tweedaagse te volgen.

ONTMOETING 4 GEMEENTEN

In de vorige kerkbode schreef ik over de ontmoeting met de vier gemeenten. Op 26 mei hebben we gezamenlijk een gemeenteavond gehad met de gemeente van Twijzelerheide, Drachten en Wijnjewoude. Er was erg veel herkenning over de verschillende situaties in de gemeenten. Hoewel in de eerste instantie samenwerking nog niet het meest voor de hand liggend is, is het goed om van elkaar te weten. Hier zal in de komende maanden verder vervolg aangegeven worden.

ARTIKEL ENIGER COURANT

In de Eniger courant heb ik het volgende artikel laten plaatsen.



EK of zelfs WK met 12 spelers?!

De zomer komt. Na veel regen is er dan nu toch eindelijk zon en warmte. Het is gelukkig voor de boeren dat het zoveel geregend heeft. De grond is nu voldoende vochtig om het gewas te kunnen laten groeien. Althans, ik hoor ook stemmen dat er te veel water is waardoor de trekkers niet op het land kunnen. Ja, iedereen verlangt naar een warme zomer.

Niet alleen warmte maar ook gezelligheid is iets waar naar wordt verlangd. En dat brengt ons bij het volgende. Deze zomer zijn de Europese kampioenschappen voor het voetbal. Hoewel er geen cafébezoek mogelijk is, is het toch mogelijk om te volgen. Dus... thuis op de bank met vrienden. Dat is ook gezellig!

Europese kampioenschappen zijn van 11 juni tot en met 11 juli. Wie zal er winnen? Het is toch een mooie sport. De één vindt het wat meer dan de ander, maar het wordt toch iets in ons los gemaakt van nationalisme. Als het toch Nederland zou winnen?

Maar het is niet alleen gezelligheid en winnen. Er zit ook een grote commercieel belang achter. Oranje kleding en oranje vlaggetjes, oranje artikelen, het doet allemaal mee...

Wanneer het lekker warm is dan barbecueën onder de nieuwe televisie toch ook prachtig. Beeldschermen zijn te koop bij de Mediamarkt en andere winkels. Wat wordt er toch allemaal in touw gezet. Iedereen doet mee die er iets mee heeft.

Dat brengt mij bij de volgende gedachte. Het is namelijk op een andere grote dag in het verre verleden ook iets in touw gezet. Velen deden toen ook mee. Toen waren er niet 11 spelers maar 12. Ze werden ingezet voor de grote wedstrijd. Welke wedstrijd wilt u misschien vragen? Dat is de wedstrijd die te maken heeft met het koninkrijk van God. Het grote speelveld van de wereld is er een wedstrijd gaande tussen het koninkrijk van God en de tegenstanders. Dat heeft te maken met het uitbreiding van het evangelie. Weet je weet wat er toen gebeurde? Het begon met 12 spelers. Dat zijn meer dan de 11 spelers dan van de voetbal.

En bovendien 12 spelers/12 discipelen van de Heere Jezus, staat een goede coach boven. Een coach die Zichzelf heeft overgegeven tot in de dood. Het lijkt dat Hij verloren heeft. Althans zo lijkt het!

Maar door dit alles heen heeft de Heere Jezus gewonnen. Want wat zien we: de 12 discipelen/12 spelers zijn er duizenden geworden. Het blijft niet alleen beperkt tot Europese kampioenschappen maar het blijkt wereldkampioenschappen te zijn. En dan heeft het niet te maken met voetbal, maar met de diensten in de kerk, het leven voor God. En dat krijgt zijn gestalte in de kerk. Daar wil de Heere God het evangelie van Jezus Christus uit te breiden. Heb je zo wel eens naar deze wedstrijd gekeken? Het is een wedstrijd waarin gewonnen wordt. Ik hoop dat u en jij meedoet met deze wedstrijd. En dat je dan aan de kant van de beste coach staat die er is. Jezus Christus onze Heere. Daarom zeg ik tot slot: Hartelijk welkom.

BEZINNING

In de weken waar wij elkaar niet zien mogen we elkaar bemoedigen en elkaar bijstaan in het geloof. Om die reden heb ik het volgende artikel gevonden zodat u komen periode kunt lezen.

CHRISTUS EN ZIJN GEMEENTE

En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden.

Paulus is nog lang niet uitgezongen over zijn Heere. Geïnspireerd door de Geest slaat de apostel hoge tonen aan. 'Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente.' De Geest opent een machtig perspectief.

Hij is de Zoon van Gods liefde. Door Hem zijn alle dingen geschapen. Het is: Hij en niemand anders. Geen 'tronen, heerschappijen, overheden, of machten'. De gemeente is van Christus. En de gemeente is er voor Hem.

GEESTELIJKE STRIJD

Het is als in een goed huwelijk. Je deelt je geliefde niet met een ander. Niemand mag de plaats van Christus innemen. Dat is toch een overbodige boodschap? Helaas niet. Om de gemeente is een geestelijke strijd gaande. Heilige radicaliteit van concentratie op Christus wordt voortdurend bedreigd. Machten van ongeloof, spiritualiteit, wereldgelijkvormigheid dringen zich voortdurend op. Ze willen de plaats van Christus overnemen, in de gemeente en in ons leven.

De Geest neemt ons mee naar Christus. Wie is als Hij, de Zoon van Gods liefde? Hij, Die zo dichtbij kwam. We moeten ons niet laten inpakken. Christus, de Zoon van Gods liefde, is het hoofd. Hij, door Wie alle dingen bestaan. Hem eren en aanbidden wij. Hem alleen.

NABIJHEID

We zoomen dieper in op Christus als hoofd van Zijn gemeente. In de eerste plaats betekent dit intimiteit, nabijheid. Wat is ons lichaam zonder ons hoofd? Dan leven we niet meer. Hoofd en lichaam horen samen, zo zijn Christus en Zijn gemeente onlosmakelijk verbonden. Zonder Christus, ons hoofd, leven we als gemeente niet, al draait alles door. Hij is ons leven.

In de tweede plaats: Christus stort als hoofd in Zijn lichaam hemelse gaven uit. Zijn Heilige Geest in ons midden is de eerste en grote gave. Maar de Geest komt nooit met lege handen.

Hij deelt gaven uit: vergeving én vernieuwing, overgave én volharding, vrede én wapens voor de geestelijke strijd. Daarom buigen we ons voor Christus, verlangend dat Zijn Geest ons ontvankelijk maakt voor Zijn gaven, meer en meer.

LUISTERHOUDING

Verder geldt: Christus als hoofd heeft het voor het zeggen in Zijn gemeente en in ons persoonlijke leven. Dat vraagt een fijnzinnige luisterhouding, stille, eerlijke omgang met Hem, in gebed: 'Heere, hoe zullen wij in deze tijd Uw gemeente, Uw lichaam zijn?'

Het vraagt om een gebed om moed om dwars op het patroon van deze wereld Zijn beeld te weerspiegelen, gehoorzaam, liefdevol, bereid om te dienen, in een nieuwe reinheid en oprechtheid. In die houding eren we Christus, in die houding weerspiegelen we Gods licht en liefde én Zijn recht in deze wereld. Tot slot: Christus ons hoofd is aan de rechterhand van Zijn Vader. Wij zijn op aarde nog een kleine kudde in deze grote wereld, soms in de marge gedrukt of niet begrepen. Andere keren: aangevochten, aangevreten door twijfel of verleiding. Zoek de dingen die boven zijn, waar Hij is. Houd daarom moed in de eenzaamheid en op de werkvloer, elke dag opnieuw. Hij is het hoofd. Hij staat met nadruk voorop. Paulus brengt ons bij de les. Hij is sinds Goede Vrijdag en Pasen ons leven. Daarom is er geen terrein in ons leven waar Hij niets over mag zeggen.

HET BEGIN

Paulus gaat verder met zijn lied over de glorie van Christus: Hij, Die het begin is. Dat herinnert mij aan woorden: 'Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin, van Gods schepping.' (Openb.3:8) Door Hem zijn alle dingen geschapen.

En Hij, Die het begin is, is ook het 'beginsel'. Zoals Hij, goed en zuiver, was Zijn schepping, volmaakt en gaaf. Zijn schepping weerspiegelde de heiligheid en glorie van Christus.

Tot die donkere dag waarin Gods kostbare schepping werd aangetast, vervuild. 'Heere, dat is ook mijn schuld.' Zo hoor ik die andere boodschap in deze woorden. 'Christus is het Begin, het principe van...', het beginsel van Gods herschepping. In Hem is zelfs de nieuwe schepping al begonnen. Hij, de Eerstgeborene uit de doden.

Waar is dat nieuwe dan? Waar wij onze zonden aan Zijn kruis brengen, waar Hij in ons leeft en wij in Hem. Daar is een nieuw begin.

Toen ik tot geloof kwam. Hoe heb ik dat gedaan? Nou, dat heb ik helemaal niet gedaan. Het zat er bij mij niet meer in. Hij, Die het begin is, is eraan begonnen.

Hij raakte mij aan door Zijn Woord en Geest. Geloven en leven gebeurde in mij, door Hem. Lof zij U, Christus.

Bron: De Waarheidsvriend 12 april 2018: Ds. G.D. Kamphuis is predikant van de hervormde wijkgemeente Singelkerk te Ridderkerk.

GROET

Vanuit de pastorie een hartelijk groet, namens mijn vrouw en kinderen. Ik wens u allen een goede zomervakantie toe. Er is een lied waarin de bede en de zegenwens wordt verwoord. En met deze woorden wil ik afsluiten.

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

KOPIJ SEPTEMBERNUMMER

De kopij voor het septembernummer graag aanleveren tot uiterlijk
vrijdag 20 augustus 2021.

VRAAG GRATIS HET NIEUWE *VROUW TOT VROUW* MAGAZINE AAN

Zin in een mooi vrouwenmagazine met diepgang en toerusting? Vraag dan een gratis nummer aan van ons vernieuwde magazine. Je ontvangt daarbij een set prachtige kaarten cadeau.

In het spiksplinternieuwe magazine vind je een Bijbelstudie waarmee je je kunt verdiepen in een specifiek Bijbelgedeelte, een inspirerend interview met Lenne Vergunst, een groene column van Hannah, een bezinnend artikel hoe je echt van vakantie kunt genieten, een kort verhaal van Els Florijn, een column van een buitengewone moeder, tips voor leesboeken, een zomers recept, enzovoorts.

Kortom, een heerlijk magazine om in de zomervakantie te lezen.

Vraag nu een gratis magazine aan via

www.vrouwtotvrouw.nl/gratismagazine.

VERHAAL

Tel uw zegeningen

Een mevrouw van rond de vijftig wandelt met een paar kinderen door het park. De kinderen rennen naar het klimrek en de vrouw ploft neer op een bankje, naast een wat oudere vrouw. Ze kijkt naar de oudere vrouw en zegt: "Mijn leven is een routine. 's Ochtends komt mijn dochter haar twee kinderen brengen, ik maak het ontbijt klaar en samen zitten ze dan te smullen. Daarna wassen we af en maken we een wandeling in het park.

Precies om 12:00 uur lunchen we voor de TV, of gaan we picknicken als het weer het toelaat. Wanneer we terug zijn, begin ik meteen met het avondeten. Rond vijf uur is de tafel dan gedekt en als mijn dochter dan van haar werk terug komt, gaan we met z'n allen aan tafel.

En zo is er dan weer een hele dag voorbij gegaan. Mijn leven is echt saai, ik lijk wel een slavin.

De andere vrouw bleef voor zich uit kijken, zonder iets te zeggen. De eerste vrouw zei: "En u, heeft u ook zo'n routinematig leven? Uw leven kan toch nooit zo mooi zijn, als u hier ook zo moederziel alleen in het park zit?"

Toen begon die oudere mevrouw te praten: "Eigenlijk heb ik niets om over te klagen. Ik heb een lieve verpleegkundige die me elke dag hier naar het park toe rijdt, zodat ik deze kinderen kan zien spelen. Ik heb zelf namelijk geen kleinkinderen en als ik deze kinderen hoor lachen, dan doet me dat veel goed. Later komt een taxi me ophalen en die brengt me naar het ziekenhuis. Daar bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en ikzelf ook iemand hebben om mee te praten. Familie heb ik zelf namelijk niet. 's Avonds komt de taxi me weer ophalen om me mee te nemen naar mijn tehuis waar ik woon. En zo gaat mijn gezegende dag weer voorbij. Ik heb niets om te klagen, ik heb alleen maar veel om voor te danken, namelijk dat mijn ogen nog steeds al deze mooie dingen kunnen zien."

En inderdaad, daar kwam de taxi om de dame op te halen. De man reed haar weg in haar rolstoel, richting de auto. De eerste vrouw dacht nu heel diep na. "Dit kan niet waar zijn. Ik kan lopen, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen, een eigen huis en ik zit te klagen."

Is jouw leven net als van die eerste vrouw, of van die tweede? Moeten anderen jouw zegeningen voor je tellen, of kun je het zelf? Dank je God voor alles, of moet God elke dag jouw klachten weer aanhoren? Tel je zegeningen en vergeet ze niet. Dank God voor al het goede dat Hij je geeft.

LIED: TEL UW ZEGENINGEN

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Als op 's levenszee, de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs, uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen, tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd, Hij liet nooit alleen.

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Johannes de Heer, lied 256

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com

DIENSTEN JULI

Datum	9.30 uur	19.00 uur
4 juli	Dhr. H. Scherphof, Elburg	Dhr. L. Blee, s, Damwoude
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
11 juli	Ds. F. Pierik	Kand. M. van Heijningen, Dorkwerd
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
18 juli	Ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht	Ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht
<i>Collecten</i>	1. Dabar (IZB)	
25 juli	Dhr. G. Schenk, Urk	Dhr. J.C. Borst, Sleen
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
1 augustus	Dhr. G. Schenk, Urk	Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten
<i>Collecten</i>	1. Kerk	

DIENSTEN AUGUSTUS

Datum	9.30 uur	19.00 uur
8 augustus	Ds. F. Pierk	Kand. M. de Jager, Dwingeloo
Collecten	1. Kerk	
15 augustus	Dhr. J. ten Berge, Sebaldeburen	Ds. K. Bogerd, Wouterswoude
Collecten	1. Kerk	
22 augustus	Ds. A.J. Mol, Driezum	Ds. H. Born, Rouveen
Collecten	1. Diaconie	
29 augustus	Dhr. D. Vos, Oostwold	Ds. M. Krooneman, 't Harde
Collecten	1. Kerk	
5 september	Ds. F. Pierik	Ds. M.G.M. Mudde, Hollandscheveld
Collecten	1. Kerk	