

Jaargang 67 nummer 4/5 juli/augustus 2023

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders.

Psalm 84:11

Bij het overdenken van de preek over Levi werd ik gewezen op de prachtige psalm die verbonden is met het huis van God. Psalm 84 zingt over het verlangen naar het huis van de Heere, omdat de dichter weet dat hij daar dichtbij Zijn Heere kan en mag wezen. Het huis van de Heere is opgebouwd uit drie ruimten. De eerste ruimte is het voorhof. Daar staat het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Daarachter staat het eigenlijke heiligdom. De tweede ruimte is het Heilige. In deze ruimte staat het reukofferaltaar, de tafel met de toonbroden en de kandelaar. De derde ruimte is het Heilige der Heiligen. Hier staat de ark van het verbond.

De psalmdichter heeft een groot verlangen naar de voorhoven van het huis van God. Dat betekent dat hij het verlangen heeft om daar te zijn waar de Heere gediend wordt. De dichter is geen Leviet of priester. Hij mag niet in het eigenlijke heiligdom komen. De plek waar de Heere door de dienst van de priesters met reukwerk wordt aanbeden, maar hij wil wel dicht bij de Heere zijn. Hij wil verblijven op de plek waar het offer plaatsvindt tot vergeving van de zonde.

De plaats waar de dichter wil zijn is de plaats waar de mus en de zwaluw verblijven. Waar deze haar nesten bouwt, zo schrijft de dichter. Rondom de tempel staat een muur. In die muur kunnen vogels nesten bouwen, daar verblijven de mus en de zwaluw. De dichter prijst hen gelukkig. Dat brengt ons bij het dienen van de Heere in de eredienst in de tempel. De eredienst die daar plaatsvindt is de beste plaats in het leven van de dichter. Dat mag voor ons ook zo zijn. Het dienen van de Heere is het beste wat wij kunnen doen. Het dienen van de Heere is verbonden met het huis van God. Wanneer we dat vanuit het Nieuwe Testament zeggen dan is dat in het midden van de gemeente. Daar wil de Heere gediend worden.

In het midden van de gemeente wil de Heere zich ook bekend maken door Zijn Woord en Geest. Daar wordt het Evangelie uitgelegd en mag de gemeente de zegen ontvangen. Daar worden van tijd tot tijd de sacramenten bediend, maar ten diepste vindt daar de verzoening met God plaats. Het werk van Jezus Christus wordt toegepast in het leven van mensen. Het bloed van Jezus redt levens en brengt ons weer met Zijn Vader in het reine.

Dat ziet de dichter ook wanneer hij kijkt naar de voorhoven van de tempel, daar waar het brandofferaltaar staat. Hij verlangt daar te wezen waar dat gebeurt. Dat verlangen heeft u toch ook? Om daar te wezen in het midden van de gemeente waar God zich laat ontmoeten?

Ds. F. Pierik

BIJ DE DIENSTEN

In de komende maanden gaan we verder met de namen van de kinderen van Jakob. In de afgelopen maanden hebben we nagedacht over het huisgezin van Jakob en zijn oudste zonen. We hebben rondom het avondmaal stil gestaan bij Ruben, Juda en Levi. In de maanden juli en augustus staan we op 16 juli stil bij Simeon. Op 30 juli staan we stil bij Zebulon en op 8 augustus nemen we teksten rondom Issaschar en Dan. We hopen met elkaar op gezegende diensten en bij de voorgangers die in ons midden voor hopen te gaan wensen we u ook Gods zegen toe.

FINANCIËN VAN DE GEMEENTE

In de vorige Kerkklanken heb ik geschreven dat we gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het werk van de gemeente. Dat betekent niet alleen met inzet, maar ook financieel.

De kerkenraad had verwacht dat daar meer woorden aan gegeven zouden worden.

Er kwam iemand met een vraag: 'Hoeveel moeten we bijdragen om de gemeente te kunnen laten functioneren?'

Of met andere woorden: wat wordt er van ons verwacht?

Het is goed om eerst in de bijbel te kijken wat daar wordt gezegd.

In de bijbel wordt er gesproken over het dienen van de Heere met tienden. Dat betekent dat elke Israëliet 10% van zijn inkomen gaf aan de dienst van de Heere. Op die manier kon het huis van de Heere zich voorzien in het onderhoud, konden de priesters rondkomen in het bestaan en ook de Levieten konden op die manier het gezin onderhouden. De stam van Levi had namelijk geen bezit of grond. Ze waren volledig afhankelijk van de dienst van Israël. Ging het met het land minder door hongersnood of door oorlog, dan raakte dat volledig het huis van de Heere.

De dienst aan de armen was ook een taak voor de Israëliet. Men mocht de hoeken van de akker niet maaien. Ook het gevallen graan mocht men niet oprapen. Dit was voor de armen, de wees en de weduwe. Op die manier konden mensen in hun onderhoud voorzien.

Nu komt de spannende vraag: wat dienen we te geven aan de Heere en wat mogen we zelf houden? Onze situatie is niet te vergelijken met de dienst van de Heere toen in Israël. Onze regering heeft een belastingstelsel die al een gedeelte van het inkomen afroemt. Met dit geld worden projecten gefinancierd, mensen in de bijstand ondersteund en krijgen mensen ondersteuning bij hoge kosten wanneer zij die moeilijk kunnen betalen. Denk aan de toeslagen voor ziektekosten en dergelijke. De landelijke kerk heeft daarom een richtlijn opgesteld om mensen een richtlijn te geven voor hun bijdrage. Wanneer een gemiddelde gemeente in het midden van het land van elk gemeentelid 3% van het inkomen krijgt, dan kan de gemeente goed functioneren. Maar dat is dan wel in een grote gemeente in het midden van het land. Wanneer we kijken naar het noorden, dan zijn we kwetsbaar en hebben we kleine kracht. Toch mogen we elke zondag het woord van God horen en mogen we delen in de grote gaven die de Heere ons geeft. We dragen dit alles met elkaar. De voorgangers die bij ons voorgaan dragen daarin bij. Deze voorgangers krijgen ongeveer de helft van wat er voor een dienst staat.

Vanuit verschillende fondsen wordt er bijgedragen aan het gemeentewerk. Op die manier kan het allemaal precies. Daarmee geeft de kerkenraad geen richtlijn voor uw bijdrage, maar roept zij u op om te doen wat kan, zodat het werk in de gemeente doorgang kan vinden. Ik moet denken aan de penning van de weduwe. De Heere Jezus is met zijn discipelen in de tempel. Er komen mensen die geven van hun rijkdom. Dan komt een weduwe binnen die met één penning langs de offerkist loopt en deze geeft. Zij geeft meer dan al die mensen die vanuit hun rijkdom geven. De Heere Jezus zag dat. De Hemelse Vader heeft dat ook gezien. Deze weduwe heeft in het leven en daarna het veelvoudige van de Heere terug ontvangen. Daarom mogen we zeggen bij het collecteren in de dienst “De Heere zegene u en de gaven die u geeft”.

BEROEPBAAR

Op de laatste kerkenraadvergadering is er uitgebreid gesproken over de periode na 25 augustus. Dat is namelijk de datum waarop ik vier jaar geleden werd bevestigd als predikant en verbonden werd aan de gemeente van Een en Drachten. Vanuit meerdere kanten in de gemeente(n) wordt ik aangesproken. ‘Dominee, wat gaat u doen?’ Hoe de weg zal verlopen weten we niet. Wel weten we dat de weg van de Heere begaanbaar is, dat is zowel voor de gemeente als haar voorganger. Daarmee wil ik zeggen dat de Heere mij naar deze gemeente heeft gebracht. Laat Hij mij op deze plaats, dan is het goed. Maar wanneer de Heere verder gaat, dan is het ook goed. Daarmee wil ik dus zeggen dat ik de gemeente teruggeef in de handen van de Heere, wanneer de Heere voor mij en mijn gezin verder trekt. Dat betekent dus niet ‘zomaar achterlaat als een huurling die vlucht’. Maar dat de Heere, Die Zijn Naam verbonden heeft aan de gemeente zelf, voor de gemeente zal zorgen. In die wetenschap mogen we als gemeente en voorganger opzien naar de Heere. Hij zorgt voor ons. Dat is de enige geestelijke houding die van ons gevraagd wordt.

Daarnaast drukt mij wel het grote predikanten tekort en de nood van de kerk. Laten we dit als gemeente en voorganger steeds weer bij de Heere neerleggen in de gebeden. Dan wil de Heere daar Zijn zegen over gebieden.

GROET

Graag wil ik u groeten met woorden uit 2 Korinthe 13: 'Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.'

Mede namens mijn vrouw en kinderen wens ik u goede zomermaanden toe.

Ds. F. Pierik

VROUWENBIJEENKOMSTEN

Op 7 juni waren we met ongeveer 50 vrouwen uit het noorden bijeen op de vrouwendag in Assen.

Ds. G. Vlijm hield een lezing over "Hoopvol leven" aan de hand van 2 schriftlezingen .

Uit Numeri 14 haalde hij de verspieders aan. Er waren er 12. Waarvan er 2 op de Heere vertrouwden en de andere 10 reuzen zagen.

Zien wij ook vaak niet zulke reuzen op ons pad, wanneer wij niet op de Heere zien?

Wat ook heel mooi was. Jozua en Kaleb vertrouwden op de Heere, hun namen betekenen Jezus en hond. Zo mogen wij als een hond Jezus navolgen.

We zongen met elkaar prachtige liederen onder begeleiding van de piano.

Na de pauze hebben we met elkaar een boekje gevouwen, waar we onze aantekeningen van deze ochtend in konden schrijven om te bewaren.

Nog een prachtige zin uit de lezing: Geloof is: Hemelse beveiliging tegen duivelse bedreiging.



AGENDA

Ook dit jaar willen we weer koffiedrinken met vakantiegasten en gemeenteleden samen. In de maanden juli en augustus is er daardoor vaker koffiedrinken na de dienst.

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
02 – 07	11.00u.	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
09 – 07	11.00u.	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
16 – 07	11.00u.	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
23 – 07	11.00u.	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
30 – 07	11.00u.	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
06 – 08	11.00u.	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
13 – 08	11.00u.	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
20 – 08	11.00u.	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
27 – 08	11.00u.	Koffiedrinken na de dienst	Kerk

KOPIE SEPTEMBERNUMMER

De kopij voor het septembernummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 25 augustus 2023.**

GEZANG 301

- 1 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

- 2 Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

~ Ingestuurd door Wytzia Raspe

DIENSTEN JULI

Datum	9.30 uur	19.00 uur
2 juli	Dhr. F. Verkade, Amsterdam	Ds. M. de Jager, Dwingeloo
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
9 juli	Kand. B. Coster, Rouveen	Ds. M. Visser, Wezep
<i>Collecten</i>	1. Open Doors 2. Kerk	
16 juli	Ds. F. Pierik	Ds. N. Noorlander, Onstwedde
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
23 juli	Ds. H. Born, Rouveen	Dhr. D. Vos, Oostwold
<i>Collecten</i>	1. Onderhoud 2. Kerk	
30 juli	Dhr. G. Schenk, Urk	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

DIENSTEN AUGUSTUS

Datum	9.30 uur	19.00 uur
6 augustus	Ds. F. Pierik	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
13 augustus	Kand. A.M. van Manen, Weesp	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Assen
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
20 augustus	Dhr. F. Verkade, Amsterdam	Dhr. L. Bleeas, Dorkwerd
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
27 augustus	Ds. T.J. Lucas, Vriezenveen	Dhr. J.C.A. van den Berge, Sebaldeburen
<i>Collecten</i>	1. Onderhoud 2. Kerk	
3 september	Dhr. G. Schenk, Urk	Ds. N.F.L. de Leeuw, Oude Pekela
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com