

Jaargang 64 nummer 10

januari 2021

# Hervormde Gemeente Een



# Kerklanken

## **MEDITATIE**

Een paar weken geleden ontving ik een brief van iemand die graag een reactie gaf op een preek die ik gehouden heb in Een. Deze preek heb ik gehouden op zondag 22 november 2020 om 19:00. De tekst voor de preek was vanuit Romeinen 3:21-31 en de Heidelbergse Catechismus zondag 23 vraag en antwoord 59-61. Het is goed om in beide gemeenten de onderwerpen van het antwoord te delen. Uiteraard zijn persoonlijke zaken vanwege privacy achterwege gelaten.

De catechismus geeft aan dat we alleen door een waar geloof alle beloften ontvangen. De schrijver van de brief geeft aan dat dit niet zo is, maar het wordt alleen ontvangen door een nieuwe schepping. Wanneer we de catechismus overzien worden woorden als nieuwe schepping, de inwendige werking van de Heilige Geest, wedergeboorte en het nieuwe leven met Christus aan elkaar verbonden. Hoewel het verschillende aspecten zijn van het werk van de Heilige Geest, die het geloof uitdeelt vanuit Christus, zijn deze woorden nauw aan elkaar verbonden. Wanneer ik zondag 23 vraag en antwoord 60 als uitgangspunt neem, ga ik uit van het woord wat daar wordt aangereikt voor de preek. De catechismus stelt dat de nieuwe schepping realiteit is, wanneer we het geloof hebben ontvangen. Ook in de brief van de Romeinen wordt dit op deze manier verwoord. Woorden van de Heidelbergse Catechismus zondag 23 en Romeinen 3 waren uitgangspunt voor de preek.

Het tweede wat de schrijver benoemd is dat veel reformatorische christenen leven bij het Oude Testament. Wanneer we deze vraag overdenken dan is het goed te bedenken welke verhouding er is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Over dit onderwerp is in de kerkgeschiedenis veel geschreven. Graag benoem ik kort een paar theologen die hier iets over hebben gezegd/geschreven.

In de eerste plaats: Johannes Calvijn. Hij benoemd dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament op dezelfde lijn staan.

Het is de heilsgeschiedenis die wordt geopenbaard vanaf de zondeval. Via Abraham, de offerdienst, David, de ballingschap, de geboorte van Jezus Christus, Zijn rondwandeling, lijden en sterven, opstanding, hemelvaart en wederkomst. Dit openbaart God in Zijn Woord. In deze doorgaande lijn is het noodzakelijk om vanuit alle boeken het heil voor mensen te verkondigen, wat te vinden is in God.

In de tweede plaats: Maarten Luther. Luther is heel stellig over de visie op de bijbel. Als hoogleraar Oude Testament zegt Luther dat we vanuit Christus het Oude Testament moeten lezen. Op elke bladzijde openbaart Christus zich als Gods Zoon en dit dient verbonden te worden aan Zijn kruislijden. Luther zegt: wanneer we Christus niet vinden op die bladzijde van de bijbel, dan zoeken we verkeerd en moeten we net zo lang zoeken totdat we Hem vinden. Hij leest dus het Oude Testament vanuit het Nieuwe Testament.

Tot slot twee 'recente' theologen. Dr. A.A. van Ruler(1908-1970) en K.H. Miscotte (1894-1976). Zij zeggen: Het Oude Testament is de Schrift. Paulus schrijft aan Timotheüs: Heel *de Schrift is* door God ingegeven en is nuttig om *daarmee* te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren *en* op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2 Tim 3:16-17). De Schrift is op dat moment voor Paulus het Oude Testament. De kerk heeft in de geschiedenis, door het aanvaarden van belijdenisgeschriften, dit ook toegepast op het Nieuwe Testament. Maar zo is het door Paulus niet bedoeld. Het Oude Testament is daarmee belangrijker dan het Nieuwe Testament. Daarbij komt dat het Nieuwe Testament niet alle onderdelen/onderwerpen behandelt die we in het Oude Testament tegen komen. Het Nieuwe Testament is dan, volgens deze theologen, een 'verklarend woordenboek' bij het Oude Testament.

Door deze drie theologen te benoemen wil ik het volgende zeggen. De schrijver stelt dat veel reformatorische christenen leven bij het Oude Testament.

Wanneer deze christenen leven in verduistering, omdat ze het werk van Christus niet goed zien, dan is daar een weg van bekering noodzakelijk. In de preek dient het werk van Christus in al Zijn rijkdom aan de gemeente verkondigd te worden. Wanneer Christenen leven vanuit de heilsgeschiedenis in Christus Jezus, dan is het goed. Het woord van God komt zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament tot ons. Wanneer u luistert naar mijn prediking zult u bemerken dat ik het werk van Christus (Luther) in de lijn van de heilsgeschiedenis (Calvijn) vanuit het Oude en Nieuwe Testament (Belijden van de kerk) zal uitleggen. Het Oude Testament is voor de prediking daarom ook meer dan relevant (van Ruler/ Miscotte). Daarmee blijven deze reformatische christenen (en predikanten) niet 'steken' in het Oude Testament, maar willen het volledige Woord van God recht doen.

Afrondend wil ik benoemen dat de Kerk die door Jezus Christus is verlost, groter is dan het kleine kerkje in Een, groter is dan de Kapelkerk in Drachten, groter is dan de rechtzinnige/belijdende kerk van Nederland. Het is de Kerk die vanuit alle tijden en alle plaatsen, door Christus bloed wordt gered. Door dat te zeggen vinden we christenen over heel de wereld. Dat maakt ons ootmoedig voor God zodat we ons niet hoeven te verheffen boven anderen. Maar met het oog op het werk van Christus, wat Hij gedaan heeft voor de wereldwijde kerk, verwachten wij de dag van de wederkomst van Jezus Christus met groot verlangen.

Ds. F. Pierik

## **BIJ DE DIENSTEN**

Het oude jaar is weer ten einde en het nieuwe jaar ligt voor ons. Wat zal het ons brengen? Als de Heere het geeft, hopen we elkaar 35 keer te ontmoeten. In het nieuwe jaar wil ik verdergaan bij waar ik in het oude jaar mee begonnen ben, namelijk het bijbelboek Jozua. In de maand januari ontmoeten we elkaar vijf keer.

We hopen elkaar te ontmoeten in de ochtenddienst van zondag 3 januari. Het tekstgedeelte voor die morgen staat in Jozua 5:1-12. De tekst voor de preek op 17 januari in de morgendienst vinden we in Jozua 5:12-6:14. De stad Jericho met haar dikke muren. Ze zullen vallen, maar in de preek staan de voorbereidingen voor de val centraal. In de avonddienst zullen we zien dat de muren zullen vallen (Jozua 6:14-27).

In de avonddienst van 24 januari staat de nederlaag bij Ai centraal (Jozua 7:1-15). Op deze avond is er ook jeugdkring. Een week later staan we stil bij de zonden van Achan, wat we vinden in de verzen 16-26 van hetzelfde hoofdstuk.

## **CORONA**

Op maandagavond 14 december heeft de minister-president het volk toegesproken. De cijfers rond corona liepen in de laatste weken schrikbarend op. Ik neem aan dat velen met mij verwonderd hebben gekeken naar de drukke winkelstraten en de grote samenscholingen van mensen. Zeker als ik hier vanuit ons huis kijk naar de woonboulevard, dan zien wij hoe druk mensen zijn met een eigen leven. Ze houden geen rekening met de regelgeving.

Wij hebben natuurlijk in het noorden minder te maken met de hoge cijfers als in het westen. Daar mogen wij dan ook dankbaar voor zijn. Er zijn inmiddels meerdere verhalen in de gemeente bekend van mensen die het hebben gehad. Mensen hebben geen smaak meer en het reukvermogen is weg. Dat is dan nog de lichtste variant. Maar velen worden geconfronteerd met een zwaar ziekbed, wanneer zij dit virus hebben. Een collega uit Harderwijk heeft het gevoel dat zij 's morgens al door haar energie heen is, maar zij mag er dan nog zijn. We horen ook van hoge sterftcijfers, wat een verdriet.

De vraag werd natuurlijk wel gesteld: wat zijn de gevolgen van de volgende maatregelen voor de kerk. Ik was dan ook zeer dankbaar dat de NOS op de site schreef: alle gebedshuizen, kerken, moskeeën en synagogen blijven open.

Dit heeft te maken met de correcte naleving binnen de kerken en de vrijheid van godsdienst.

Dat maakt dat wij tijdens deze periode onze kerkdiensten kunnen vervolgen. Daarbij is het noodzakelijk dat iedereen zich duidelijk aan de regels houdt, zodat wij deze vrijheid kunnen blijven behouden. Er staat in het kerkgebouw bij de ingang een pompje met desinfecterende middel. Gebruik deze voordat u plaatsneemt in de kerk.

Voor wat betreft de catechisatie wacht ik even de landelijke richtlijnen af, die komen van de Protestantse Kerk in Nederland. Wellicht kunnen wij online catechisatie houden. Hoe dit geregeld wordt horen jullie nog. De maatregelen gelden tot dinsdag 19 januari. Dat betekent dat de bijbelkring op 20 januari 's avonds gewoon door kan gaan. Mocht het zo zijn dat de persconferentie van dinsdag 12 januari nog vervolgmaatregelen geeft, dan hoort u zondag 17 januari hoe wij de bijbelkring invullen.

De jeugdkring staat gepland op zondag 24 januari. Deze zou in principe gewoon door kunnen gaan.

In het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 12 december stond een artikel wat ik graag met u wil delen. Het artikel heet: 'Elke Zondag Psalm 84 lezen'.

Peter Schalk (59), Eerste Kamerlid voor de SGP en lid van een overleggroep over de kerkdienst met minister Grapperhaus:

„Een kerkdienst is voor mij een geestelijke pleisterplaats, een rustplaats. Die bezoek ik om het Woord van God te horen, om met de gemeente samen te zijn, om aangesproken, bemoedigd of vermaand te worden. Dat ik nu vanwege de coronamaatregelen minder vaak naar de kerk kan, vind ik moeilijk, hoewel ik dankbaar ben voor de digitale mogelijkheden. Ik mis de gemeenschap, het samenzijn. Elke zondagochtend lezen wij in ons gezin Psalm 84. Die psalm verwoordt dat gevoel: „Hoe lieflijk zijn Uw woningen. Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren.”

Het wezenlijke van een kerkdienst is dat ik daar niet alleen met mijn hoofd maar ook met mijn hart bij betrokken ben. Naar een kerkdienst kan ik verlangen, omdat ik daar woorden hoor die mij raken, die mij bepalen bij wie ik zelf ben en bij Wie God is. Ik begrijp dat mensen de vergelijking trekken met een bezoek aan een restaurant of een theater. Dat kan voor hen waardevol zijn. Een kerkdienst is echter een bijeenkomst van een totaal andere orde, die gaat een laag dieper.

In het begin van de coronacrisis werden fysieke kerkdiensten van het ene op andere moment sterk ingeperkt. Dat besluit vormde voor de regering slechts een klein onderdeel van het beleid, voor de kerken betekende het een grote klap. Het voelde of de overheid de basis wegnam waarop christenen hun leven inrichten.

Ik merk dat de overheid inmiddels oog heeft voor het belang van de kerkdienst. Afgelopen maanden hebben we als overleggroep een goede relatie met minister Grapperhaus opgebouwd. We verschillen soms stevig van mening, maar er heerst begrip voor elkaars positie. Nu is het zaak om te blijven investeren in deze relatie en elkaar steeds weer te vinden. Over de coronamaatregelen voor de kerken voel ik alleen maar pijn en verdriet. Het nemen van besluiten daarover ervaar ik als een grote verantwoordelijkheid. Er heerst gelukkig grote eensgezindheid bij de kerken die ik mag vertegenwoordigen. Het is mooi dat we elkaar als reformatorische christenen weten vast te houden. Soms houden bepaalde dilemma's mij onder de kerkdienst helaas nog bezig. Dan vraag ik aan de Heere of alles mag wegvallen en of Hij mijn gedachten gevangen wil houden. Ook daarom heb ik elke zondag het gebed uit Psalm 84 nodig.

## **NIEUWJAARSONTMOETING**

We zouden, zoals we gewend zijn, aan het begin van het jaar na de eerste kerkdienst elkaar weer ontmoeten in Bethel. Maar vanwege de regelgeving kunnen we het dit jaar niet op de gebruikelijke manier doen. Aan het einde van de dienst zal ik bij de deur staan om iedereen te groeten en veel heil en zegen toe wensen.

Op die manier kunnen we elkaar kort ontmoeten. Als het niet regent is het natuurlijk wel mogelijk om op gepaste afstand elkaar het goede toe te wensen voor het nieuwe jaar.

## **CATECHESATIE**

Op 11 en 18 januari staat er catechisatie op het rooster. Hoe we dit invulling geven laat ik wel weten via de app.

Er is iemand die mij software ter beschikking wil stellen om online catechisatie te geven. Daarnaast is het goed om te zien wat er vanuit de landelijke kerk ter beschikking gesteld wordt. Jullie horen dus nog van mij.

## **BIJBELKRING**

Onder het kopje Corona heb ik geschreven hoe we met de Bijbelkring omgaan. Voor wat betreft de invulling voor de avonden, heb ik ook met de Bijbelkring in Drachten gesproken. Zij willen graag een ander boekje dan wat er in Een gevraagd wordt. Alleen zitten we wel met het volgende. Een van de leden vroeg om het boekje “Ezechiël” van ds. Adrian Verbree te behandelen, alleen deze is uitverkocht. De tweede keuze was het boekje “Koning, bidder, bouwer”, bijbelstudies over Salomo. Deze is dit jaar verschenen, dus nog in de handel verkrijgbaar. Wanneer het binnen is zal het u worden uitgereikt.

## **JEUGDKRING**

Op zondag 24 januari is er jeugdkring in de kerk. De tekst voor die avond is het eerste gedeelte van Jozua 7. We hopen met elkaar op gezegende avonden.

## **PRIVACY**

Wanneer wij op onze website van de gemeente kijken dan staan daar altijd drie kerkbodes. In de kerkbodes wordt het wel en wee van de gemeente beschreven.

Wanneer we kijken naar de regels van de privacy dan worden er



richtlijnen gegeven wat wel en wat niet mag. Er mag meer niet dan wel. Daarom is het van belang dat wij onze zaken goed op orde hebben. Wanneer u alle delen van de kerkbode wilt lezen, is het goed om u te abonneren op het kerkblad. Alleen het hoogst noodzakelijke zal vanaf januari op de website te vinden zijn.

Wat mag dan wel en wat mag dan niet? Op de website mag wel staan: de meditatie, de inhoud van de kerkdiensten, richtlijnen rond corona, de data's van catechisatie en de bijbelkring, algemene berichtgevingen en de persoonlijke groet.

Alles waar persoonsgegevens in staan mogen niet meer op de website, dus ook geen pastorale notities en dergelijke.

## **VOORTGANG EN TOEKOMST VAN DE GEMEENTE**

Onze kerkelijke gemeente is in de financiën voor een groot deel afhankelijk van steun van fondsen die kleine gemeenten willen ondersteunen. Zonder die mogelijkheid zou onze gemeente niet meer kunnen bestaan. We mogen in dankbaarheid ervaren dat wij ook elke zondag nog met elkaar gemeente mogen zijn. We horen de goede boodschap van Jezus Christus. Dat Hij voor ons geleden heeft en weer is opgestaan. Wat een rijke boodschap

Een van die fondsen is het Steunfonds kleine gemeenten van de gereformeerde bond.

De gereformeerde bond heeft twee hoogleraren die verbonden zijn aan de universiteiten in Amsterdam en Groningen. Wegens regelgeving is het niet meer mogelijk om de leerstoel in Groningen te vervullen. Daarmee komt een gedeelte van de beschikbare gelden vrij.

Samen met dominee de Leeuw uit Oude Pekela en Assen heb ik het voorstel gedaan bij de gereformeerde bond om deze vrijgekomen gelden te besteden aan kleine gemeenten.

Het hoofdbestuur van de gereformeerde bond stond hier voor open. Als tegenprestatie krijg ik wel de vraag om het belang van de gereformeerde bond onder u aandacht te brengen.

En een vorm van een ledenwerfactie te starten. De bond heeft een advertentie aangeleverd die ik hieronder zal afdrukken. Het gaat om lidmaatschap van € 10 per jaar. Wanneer u alleen de waarheidsvriend ontvangt bent u nog geen lid. Onze gemeente telt 7 gereformeerde bondsleden. Het is dus meer dan noodzakelijk het werk van de gereformeerde bond te steunen om ook onze gemeente in de toekomst voort te kunnen laten bestaan.

### **GEREFORMEERDE BOND WERFT LEDEN en ABONNEES voor DE WAARHEIDSVRIEND!**

De Hervormde Gemeente van Een is een gemeente die betrokken is op het werk van de Gereformeerde Bond (GB).

Als gemeente als geheel kun je geen lid zijn van deze vereniging, die het belijden van de Reformatie in de kerk uitdraagt, die gemeenteleden en ambtsdragers toerust. De kerkenraden weten zich wel betrokken op het beleid van het hoofdbestuur van de GB.

Maar, u en jij kunnen wel persoonlijk lid van de Gereformeerde Bond worden, zowel man als vrouw, waarmee u het werk ten dienste van de vele gemeenten<sup>9</sup> en van de landelijke kerk ondersteunt.

De GB wil op allerlei wijze de kerk oproepen trouw te zijn aan het Woord van God. Daarmee is zijn arbeid voluit werk in de kerk.

Hoe dit kerkenwerk in de praktijk gebeurt? We noemen wat voorbeelden:

- Opleiden van toekomstige predikanten door prof. H. van den Belt en prof. W.H.Th. Moehn. De betrokkenheid bij de Rijksuniversiteit van Groningen was de laatste jaren sterk.
- Elk halfjaar bemoedigt het bestuur van de GB de predikanten in het noorden van het land tijdens een ontmoeting in Sebaldeburen. Oud-predikanten en nu ook ds. Pierik waren en zijn hier trouwe bezoekers.
- In de stad Groningen komt vier keer per jaar onder leiding van ds. H.C. Marchand een preekkring bijeen, waar met jongere predikanten

- over de preek nagedacht wordt. Ook ds. Pierik neemt hieraan deel.
- Gemeenten adviseren over een veelheid van thema's, van bezinning tot beleid, van beroepingswerk tot eredienst.
  - Om de predikantsplaats in zo groot mogelijke omvang te behouden, geeft het GB-bestuur advies en/of financiële steun aan veel kwetsbare gemeenten. Ook Drachten hoort tot de gemeenten die steun ontvangen.
  - In september worden vele honderden ambtsdragers, ook uit uw regio, toegerust voor hun taak in de gemeente. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Driesum.
  - Op studiedagen wordt met gemeenteleden nagedacht over de catechese, over gemeenteopbouw, over de situatie van de kerk in de stad, over de positie van kwetsbaar geworden gemeenten enz.
  - Door middel van publicaties worden gemeenteleden toegerust. In onze Artios-reeks zijn de afgelopen 15 jaar 50 boekjes verschenen.
  - Namens de gemeenten zijn er contacten met de kerk zelf, momenteel onder meer over de vraag of er op pioniersplekken ook ambten nodig zijn, over de ruimte die velen in onze kerk willen om het huwelijk gelijk te stellen aan relaties van mensen van hetzelfde geslacht; ook zijn er contacten met de opleidingen voor a.s. predikanten enz.

Tevens is er de mogelijkheid om abonnee te worden van *De Waarheidsvriend*. *De Waarheidsvriend* is een weekblad dat wat te zeggen heeft, bij de tijd is, oog voor kerk en samenleving heeft en u interessante gesprekken gaat opleveren. In een eigentijdse lay-out met de vertrouwde inhoud !

Doet u/jij ook mee om het mogelijk te maken de komende generatie te overtuigen van het belang van kerkelijk werk op basis van de Bijbel en onze belijdenis? Geef u/je op voor € 10 per jaar via [www.gereformeerdebond.nl/lidmaatschap](http://www.gereformeerdebond.nl/lidmaatschap) of bel 055-5766660 en u ontvangt tevens een gratis bijbelstudieboekje uit de Artiosreeks

Voor *De Waarheidsvriend*, die € 49 per jaar kost kunt u/jij ook opgeven via tel. 055-5766660 of [www.dewaarheidsvriend.nl/word-abonnee](http://www.dewaarheidsvriend.nl/word-abonnee) en u ontvangt *De Waarheidsvriend* de eerste 2 maanden gratis.

## ENIGER COURANT

Tot mijn spijt moet ik bekennen dat de inleverdatum van de 'Eeniger Courant' van het 4<sup>e</sup> kwartaal 2020 reeds was verstreken toen ik wat in wilde leveren. We gaan voor de volgende ronde.

## GROET

In de derde brief van Johannes vinden we de volgende woorden:  
*“Veel had ik te schrijven, maar ik wil u liever niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u namelijk spoedig te zien, en dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam”.*

Met deze woorden wil ik u, ook namens mijn vrouw en kinderen, groeten en een goed en gezegend 2021 toewensen.

Ds. F. Pierik

## AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
11 – 01	19.45u.	Catechisatie	Bethel
18 – 01	19.45u.	Catechisatie	Bethel
20 – 01	19.30u.	Bijbelkring	Bethel
24 – 01	20.30u.	Jeugdkring	Kerk
27 – 01	19.45u.	Vrouwenkring	Bethel

## KOPIJ FEBRUARINUMMER

De kopij voor het februarinummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 22 januari 2021.**

## **BRENG ONS SAMEN**

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één!

*~ Sela*

# HERVORMDE GEMEENTE EEN

**Predikant:** Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.  
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

**Website gemeente:** [www.hervormd-een.nl](http://www.hervormd-een.nl)

**Bijbelstudie met de jeugd:** Contactpersoon: Ds. F. Pierik

**Bijbelkring:** Contactpersoon: Ds. F. Pierik

**Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':**

Secretaresse: Gerda de Vries

**Kerkgebouw:** Haulerwijksterweg 1, Een

**Koster:** Joop de Vries, tel. (0592) 656443

**Verenigingsgebouw 'Bethel':** achter Haulerwijksterweg 5, Een

## **Testamentaire beschikking:**

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

## **Colofon**

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

**Bezorging:** Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

**Emailadres voor kopij:** [kerklankenredactie@gmail.com](mailto:kerklankenredactie@gmail.com)

## DIENSTEN JANUARI

<b>Datum</b>	<b>9.30 uur</b>	<b>19.00 uur</b>
3 januari	Ds. F. Pierik, Drachten	Ds. M.G.M. Mudde, Hollandscheveld
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
10 januari	Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude	Ds. J. Mulderij, Wezep
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
17 januari	Ds. F. Pierik, Drachten	Ds. F. Pierik, Drachten
<i>Collecten</i>	1. Stichting Predik het Woord	
24 januari	Kand. E. Krooneman, ’t Harde	Ds. F. Pierik, Drachten
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
31 januari	Ds. F. Pierik, Drachten	Ds. J.A. Mol, Driesum
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
7 februari	Ds. J. Mulderij, Wezep	Ds. J.A.A. Geerts, Zalk
<i>Collecten</i>	1. Kerk	