

Jaargang 68 nummer 10

januari 2026

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

In de Heidelbergse Catechismus Zondag 7 wordt er gesproken over de vraag: 'Wat is echt geloof?' Deze vraag is voor velen een echte vraag, want deze vraag raakt niet alleen de kern van het geloof, maar ook de kern van het leven. Het is als het ware een vervolgvraag op de vraag die wij vinden in Zondag 1. Wat is uw enige troost in het leven en sterven?

Hoe klinkt het antwoord: 'dat ik met lichaam en ziel niet van mijzelf, maar van mijn getrouwen Zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dat vaste vertrouwen wordt in Zondag 7 verder uitgewerkt. Het is een zeker weten in de Heere. Deze vraag van het geloof wil ik in deze kerkbode wat nader uitwerken.

Ons geloof is de relatie die ontstaat tussen God en ons mensen. Dan zien we gelijk wat de kern is van het christelijk geloof, want zo'n verhouding tussen God en mensen bestaat alleen in het christelijk geloof. Andere godsdiensten gaan uit van een hogere macht, waar we eenmaal verantwoording voor af moeten leggen. Maar het zal nooit tot een relatie komen en dat gebeurt wel binnen het christelijk geloof.

Als we dan eens kijken wat er in het bijbel gesproken wordt over het geloof, dan zien wij bijvoorbeeld Abraham. Abraham gelooft in God. Hij verklaart hem tot betrouwbaar (Genesis 15:6) Het blijft bij hem niet alleen maar bij woorden. Nee, het gaat heel zijn leven doortrekken. Het was een leefwijze. Zo verbindt hij zich aan God en daarmee wordt God de Leidsman in zijn leven.

Als wij geloven moeten wij ook zeggen dat het God Zelf is Die zich tot de mens richt. God vraagt als het ware een antwoord op Zijn aanbod. Op die manier heeft God ook Abraham gekozen. Hij heeft aan hem een aanbod gedaan. Abraham heeft dat aanbod ontvangen, hij heeft het omhelst. Op die manier is de Heere God tot zegen in zijn leven geworden.

Als we nog eens wat verder kijken in de bijbel, dan zien wij de profeten spreken dat wij ons moeten toevertrouwen aan God. In Jesaja 30 wordt gesproken over een stil vertrouwen hebben op God.

Er zijn nog vele andere plekken in de bijbel aan te wijzen waar juist deze woorden van vertrouwen in het geloof en zeker weten van het geloof aan elkaar worden verbonden.

Daarom is het ook niet verwonderlijk dat Johannes de Doper in het begin van de Evangeliën teruggrijpt op wat Jesaja heeft gesproken. De woorden van Johannes de Doper moeten geloofd worden. Ze moeten vertrouwd worden, want het is zeker dat de Heere Jezus Christus komt. Hij is al gekomen. Hij is het Die het voor de mensen goed zal maken. Dan wordt geloven ook een reactie op het grote werk van Jezus Christus. Als er in de Evangeliën uitgebreid wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus, dan vraagt dat geloof.

Hebben wij zo'n geloof dat wij ons hele leven aan Hem toevertrouwen? Of blijven wij nog steeds een beetje, of helemaal, aan onszelf hangen. Blijven wij op onszelf vertrouwen? Dat terwijl Jezus tegen ons zegt: 'Vertrouw je nu helemaal aan mij toe. Ik zal jou de weg wijzen die jij moet gaan. Ik zal jou brengen bij mijn hemelse Vader. Ik zal jou al je zonden vergeven.' Als je dat mag weten, dan wordt het ook zeker weten. Een vast vertrouwen. Dan mag je steeds verder gaan op de weg achter Jezus gaan.

Zo aan het begin van het nieuwe jaar mag u deze vraag voorleggen. Wat is voor u geloven? Is dat, dat je je volledig aan hem hebt toegewijd? Dat je zeker weet dat Jezus Christus voor jou gestorven is. Of is die zekerheid maar een hopen. Een menselijk hopen. Als je eigenlijk niet weet wie Jezus is in jouw leven. Een goede vraag om daar een helder antwoord op te krijgen. Zodat je een gezegend leven mag ontvangen in het nieuwe jaar 2026.

Ds. F. Pierik

BIJ DE DIENSTEN

In de maand januari hoop ik één keer bij u voor te gaan. We beginnen het jaar 2026 met een bede om de zegen van de Heere over het nieuwe jaar.

De kerkdienst van 4 januari waar het tekstgedeelte van Mattheus 3:13-17 centraal staat. We worden opgeroepen door de Heere: Zie Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Dat is de Zoon van God waar we 2026 mee in kunnen. Onder Zijn zegen hopen we op een goed en gezegend nieuwjaar. We hopen met elkaar op gezegende diensten.

ACTIVITEITEN

Bijbelkring

Op woensdag 21 januari is het Bijbelkring. Het tekstgedeelte voor die avond vinden wij in Mattheus 13:44-52. Daar gaat het over de schat in de akker en de parel van grote waarde. Het volgende gedeelte gaat over het visnet. Aan de hand van de richt vragen, zoals de vorige keer bespreken wij deze gelijkenis.

GROET

‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;’

Johannes 1:12

Met deze woorden wil ik aan het einde van deze kerkbode u hartelijk groeten. We mochten beginnen met de meditatie over geloven. Op de dag waarop ik deze meditatie heb geschreven was dit de dagtekst in de bijbelapp. Als we hier geloof aan hechten, waarde aan hechten en ons vertrouwen opstellen, dan mogen we zeker weten dat wij kinderen van God zijn. Ik hoop dat er veel geloof en veel vertrouwen mag zijn in het midden van onze gemeente.

Ik groet u namens mijn vrouw en kinderen.

Ds. F. Pierik

JARIGEN

Op 6 januari hoopt mevr. G. de Vries – Hummel (1954) haar verjaardag te gedenken en op 12 januari mevr. M. Dees (1941).

Op 27 januari hoopt dhr. G.W. Hut zijn verjaardag te gedenken (1945). We wensen hun allen een fijne dag toe en Gods zegen voor de toekomst.

VROUWENOCHTEND

Kom je weer? Kom je een keer? Neem je iemand mee? Op 14 januari hopen we weer bij elkaar te komen in Bethel om 10:00 uur tot ongeveer 11:30 uur. We maken een begin met Bijbelstudies over het Bijbelboek Handelingen. Hiervoor gebruiken we het Bijbelstudie boek van Vrouw tot Vrouw. Als je die niet hebt, kun je toch komen, we hebben een reserve-exemplaar. Omdat het een inleidende Bijbelstudie is, wordt er deze keer veel uit de bijbel gelezen. Het is daarom goed om dit thuis vast te lezen, zodat we op de ochtend een paar kleinere stukjes eruit kunnen lezen.

Lucas 1:1-4; Handelingen 1:1-3; Handelingen 6, 7 en 8.

Van harte welkom!

Elize en Miranda

DIACONIE

Collecte januari: NET foundation

NET Foundation bereikt voorgangers en evangelisten wereldwijd door het gebruik van drie verschillende pijlers.

Ten eerste rusten wij voorgangers toe door middel van lokale NET Studiecentra (NSC). Daarnaast werken bij samen met Bijbelgetrouwe theologische opleidingen. In de meeste gevallen ondersteunen wij deze scholen in het opzetten van een online platform (NPI) en er zijn ook scholen die gebruik maken van het NET Curriculum (NSC Partner). Ten slotte, rust NET Foundation ook voorgangers online toe. In alle gevallen is het doel dat zij om hun beurt weer verder trainen en toerusten.

NET Foundation rust voorgangers toe. Online en via lokale trainingen. Hiervoor zijn er zeven NET Studiecentra opgezet in Cuba, Ecuador, Kenia,

Oeganda, Zambia, India en Pakistan.

Door deze lokale NET Studiecentra wil NET Foundation zo dicht mogelijk bij de belangrijkste doelgroep komen, namelijk de voorgangers en kerkleiders waarvan velen geen toegang hebben tot bestaande (online) opleidingen. Voor elk NET Studiecentrum wordt in samenwerking met lokale kerken en Bijbelscholen zorgvuldig een team van trainers en begeleiders samengesteld. Zij worden vervolgens door de medewerkers van NET Foundation toegerust en online begeleid. Daarna trainen zij ter plekke de lokale voorgangers en begeleiden zij hen in de praktijk van het gemeentelven. Het is voor NET van groot belang met de juiste lokale mensen samen te werken, 2 Timotheüs 2:2 is hierbij een sleuteltekst: 'En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.' In 2023/2024 opent NET nieuwe studiecentra in Togo, een land behorend tot Franstalig Afrika.

Naast de trainers die vanuit de NET Studiecentra actief zijn, kunnen ook andere kerken, Bijbelscholen en missionaire organisaties gebruik maken van de cursussen van het NET curriculum en daarmee hun eigen studiecentrum opzetten. Dit gebeurt al in verschillende gebieden en zal de komende jaren verder gestimuleerd worden.

KOPIE FEBRUARINUMMER

De kopij voor het februarinummer graag aanleveren voor uiterlijk **vrijdag 23 januari 2026**.

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
04 – 01	11.00u	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
14 – 01	10.00u	Vrouwenochtend	Bethel
21 – 01	19.30u	Bijbelstudie	Bethel

UITNODIGING VOOR REGIONALE BIJEENKOMST

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. donderdag 29 januari 2026 om 20.00 uur.

Bestuurslid dhr. M.J. de Vries van de Gereformeerde Bond zal spreken over het onderwerp:

AI in het licht van het Bijbelse mensbeeld

Artificiële intelligentie roept tegengestelde reacties op. Volgens de één gaat het de hele wereld verbeteren, terwijl de ander vreest dat het de hele wereld zal overheersen. Het antwoord op de vraag wat we van AI mogen verwachten, hangt sterk af van onze visie op de mens. De Bijbel reikt ons een mensbeeld aan dat heel vruchtbaar kan zijn voor het ontwikkelen van een evenwichtig beeld van de relatie tussen mensen en AI. In deze lezing wordt dat mensbeeld toegelicht en wordt aangegeven wat dit betekent voor onze visie op AI.

Allen van harte welkom!

Hervormde Gemeente Noordhorn

Gebouw De Wegwijzer (tegenover de Hervormde Kerk)

Oosterweg 13

Noordhorn

Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur)

VROUW TOT VROUW YOUNG ORGANISEERT THEMA-EVENT 'MET HEEL MIJN HART'

Je leven loopt vaak anders dan je had gehoopt. We maken graag plannen voor de toekomst. Kan jij, met heel je hart, je toevertrouwen aan Gods leiding?

Vrouw tot Vrouw Young organiseert een event voor twintigers en dertigers over het thema 'Met heel mijn hart'. Monica Nieuwenhuijse vertelt ons over een toegewijd christenleven. We zingen met ruim 250 jonge vrouwen, samen met UitLiefdeMuziek.

Het event vindt plaats op vrijdag 30 januari 2026 in de Dorpskerk, Dorpsstraat 146 in Barendrecht. De inloop is vanaf 19.30 uur en de avond start om 20.00 uur. Er zijn kraampjes en na afloop is er een lekkernij. De toegang is gratis. Wel even aanmelden via vrouwtotvrouw.nl/young.

ZANGDIENST NORG, 4 JANUARI

Op 4 januari 2026 hopen we om 14.30 in de Margarethakerk in Norg een Nieuwjaarsdienst te organiseren met als thema "Veel heil en zegen" (de Friese nieuwjaarswens). We zitten nog volop in de uitdenkfase, maar ds. Jantinus Janssen (emeritus dominee van o.a. de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk te Zuidhorn, maar geboren in de buurt van Zeijen en normaal vaste bezoeker) zit te denken aan een preek over de drie wijzen uit het Oosten en een stuk uit de Romeinenbrief, omdat we het graag wilden hebben over levend in vertrouwen het nieuwe jaar in. Willem is gevraagd te spelen en Juda en ik doen vast ook weer wat. En we gaan veel bekende psalmen, zoals psalm 90 zingen maar ook u laten kennismaken met andere mooie muziek: oud en nieuw, van ver of dichtbij. Simone uit Friesland komt een paar liederen uit de Opwekkingstraditie aan de piano zingen. Ook gaan we bidden om die heil en zegen uit de Nieuwjaarswens voor onszelf en onze medemensen. Wellicht net anders dan dat u gewend bent, maar met dezelfde theologische serieuze ondertoon die u van ons kunt verwachten. En natuurlijk daarna thee met een rolletje. En even gezellig met elkaar napraten.

Even een voorproefje:

Vers 1: O Heiland, open wijd de poort,
laat toch uw volk niet onverhoord,
ontgrendel dan uw deuren, Heer,
ach, scheur de hemel en daal neer.

Vers 2: Daal neer gelijk de hemeldauw
die 't leven laaft, dat sterven zou.
Wanneer wordt onze hoop vervuld?
Waar blijft Gij die ons troosten zult?

Vers 3: O Troost, beloofd aan 't voorgeslacht,
o Heiland, eeuwenlang verwacht,
zuivere zon en schone ster,
wij zien uw stralen reeds van ver.

Vers 4: Wij komen om in onze nood,
wij gaan verloren aan de dood,
als Gij ons niet met sterke hand
voert naar een beter vaderland.

Dit beroemd katholiek Duits Adventslied uit de tijd van de (contra)reformatie is geschreven door een Jezuiet die als een van de eersten opkwam voor mensenrechten en een rechtsstaat in een tijd van massale heksenverbrandingen. In het Duits zong hij "Oh Heiland scheur de hemel open". Deze gereformeerde (NGK) vertaling vind ik mooier dan die in ons PKN liedboek. Op YouTube kunt u het oefenen met ds. Janssen zijn vroegere gemeente.

Wij stellen uw steun bij het verkondigen van het christelijk geloof in Norg erg op prijs. Dus kom vooral meezingen.

AANDACHT GEVEN AAN VERLIES IN DE HERBERG

Verlies heeft veel gezichten. Verdriet als iemand overleden is. Pijn als contact met een vriend of familielid niet meer mogelijk is. Onzekerheid als je geen werk meer hebt. Of gemis als je man of vrouw verandert door ziekte. De Herberg is er voor mensen die lijden onder verlies.

Het is een plek waar je in alle rust en onder begeleiding aandacht kunt geven aan het verlies dat je trof en nieuwe richting en veerkracht kunt vinden om met je verlies om te gaan.

Ben je (of ken je) iemand die daarnaar uitzielt? Overweeg dan een verblijf in De Herberg. Een **Herstelverblijf** is mogelijk vanaf twee tot zes weken.

De Herberg biedt daarnaast ***kom-adem-dagen*** rond het verlies van een geliefde:

- op ***zaterdag 7 februari*** is er een dag voor opa's en oma's die een kleinkind verloren

- een driedaagse 'Leven met verlies' is er van ***9-11 april*** en van ***13-15 april***.

Meer informatie over intake en aanmelden, kijk op www.pdcdeherberg.nl of bel tijdens het spreekuur 026-334 2225. Van harte welkom!

LIED: VOLHEID VAN GENADE

Volheid van genade,
die de schepping draagt.
Geliefde van de Vader,
geboren uit een maagd.
Is in de nacht verschenen,
Licht dat ons verlicht.
De glans van Gods genade,
die straalt van zijn gezicht

*Onze hoop ligt in een kribbe;
deelt ons menselijk bestaan.
Wij knielen en aanbidden,
'God met ons' is zijn naam.*

Volheid van genade,
die Gods glorie toont.
De grootheid van de Vader
heeft onder ons gewoond.
Die zich voor ons vernedert,
legt zijn glorie af.
Zijn oordeel is genade,
zijn kribbe wordt een graf.

*Onze hoop ligt in een kribbe;
deelt ons menselijk bestaan.
Wij knielen en aanbidden,
'God met ons' is zijn naam.*

Volheid van het leven,
bron van overvloed,
genade ons gegeven;
oneindig groot en goed!
o, vreugde van de Vader,
Gods geliefde Zoon.
Zijn liefde is genade,
zijn kribbe wordt een troon.

*Onze hoop ligt in een kribbe;
deelt ons menselijk bestaan.
Wij knielen en aanbidden,
'God met ons' is zijn naam.*

DIENSTEN JANUARI

Datum	9.30 uur	19.00 uur
4 januari	Ds. F. Pierik	Ds. H. de Mots, Noordhorn
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
11 januari	Dhr. F. Verkade, Harderwijk	Dhr. L. BleeS, Dorkwerd
<i>Collecten</i>	1. NET foundation 2. Kerk	
18 januari	Ds. G. de Kok, IJsselmuiden	Ds. J. Admiraal, Nieuwe Pekela
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
25 januari	Ds. J.M. Viergever, Oostwold	Ds. J.A.A. Geerts, Ridderkerk
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
1 februari	Ds. H. Born, Hasselt	Ds. J.W. Hooydonk, Oldebroek
<i>Collecten</i>	1. Onderhoud 2. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenkring: Contactpersonen: Miranda Pierik en Elize de With

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 12,50 per jaar.

Bezorging: Mevr. S. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com