

Jaargang 67 nummer 10

januari 2025

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

Wat is uw enige troost, beiden in leven en sterven?

Op de eerste maand van het nieuwe jaar staan wij met z'n allen voor een reeks vragen. En hoewel ik weet dat u meer om antwoorden verlegen bent, waag ik het er toch maar op om aan die lange, soms bange reeks, een vraag toe te voegen. Al aan gedacht? Ik wil u bekennen dat de vraag niet door mijzelf is bedacht. De Heidelbergse Catechismus vraagt het ons allemaal. U, jou, mij.

Ik reik over wat mij is aangereikt. Wat is uw enige troost, beiden in het leven en sterven? Een indringende vraag. Persoonlijk gericht. Van levensbelang. Leven en sterven is er mee gemoeid. Ze wil ons niet voor het blok zetten, maar appelleert om eerlijk met uzelf om te gaan. Voor Gods aangezicht, omdat het er buiten deze enige troost triest en troosteloos uitziet. Zowel in de wereld om ons heen als in ons eigen leven.

U moet zich op deze vraag beraden, bezinnen.

Komt het u gelegen even met u over de enige troost te praten, als over het enige en het eigenlijke van het christelijke geloof? Of hebt u geen tijd, hebt u geen haast? Hoe blijkt dat het afweermecanisme van een man als Felix altijd nog perfect werkt. “Voor ditmaal ga heen”, was zijn bevel. U komt er op terug als het u gelegen komt? Als ik u was, zou ik deze vraag maar niet omzeilen. Waarom wordt er zo op aan gedrongen? We mogen nooit vergeten, dat het christelijk geloof het evenwicht wil geven tegen de ellende in de wereld.

Wat maakt deze troost zo uniek? Zij is in staat om mij in mijn felste geloofsaanvechtingen te troosten. Zij is vol van de heilige Geest, die mij troost en eeuwig bij mij blijft. Een uitkijkpost – in alle droefheid en vervolging – naar de komst van Christus. Verzekering van het eeuwige leven, die het hart doet kloppen van verwachting naar de volkomen zaligheid. Ga dit jaar niet op goed geluk in, maar met Christus Jezus, de enige grond van mijn enige troost.

Ds. H. Visser

Overgenomen uit: “In het voetspoor van de Heidelberger”.

BIJ DE DIENSTEN

Op 5 januari hopen we elkaar voor het eerst van het nieuwe jaar te ontmoeten. Het tekstgedeelte voor die dag is het vervolg van het voornoemde schrift gedeelte, Lukas 2 vers 34-40.

Twee weken later op 19 januari ontmoeten we elkaar weer onder het woord, vanuit Lukas. Het gedeelte is dan Lukas 3:1-20.

We hopen met elkaar op gezegende diensten en ik wens u gezegende diensten toe met de gastvoorgangers.

BIJZONDERE COLLECTE

De diaconale collecte die voor komende maand op het rooster is gezet, is bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat een leerstoel is? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam van de PThU en bekostigt voor de helft de leerstoel Systematische theologie aan de Amsterdamse Vrije Universiteit.

Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet sinds 1 januari 2016 voor 0,4 fte de leerstoel 'Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme', die gekoppeld is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit. In het onderwijs verzorgt hij colleges over de belijdenisgeschriften en geeft hij een Minor voor de derdejaarsstudenten over doop en verbond. Speerpunten van zijn onderzoek zijn de klassieke liturgische formulieren en de wetenschappelijke uitgave van de werken van Guido de Brès.

Dr. P. Veerman is sinds april 2022 docent Praktische theologie (0,5 fte) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij verzorgt daar colleges Praktische theologie aan eerstejaarsstudenten. Tijdens het onderwijs leren de studenten zich theologisch bezinnen op de geloofspraktijk, kerk, religie en de persoonlijke spiritualiteit. Vanuit het Cornelis Graafland Centrum is hij betrokken bij het onderzoeksproject 'Preken als bron'. Hij doet onderzoek naar catechismuspreken die gericht zijn op de vorming en vernieuwing van een vitale gereformeerde spiritualiteit.

Daarnaast is dr. Veerman voor vijftig procent verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Onze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd! Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt.

Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen!

Aanbevolen!

ACTIVITEITEN

Bijbelkring

Op 15 januari hoopt de Bijbelkring weer bij elkaar te komen in Bethel. We gaan met elkaar kijken naar hoofdstuk 12 uit Openbaring (hoofdstuk 7 van het boekje).

Omdat we de Bijbelkring in december hebben verschoven hebben we ook een avond op 29 januari. Dan gaan we hoofdstuk 13 uit Openbaring (boekje hoofdstuk 8) bespreken. We beginnen om 19.30 uur. Iedereen welkom.

Jeugdkring

Op 19 januari willen we graag weer jeugdkring houden. Het zal dan gaan over de prediking van Johannes de Doper uit Lukas 3.

GROET

Deze kerkbode sluit ik af met een opdracht die Jozua geeft aan het volk. Vlak voor zijn sterven spreekt hij de woorden: “maar u moet zich aan de Heere, uw God vasthouden, zoals u tot op deze dag gedaan hebt.”

Alleen met deze houding kunnen wij een goed en een gezegend jaar ontvangen en mogen wij ons gerust weten van de zegen van de Heere God.

In Die Naam wil ik u dit jaar ook al het goede van God toewensen, ook namens mijn vrouw en kinderen.

VROUWENOCHTEND

Op 22 januari is er weer een vrouwenochtend in Bethel. We beginnen om 10.00u. en sluiten om 11.30u. weer af.

Ben je nog nooit geweest? Kom gerust een keertje vrijblijvend langs om te kijken. Je bent welkom!

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
05 – 01	11.00u	Koffiedrinken na de dienst	Kerk
15 – 01	19.30u	Bijbelkring	Bethel
19 – 01	20.30u	Jeugdkring	Haulerwijk
22 – 01	10.00u	Vrouwenochtend	Bethel
29 – 01	19.30u	Bijbelkring	Bethel

KOPIE FEBRUARINUMMER

De kopij voor het februarinummer graag aanleveren voor uiterlijk **vrijdag 17 januari 2025**.

EVENT MET ELS VAN DIJK | VROUW TOT VROUW YOUNG

Hoopvol leven, hoe doe je dat? We leven in een tijd waarin er ongelooflijk veel op ons afkomt. Hoe geef je zin aan je bestaan? Els van Dijk heeft hart voor jongeren en gaat ons tijdens het event van Vrouw tot Vrouw Young inspireren over het thema 'Hoopvol leven'.

Deze avond is speciaal voor twintigers en dertigers. Jij bent van harte welkom! We zingen onder begeleiding van MetLiefdeMuziek en er is ruimte voor ontmoeting. Wij zorgen voor een hapje en drankje! Ben jij vrijdagavond 31 januari in Sleeuwijk erbij? Aanvang van de avond is 20.00 uur in de Hervormde kerk in Sleeuwijk, Esdoornlaan 30.

Het belooft weer een mooi en inspirerend event te worden! Kom jij ook weer?

De toegang is gratis, wel graag even aanmelden. Dat kan via vrouwtotvrouw.nl/young

Neem jij je buurvrouw, vriendin of zus mee? Van harte welkom!

KOM-OP-ADEM DAG 'GROOTOUDERS MET VERLIES'

Speciaal voor grootouders van wie een kleinkind is overleden organiseert de Herberg op 8 februari een kom-op-adem dag. Deze grootouders hebben een dubbele rouwtaak: er is verdriet om het gemis van het kleinkind, maar ook om de eigen kinderen die hun zoon of dochter moesten loslaten. We delen hierover waardevolle informatie en er is ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaringen met andere grootouders.

De Herberg is een plek waar je op adem kunt komen als het leven te zwaar is. Bijvoorbeeld omdat je een burn-out hebt, spanningen in relaties ervaart of rouwt om een verlies. In de Herberg ben je welkom om in alle rust en onder professionele begeleiding te herstellen en wat je meegemaakt hebt te verwerken. We hebben ruimte voor nieuwe gasten. Voor meer informatie en aanmelden: bel **026-334 22 25** of stuur een e-mail naar info@pdcdeherberg.nl. Of kijk op www.pdcdeherberg.nl.

Vrijwilliger worden bij de Herberg in Oosterbeek

Doe een tussen(half)jaar bij de Herberg!

Ben je (of is je zoon of dochter) gestopt met de studie? Of zijn er andere redenen dat je even een half jaar moet overbruggen? Bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg kun je zo'n tussen(half)jaar zinvol invullen. Wij bieden jou een fijne plek middenin de natuur, waar je jezelf beter leert kennen, nieuwe vaardigheden leert en je geloof kunt verdiepen.

Houd jij van koken?

In de Herberg zoeken we voor in het weekend keukenvrijwilligers.

Je zwaait de scepter in onze professionele keuken en kookt volgens beproefde recepten, daarbij uiteraard bijgestaan door andere vrijwilligers. Wil jij onze gasten verwennen met een heerlijke maaltijd?

Mail voor meer informatie naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of kijk op www.pdcdeherberg.nl. Of bel tijdens kantooruren **026-334 22 25**.

UITNODIGING VOOR REGIONALE BIJENKOMST

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. **donderdag 30 januari 2025 om 20.00 uur**.

Dhr. Herman van Wijngaarden van 'Stichting Hart van Homo's' hoopt die avond te spreken en met ons van gedachten te wisselen over het onderwerp:

"Een thuis voor homoseksuele gemeenteleden?"

Het onderwerp homoseksualiteit roept veel pastorale vragen op. We willen trouw zijn aan wat God in Zijn Woord zegt over huwelijk en seksualiteit. Tegelijkertijd willen we er zijn voor homoseksuele gemeenteleden die zich hierdoor buitengesloten kunnen voelen.

- Hoe zijn we ook voor hen een gemeente waarin ze zich thuis voelen?
- Kan dat überhaupt wel?

Op deze en dergelijke vragen zal Herman van Wijngaarden ingaan.

Allen van harte welkom!

Hervormde Gemeente Noordhorn

Gebouw De Wegwijzer (tegenover de Hervormde Kerk)
Oosterweg 13
Noordhorn

Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur)

DIENSTEN JANUARI

Datum	9.30 uur	19.00 uur
5 januari	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Assen	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
12 januari	Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut	Ds. N. Noorlander, Onstwedde
<i>Collecten</i>	1. Leerstoelfonds 2. Kerk	
19 januari	Ds. G. Oberink, Urk	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
26 januari	Ds. H. Born, Hasselt	Ds. M.G.M. Mudde, Oosterwolde
<i>Collecten</i>	1. Onderhoud 2. Kerk	
2 februari	Ds. F. Pierik	Ds. G. van den Berg, Onstwedde
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com