

Jaargang 65 nummer 10

januari 2022

## Hervormde Gemeente Een



# Kerklanken

## MEDITATIE

*'Waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.'*

Mattheüs 2:2

De wijzen uit het oosten, een bekend verhaal. Meestal in één adem genoemd met de herders op het veld. Zowel de herders als de wijzen uit het oosten zijn komen om Hem te aanbidden. En die Hem, dat is de Heere Jezus, die aanbeden wordt.

We weten dat de herders destijds mensen waren die aan de rand van de samenleving leefden. Ze waren 's nachts op het veld om de kudde te bewaken. Zij komen als eerste op bezoek. Het is dezelfde nacht dat deze herders komen om te aanbidden. Maar de wijzen komen een (klein) tijdje later. We lezen dat Jozef en Maria inmiddels in een huis wonen.

We lezen aan het begin van het evangelie van Mattheüs dat Herodes nauwgezet vroeg wanneer ze de ster hadden gezien. Dan moeten we deze geschiedenis van de wijzen uit het oosten niet gelijk plaatsen rond de feestdagen van Kerst. Dit is de reden waarom binnen de kerkelijke traditie deze geschiedenis aan het begin van januari wordt geplaatst, wanneer een preekrooster wordt gevolgd. Maar dat even terzijde.

Wijzen uit het oosten? Wat zijn dat voor mannen? Het zijn wijzen uit het oosten die bezig zijn met astronomie. Een vorm van wetenschap, maar we moeten bij deze mannen bedenken dat het niet alleen astronomie is, maar dat er ook astrologie erbij komt. Dat is een vorm van sterrenwichelarij. Een vorm van bijgeloof dat de sterrenhemel de aarde kan beïnvloeden. Dat de sterrenhemel de loop van de aarde bepaald, dat is bijgeloof. Want het is de Heere die de hemel, de sterren en hun loop heeft bepaald.

Toch lezen we van deze mannen dat zij weten van een geboren koning. Zij

wonen in het oosten. Ze hebben het van horen zeggen. Het is Bileam die zegt dat er een ster op zal gaan en ook heeft Daniel heeft het aan de hof van de koning geprofeteerd. En wellicht zijn er veel Joden achter gebleven die daar in dat verre land gesproken hebben van de verwachte Messias. Mensen die in het oosten getuigd hebben van hun verwachting. En die verwachting van de Messias leeft bij deze wijzen uit het oosten, wanneer ze dan een ster zien opkomen uit het verre land. Zij zijn gekomen om te aanbidden.

En misschien moeten we wel zo zeggen: ze zijn niet gekomen omdat zij de schriften van de bijbel zo goed kennen. Maar zij zijn gekomen om de Christus van de schriften te aanbidden. Zij zijn gekomen om te aanbidden. En zo is het ook voor ons, wij moeten de Christus van de schriften aanbidden. Alleen met een bijbel beginnen we niks, maar het zijn de schriften die ons de Christus verkondigen. Zodat wij tot aanbidding komen. Het gaat niet om dat papier met wat daarop staat, maar in de Persoon die in de schriften naar ons toekomt.

Deze geschiedenis verteld ook over de overpriesters, die precies kunnen vertellen waar de Heere Jezus geboren zou worden. Ze wijzen met een grote vinger daarheen, maar ze blijven zelf staan. En dat moet ons als waarschuwing gezegd worden. Als we precies kunnen zeggen hoe het zit, maar zelf de weg niet gaan, dan worden we met hen vergeleken. Maar als wij weten van aanbidding, dan mogen wij ook anderen wijzen op de Heere Jezus. Het is dan ons een hartelijke wens dat vele anderen deze Heere Jezus leren kennen. Is het niet een psalmvers wat zegt: *“kom ga met ons en doe als wij”*.

Laten wij zo in een weg van aanbidding het nieuwe jaar ingaan.

Ds. F. Pierik

## **BIJ DE DIENSTEN**

In de maand januari hoop ik drie keer voor te gaan. Op 2 januari hopen wij elkaar in de avonddienst te ontmoeten rondom een geopende bijbel. Het tekstgedeelte voor de preek is dan het vervolg van deze meditatie. We lezen het tekstgedeelte in Mattheüs 2:13-23, dit gaat over de kindermoord in Bethlehem.

In de ochtenddienst van 9 januari ontmoeten we elkaar weer. Waar het die ochtend over gaat kan ik op het moment van schrijven nog niet vermelden.

Op 16 januari is het tekstgedeelte het begin van hoofdstuk 3. Dat gedeelte gaat over Johannes de Doper. Het tekstgedeelte is dan Mattheüs 3: 1-12. Op deze avond zal er jeugdkring gehouden worden.

Op 30 januari zijn de verzen 13-17 aan de beurt. Dat is het gedeelte dat de Heere Jezus gedoopt wordt door Johannes. In deze dienst zullen de broeders van de kerkenraad herbevestigd worden.

Het kan wezen dat u in de komende maanden een keer een 'oude' preek hoort. Met de kerkenraad is afgesproken dat ik zo nu en dan een oude preek neem om de werkdruk te verlichten.

Ook bij deze genoemde data is het: 'zo de Heere wil en wij leven'. We hebben in de afgelopen maand ondervonden wat dat betekent. We hopen voor deze maand dat het nu wel door kan gaan.

## **ACTIVITEITEN**

Op 12 januari zal er weer een bijbelkring gehouden worden in Bethel. Als ik het dan goed heb is hoofdstuk vier van ons boekje aan de beurt. In dit hoofdstuk gaat het over de wijsheid die ze allemaal in de praktijk gaan brengen als koning van Israël.

Als het coronabeleid het toelaat is er 16 januari jeugdkring. De tekst voor de prediking is dan Mattheüs 3:1-12. We hopen voor zowel de Bijbelkring als de jeugdkring op goede ontmoetingen.

## **CORONA, KERKDIENTEN EN ACTIVITEITEN**

Op 14 december heeft de regering het besluit genomen om de avondlockdown voorlopig nog even vast te houden. De kerkenraad heeft op dezelfde avond een besluit genomen over hoe wij omgaan met de tweede kerkdienst. Op zondag mogen we in het huis van God komen om van Hem te horen. Als ik dit zo schrijf zal iedereen daarmee instemmen. Maar dat is het niet alleen. De Bijbel ligt open wanneer we in Gods huis komen. Dat betekent dat Hij al aanwezig is als wij ons klaarmaken om naar de kerk te gaan. Hij is er al wanneer we onze plek innemen. Hij wil ons ontmoeten.

Het is de HEERE Die ons ontmoet met Zijn genade en Zijn vergevende liefde. Dat betekent dat we daar geraakt worden in ons hart door de kracht van de Heilige Geest en we zo door genade in Zijn aanwezigheid en nabijheid mogen zijn.

Vanuit dit standpunt kunnen we als kerkenraad niet anders dan een tweede kerkdienst op zondag houden. Het is een heilige opdracht van God om als ambtsdragers deze dienst te beleggen.

Binnen de maatregelen die zijn afgekondigd door de regering zijn niet-essentiële winkels verplicht om dicht te gaan voor 17.00 uur. De kerkdiensten vallen daar buiten. Geloofsbeleving is essentieel in het leven. Dat maakt dat er een zekere mate van vrijheid is om 'godsdienstoefeningen' te houden. Er is dus ruimte binnen de maatregelen voor kerkelijke activiteiten. De kerkenraad vult deze ruimte in door de kerkdiensten weer op de gebruikelijke tijd van 19:00 uur aan te laten vangen. De kerkenraad heeft in haar afweging een aantal redenen mee laten wegen. Ten eerste is in onze kerk voldoende ruimte om afstand van elkaar te houden. Zeker in de avonddienst is dat voldoende mogelijk.

Ten tweede is het lastig om een kerkdienst te verzetten naar een ander tijdstip. Van een collega uit het zuiden van het land hoorde ik dat zij ruim een dag bezig waren om predikanten te vinden. Predikanten hebben meerdere afspraken en een preekbeurt in de gemeente heeft ook te maken met bepaalde toezeggingen van beide kanten.

Ten derde vindt de kerkenraad dat, wanneer we de tweede dienst achterwege laten, de gewoonte van één kerkdienst vaste grond binnen de gemeente kan krijgen. Dit willen we graag voorkomen.

Daarom heeft de kerkenraad besloten om vanaf 1 januari de kerkdiensten weer aan te laten vangen op de gebruikelijke tijd van 19:00 uur. Ook de gemeenteactiviteiten kunnen op gepaste afstand doorgang vinden. We hopen dat u, de liefde van de HEERE God die Hij openbaart in Christus en de ontmoeting die mogelijk is in de kerk, niet voorbijgaat.

### **AFRONDING NASCHOLING**

Op 15 en 16 november waren de laatste twee dagen van de nascholing. Deze nascholing is met succes afgerond.

Deze nascholing is voor predikanten die een eerste gemeente dienen verplicht. Wanneer deze nascholing niet is gevolgd, mag ik na vier jaar geen beroep aanvaarden. Maar zover is het gelukkig nog niet. Ik mag met vreugde in de gemeente van Een mijn werkzaamheden verrichten, maar deze nascholing wordt dus als essentieel gezien voor het predikant zijn. Ik heb veel uit deze nascholing kunnen leren. Naast het aanreiken van kennis was het ook van waarde om ervaringen te delen met andere predikanten die in de eerste gemeente dienen.

In de komende jaren heeft het een minder verplichtend karakter. Pas in het 5<sup>e</sup> jaar 'moet' ik weer. Er zijn een aantal nascholingen die in de komende periode worden aangeboden, waar ik me wel op in mag schrijven. We zullen zien wat het met de tijd brengt.

## GROET

Wanneer ik zoek naar een tekst voor een hartelijke groet neem ik meestal de woorden van het einde van een brief van Paulus, of iets dergelijks. Bij het zoeken van teksten kwam ik een Goddelijke aanbeveling tegen. We lezen in Mattheüs dat God uit de hemel Zijn stem laten horen. Met deze tekst wil ik deze kerkbode afsluiten. 'En zie, een stem uit de hemel zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!' Met deze woorden wil ik u hartelijk groeten, ook namens mijn vrouw en kinderen.

Ds. F. Pierik

## KERKDIENTST OUDEJAARSAVOND

Op oudejaarsavond is er **wel** een kerkdienst, deze begint om 19.00u. Ds. Pierik zal daarin voorgaan. In de vorige kerkbode was vermeld dat deze om 19.30u. begon, de dienst is nu een halfuur eerder.

## AGENDA

<b>Datum:</b>	<b>Tijd:</b>	<b>Wat:</b>	<b>Waar:</b>
12 – 01	10.00u.	Vrouwenkring	Bethel
12 – 01	19.30u.	Bijbelkring	Bethel
16 – 01	20.30u.	Jeugdkring	Kerk
26 – 01	10.00u.	Vrouwenkring	Bethel

## KOPIJ FEBRUARINUMMER

De kopij voor het februarinumnummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 21 januari 2022.**

## **LIED: WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE**

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.



## **GEDICHT: NIEUWJAAR**

t Is of er niets veranderd is,  
alleen de datum en het jaar.  
Het vorig jaar is nu geschiedenis,  
een nieuwe tijd staat voor ons klaar.  
We hebben allen even omgekeken,  
wat is er veel gebeurd die tijd.  
Voor ons liggen nieuwe dagen, weken,  
de loper ligt weer voor ons uitgespreid.

Het boek van vorig jaar is dichtgegaan,  
maar veel van wat daarin is geschied,  
zal ook in deze tijd blijven bestaan,  
goed en kwaad, een treurzang of een lied.  
Verdriet, gemis en fijne goede dingen,  
ze liggen nu verpakt in de voorbije tijd.  
We noemen dat onze herinneringen  
en die raken we ook niet meer kwijt.

De nieuwe bladzijden worden nu beschreven,  
en langzaamaan wordt ook dit boek gevuld.  
Al de gebeurtenissen van het leven  
worden in dit nieuwe jaar voor ons onthuld.  
Met één bede sla ik dit boek van mij open:  
'Heer wees op elke pagina erbij.  
Leer me elke dag met U te lopen,  
heel dit nieuwe jaar, blijf dicht bij mij."

*~ Diny Groot-Beijersbergen*

## DIENSTEN JANAURI

<b>Datum</b>	<b>9.30 uur</b>	<b>19.00 uur</b>
31 december <b>Oudejaarsdag</b>		Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
2 januari	Kand. E.C. de Waard, Driesum	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
9 januari	Ds. F. Pierik	Ds. J.A.A. Geerts, Zalk
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
16 januari	Kand. H. Scherphof Elburg	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Stichting Predik het Woord	
23 januari	Ds. H.C. Marchand, Groningen	Ds. M. Krooneman, Noordhorn
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
30 januari	Ds. F. Pierik	Ds. N.F.L. de Leeuw, Oude Pekela
<i>Collecten</i>	1. Kerk	

# HERVORMDE GEMEENTE EEN

**Predikant:** Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.  
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

**Website gemeente:** [www.hervormd-een.nl](http://www.hervormd-een.nl)

**Bijbelstudie met de jeugd:** Contactpersoon: Ds. F. Pierik

**Bijbelkring:** Contactpersoon: Ds. F. Pierik

**Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':**

Secretaresse: Gerda de Vries

**Kerkgebouw:** Haulerwijksterweg 1, Een

**Koster:** Joop de Vries, tel. (0592) 656443

**Verenigingsgebouw 'Bethel':** achter Haulerwijksterweg 5, Een

## **Testamentaire beschikking:**

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

## **Colofon**

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

**Bezorging:** Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

**Emailadres voor kopij:** [kerklankenredactie@gmail.com](mailto:kerklankenredactie@gmail.com)