

Jaargang 64 nummer 11

februari 2021

## Hervormde Gemeente Een



# Kerklanken

## MEDITATIE

*'U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, (...) Toen zei ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven.'* – Psalm 40:8

In de afgelopen weken hebben wij nagedacht over het bijbelboek Jozua. In de komende weken hopen we hiermee verder te gaan. Er staat aan het einde van Jozua 5: 'Ik ben nu gekomen.' Tijdens de voorbereiding van de preek kwam ik een bijzondere verwijzing tegen, namelijk een verwijzing naar psalm 40. 'Ik ben nu gekomen' zijn woorden met dezelfde strekking.

Deze psalm spreekt ten diepste over het komen van Jezus Christus. We lezen in ons tekstvers dat Hij komt. Veel uitleggers verbinden dit aan Zijn eerste komst naar de aarde. We moeten dan denken aan het kerstfeest, maar het is de vraag of we daarmee deze woorden recht doen. In het voorafgaande gedeelte wordt gesproken over offers. We lezen daar dat de Heere God geen vreugde heeft gevonden in slachtoffers en graanoffers. Brandoffers en offers heeft u niet geëist. Nu zouden wij natuurlijk een hele diepe bijbelstudie kunnen houden over dit tekstgedeelte. Wat bedoelt David met deze psalmwoorden? En hoe krijg dat zijn vervulling in zijn eigen leven? Wellicht is er een keer een mogelijkheid om hier een preek over te schrijven, maar in deze meditatie wil ik deze vraag gelijk verbinden aan Jezus Christus. Want ook deze psalm krijgt zijn vervulling in de Zoon van David.

Om het werk te doen, waarover wij in ons tekstgedeelte lezen, moest Jezus Christus naar de aarde komen. In onze gedachten is dat een logische en begrijpelijke verklaring. Maar deze woorden wijzen niet alleen heen naar zijn komst op aarde, maar ook naar de vervulling van de volledige offerdienst. Want het gaat door het komen naar de aarde heen in de richting van het lijden aan het kruis. Daarmee wordt het blijde kerstevangelie verbonden aan de vreugde van Goede Vrijdag en Pasen.

Want het kerstevangelie wat wij in de laatste maand van het vorige jaar mochten herdenken staat niet op zichzelf. Het krijgt zijn diepe betekenis in het lijden van de Zoon van God. We lezen in psalm 40 dat God een welbehagen heeft dat Zijn Zoon de inhoud van de boekrol volbrengt.

Als we dan heenwijzen naar de Zoon van David en we stellen de vraag: ‘Wanneer zou de Zoon van David deze woorden nu in de mond genomen hebben?’ Dan krijgen wij een rijk antwoord, want wanneer de aarde in zonde valt wordt er in de eeuwige heerlijkheid een heilsplan opgericht. Dat heilsplan wordt zichtbaar in alles wat er gebeurt in de tabernakel en later in de tempel. Al die verschillende onderdelen wijzen heen naar het kruis van Jezus Christus. Dan worden woorden als: ‘Ik kom om Uw wil te doen’ geladen met een zeer diepe betekenis.

Want de Heere God wil dat Zijn schepping wordt gered. Deze Heere God wil dat mensen in Zijn genade en in Zijn nabijheid kunnen leven. Jezus Christus is de Heere en Hij maakt het goed tussen ons en Zijn Vader. Als we dan deze betekenis begrijpen leven we toe naar de komende weken waarin het lijden van Jezus Christus centraal staat en naar Pasen.

Ds. F. Pierik

## **BIJ DE DIENSTEN**

In de maand februari hoop ik één keer voor te gaan in de eigen gemeente. Dit kwam rooster technisch zo uit. In de maand januari ging ik vijf keer voor. In de avonddienst van 21 februari wil ik met u nadenken over Lukas 1:1-4. Dat is een lastige zin waar een diepe boodschap vanuit gaat.

## **CORONA**

We zouden haast kunnen zeggen dat corona een vast onderdeel wordt van de Kerkklanken. Elke keer zijn er weer ontwikkelingen in de maatschappij die we als kerk volgen. Daarbij is het steeds weer de vraag of wij ons beleid aan moeten passen.

Als kerkenraad hebben we besloten dat er kerkdiensten gehouden worden in de kerk. De periode van vorig voorjaar was een eenzame actie vanuit de studeerkamer in 't Harde. Deze situatie willen we niet weer. Er blijven dus kerkdiensten gehouden worden vanuit de kerk. De minimale bezetting is een predikant, één kerkenraadslid en een organist(e). Het preken voor een lege kerk is voor een predikant een zware opgave. Er is dan geen interactie met de gemeente.

Het aantal kerkgangers is in de afgelopen weken door “natuurlijke” selectie verminderd. Daardoor is er meer dan voldoende ruimte om toch met kerkbezoekers samen te komen. We willen als kerkenraad mede daarom de kerkdiensten gewoon door laten gaan.

Op de avond van de persconferentie van de minister-president Rutte en minister de Jonge werd duidelijk dat er waarschijnlijk strenge maatregelen komen. Wanneer we hiermee te maken krijgen zal de kerkenraad zich zo nodig opnieuw bezinnen.

## **BEZINNING ONDER PREDIKANTEN**

Zoals we allen weten werd er in de week van 16 december een lockdown afgekondigd. In de facebookgroep van predikanten heb ik een stuk geschreven ter bezinning op het houden van kerkdiensten binnen de beperkte ruimte die we krijgen. Graag wil ik dit met u delen.

Gedachten van een dominee.

Afgelopen week werd er door de minister-president de mededeling gedaan dat Nederland weer op slot gaat.

De lockdown is inmiddels een feit. Je kon er natuurlijk op wachten dat er een hele discussie ontstaat over wat nu wel mag en niet. Na de mededeling op maandagavond gingen de volgende dag de HEMA, de Action en de Kruidvat open. De randen opzoeken van de regelgeving. Daarna moest de overheid ingrijpen. Ook geluiden over ruimte die er voor kerken bleef werd door sommigen (velen) ter discussie gesteld.

Woensdag 16 december kwam er via de NOS naar buiten dat de kerstnachtdienst in de grote kathedraal van 's Hertogenbosch niet doorgaat. Ook de PKN roept op om online diensten te houden en niet de grenzen op te zoeken. Toch blijft er een mogelijkheid met 30 mensen exclusief medewerkers diensten te houden. (Zie ook RD 16 december jl. "Wat de lockdown voor de kerken betekent") Daarbij worden mijn gedachten geprikkeld met een aantal vragen: 'Hoe moeten we hier mee omgaan? Hebben we als kerken nog een boodschap? En hoe krijgen we deze bij de mensen?' De vraag is voor mij niet hoe we dit zo veilig mogelijk moeten doen, maar hoe we God dienen in deze periode, zodat Hij de eer ontvangt.

Want we leven toch in een periode van advent en kerst. Een periode van hoop en verwachting. In een periode van dat God in Jezus Christus naar de aarde is gekomen die verloren in schuld ligt. Dat is toch de goede boodschap aan de wereld.

Deze boodschap wordt aan mensen verkondigd, zodat mensen door genade deel krijgen aan deze boodschap, deel krijgen aan het evangelie, het goede nieuws van kerst. En ten diepste is dat toch: deel krijgen aan de genade in Jezus Christus, die om ons te redden naar de aarde is gekomen om te lijden en te sterven.

Deel krijgen aan het werk van Jezus Christus is de kernboodschap van de verkondiging in deze dagen. Een aantal weken geleden was er een paginagrote bespreking en evaluatie van online kerkdiensten in het Reformatorisch Dagblad (RD 24 oktober 2020). Nu gaat het mij niet om de evaluatie van wat er goed gaat en wat er niet goed gaat.

In de bijdrage werd uitgebreid ingegaan dat door online kerkdiensten het

shopgedrag in de hand wordt gewerkt. Dat er mensen zijn die stiekem even bij een naburige gemeente gaan luisteren om eens wat anders te horen. Het gaat mij in dit gedeelte om de commentaren van twee personen in het bijzonder. Prof. G. Immink en Leo Fijen geven beide hun bijdrage in dit gedeelte. (Leo Fijnen is historicus en journalist, verbonden aan de KRO-NCRV en Prof G. Immink is Emeritus Hoogleraar praktische theologie aan de PTHU). Leo Fijen geeft vanuit zijn rooms-katholieke achtergrond zijn mening weer. “De betrokkenheid piept en kraakt bij online kerkdiensten... Daarbij moet bedacht worden dat de fysieke ontmoeting met Christus en elkaar niet aanwezig is.” De schrijver van het artikel vervolgt: “Fijen gelooft niet zo in onlinediensten. Je bent dan een toeschouwer. Maar als ik bid, dan ben ik geen toeschouwer en ben ik verbonden met alle christenen. Laat dat het nieuwe normaal worden. Laten we bij elkaar komen in kleine kringen om te bidden en de bijbel te lezen. Ik zie dat als een terugkeer tot de bronnen.” Wanneer we deze woorden naast de woorden van Prof. G. Immink in het boek “het heilige gebeurt” dan komen ook deze woorden voor protestanten in een ander daglicht.

In de aanwezigheid in de kerkdiensten wordt de hoorder betrokken en raakt het evangeliewoord mensen aan. Alle onderdelen van het begin tot het einde volgen elkaar zo op dat mensen worden verbonden aan de Levende God door Jezus Christus.

Als aanvulling op deze evaluatie is het toch het woord wat we vinden in de brief aan de Galaten hoofdstuk 3 vers 1 bepalend: ‘De gemeente van Christus krijgt door de (fysieke) verkondiging heen Christus voor ogen geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was.’ Door deze verkondiging heen werkt de Heilige Geest het geloof in het hart. De gemeente mag dan delen in de grote werken van de Heere. “...want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft”. (1 Samuël 12:24)

Met deze evaluatie in mijn gedachten en mijn aanvulling wil ik mijn reactie geven op het advies van de PKN en inmiddels andere kerkgenootschappen op 16 december jl.

Wanneer de kerkgang zo noodzakelijk is om deel te krijgen aan het heil in Jezus Christus dient het advies niet te zijn om thuis te gaan zitten en online toeschouwer te blijven, maar om mensen deel te laten zijn binnen de beperkte ruimte die gegeven wordt. Dat betekent: zoveel mogelijk doen om fysieke diensten te organiseren. Zeker wanneer kerkelijke gemeenten de beschikking hebben over grote kerkgebouwen waar mensen op meer dan 3 meter afstand van elkaar kunnen zitten. (Voor kleine kerken ligt dit uiteraard genuanceerder.) Ik begrijp best dat we voorzichtig moeten doen om het virus geen kans te geven om anderen slachtoffer te maken, maar er is meer mogelijk dan het huidige advies. Dat is geen randen zoeken van de regelgeving, maar gehoorzaamheid aan de Heere God Die wil dat Zijn boodschap in de wereld verkondigd wordt.

## **CATECHESE EN BIJBELKRINGEN**

Tijdens de duur van de lockdown vervallen alle activiteiten in de gemeente. We hopen dat deze periode zo snel mogelijk weer over is, zodat de catechese, de bijbelkring en de jeugdkring weer voortgang kunnen krijgen.

## **GROET EN BEMOEDIGING VOOR DE KOMENDE MAAND**

In deze maanden van lockdown is het niet makkelijk, maar wanneer we mogen weten dat de Heere ons voorgaat, wil Hij ons bemoedigen, sterken en zegenen. In Deuteronomium 31 geeft Mozes instructies aan Jozua. Deze woorden wil ik u graag meegeven:

*Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël: Wees sterk en moedig, want ú zult met dit volk het land binnengaan dat de HEERE hun vaders gezwoeren heeft hun te geven; en ú zult het hun in erfbezit laten nemen. De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.*

*Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.*

Een Hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en kinderen

Ds. F. Pierik

**KOPIJ MAARTNUMMER**

De kopij voor het maartnummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 19 februari 2021.**



# HERVORMDE GEMEENTE EEN

**Predikant:** Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.  
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

**Website gemeente:** [www.hervormd-een.nl](http://www.hervormd-een.nl)

**Bijbelstudie met de jeugd:** Contactpersoon: Ds. F. Pierik

**Bijbelkring:** Contactpersoon: Ds. F. Pierik

**Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':**

Secretaresse: Gerda de Vries

**Kerkgebouw:** Haulerwijksterweg 1, Een

**Koster:** Joop de Vries, tel. (0592) 656443

**Verenigingsgebouw 'Bethel':** achter Haulerwijksterweg 5, Een

## **Testamentaire beschikking:**

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

## **Colofon**

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

**Bezorging:** Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

**Emailadres voor kopij:** [kerklankenredactie@gmail.com](mailto:kerklankenredactie@gmail.com)

## DIENSTEN FEBRUARI

<b>Datum</b>	<b>9.30 uur</b>	<b>19.00 uur</b>
7 februari	Ds. J. Mulderij, Wezep	Ds. J.A.A. Geerts, Zalk
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
14 februari	Dhr. D. Vos, Oostwold	Ds. N. Noorlander, Onstwedde
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
21 februari	Ds. T. Beekman, Tiendeveen	Ds. F. Pierik, Drachten
<i>Collecten</i>	1. St. Jafet	
28 februari	Ds. M.G.M. Mudde, Hollandscheveld	Ds. H. Born, Rouveen
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
7 maart	Ds. F. Pierik, Drachten	Dhr. J. ten Berge, Sebaldeburen
<i>Collecten</i>	1. Kerk	