

Jaargang 65 nummer 9

december 2021

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

'Zie het Koninkrijk van de Hemelen is nabij.'

Advent is verwachten. We verwachten de komst van de Heere Jezus. Het kerkelijk jaar is afgesloten met eeuwigheidszondag en dan begint het nieuwe kerkelijk jaar met advent. We leven dan naar kerst toe, dat is het feest van de geboorte van de Heere Jezus.

Toch bekruipt mij elk jaar weer het gevoel hoeveel mensen er in de kerk werkelijk de geortedag van de Heere Jezus herdenken. Maar is het niet veel meer? Dat ons leven advent moet zijn. Dat we niet dat Kindje in de kribbe verwachten, maar dat wij het Kind verwachten Die komt. En dan bedoel ik dat de hemelen eenmaal open zullen gaan en dat de Heere Jezus ons komt halen.

Advent is een tijd van verwachten. Wij leven in de verwachting van de laatste dag. En daarmee strekt de eeuwigheidszondag uit tot de eeuwige dag van God. De dag des Heeren.

Wanneer wij samen komen in de kerk en een tekstgedeelte met elkaar overdenken van advent, dan staat dat in het teken van het komende Koninkrijk.

Voor de tijd van advent heb ik teksten gekozen uit Mattheüs. (Zie paragraaf 'bij de diensten'.) Het evangelie naar de beschrijving van Mattheüs wordt hierdoor gekenmerkt. Mattheüs heeft vele malen: 'het Koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met...'. En dan volgen er een aantal voorbeelden. Het is Mattheüs die vele malen uit het Oude Testament teksten naar voren haalt om te laten zien wie de Heere Jezus is. Hij schrijft namelijk voor de Joden om te laten zien dat de profetie is vervuld. De komst van de Heere Jezus staat niet op zichzelf, maar het is de doorgaande lijn van het handelen van God de Vader in deze wereld. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat het Koninkrijk van de hemelen zal doorbreken. Om ervoor te zorgen dat wij als mensen dat Koninkrijk kunnen binnengaan, heeft God de Vader Zijn Zoon naar de wereld gezonden. Hij is de Weg naar het Koninkrijk. Daarom staat het kruislijden in het evangelie van Mattheüs zo centraal.

Hij doet dat voor ons, omdat het evangelie niet beperkt blijft tot de Joden, maar heel de wereld erin mag delen. Daarom bezoekt God Zijn volk. Daarom heeft de kribbe in Bethlehem gestaan. Daarom is de Heere Jezus rondgegaan om daarover te vertellen. En daarom is Hij na het kruislijden ook opgestaan. Dit wordt ons in de tijd van advent voorgehouden en ik hoop van ganser harte dat, wanneer wij het nieuwe kerkelijke jaar ingaan, wij door dit evangelie worden aangeraakt. En dat wij bevrijd worden van alle benauwdheden, zonde en schuld, zodat wij daadwerkelijk vinden en mogen hebben. Wat niet ophoudt bij kerst, maar zich uitstrekt naar het eeuwige leven.

BIJ DE DIENSTEN

In de vorige Kerkklanken schreef ik dat ik nog niet precies wist welke gedeelten ik zou bepreken in de tijd van advent en de overige diensten. Het is goed om elk jaar een ander Evangelie te nemen om de diepten van het Woord van God te leren kennen. Dit jaar neem ik het Evangelie naar de beschrijving van Mattheüs.

Het evangelie van Mattheüs begint met een geslachtsregister. Wellicht denkt u dat dat niet zo interessant is, wat moeten we immers met al die namen. Toch staan daar opmerkelijke mensen tussen. In het algemeen zijn het mannen, maar er staan vier vrouwen in. Dat zijn drie vrouwen uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament.

In de tijd van advent tot kerst preek ik drie keer. De teksten voor de preken zijn dan de drie vrouwen uit het Oude Testament. Op zondag 12 december staan we stil bij Tamar die Perez ontving door Juda. Dit is een avonddienst op de zondag dat er ook voorbereiding op het Avondmaal is. In deze dienst willen we met elkaar toelevens naar het Heilig Avondmaal. Ook zal er op deze avond jeugdkring gehouden worden.

Op 19 december wordt voor de dienst van het Heilig Avondmaal de tekst genomen waar Ruth Obed ontvangt. Zij is getrouwd met Boaz. Ook haar naam staat in het register, en ook zij ontvangt als 'buitenlandse' de genade om in de lijn naar de Heere Jezus opgenomen te worden.

Hier zijn prachtige lijnen te trekken naar het Avondmaal, wat God voor ons gedaan heeft om ons te laten delen in zijn Koninkrijk.

De volgende vrouw wordt niet met name genoemd. Ze wordt benoemd als de vrouw van. Dat is de vrouw Uria. U kent deze vrouw als Bathseba. Deze tekst is voor de dankdienst op het avondmaal.

Dit jaar hoop ik voor te gaan op eerste kerstdag. Elk jaar wordt een ongeschreven regel gevolgd onder de predikanten om te preken vanuit het Lukasevangelie. Ik volg deze regel en neem elk jaar het volgende vers. De tekst voor de preek is Lukas 2:4: 'Ook Jozef ging *op weg*, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was.'

Op oudjaarsavond wil ik met u de tekst behandelen die we vinden in de 'oudejaarspsalm'. Psalm 90 wordt met de snelle eindigheid van het leven verbonden. Mozes zegt toch: 'We vliegen daar heen.' Het jaar 2021 is ook snel voorbijgegaan.

De eerste zondag van het nieuwe jaar ontmoeten we elkaar in de avonddienst van 2 januari. De tekst voor de preek vinden we dan in Mattheüs 2:13-23.

Uiteraard zijn de genoemde data onder het voorbehoud van Jacobus, 'zo de Heere wil en wij leven.'

ZINGEN VOOR DE DIENST

Op eerste kerstdag worden, zoals we gewend zijn, voor de dienst een aantal liederen gezongen. Er worden een aantal liederen uitgekozen om met elkaar te zingen. De dienst begint daarom niet om 9:30 maar om 9:15 uur. Het is een goed begin van de dienst om de Heere lof toe te zingen!

ZIEKEN

Er zijn op het moment van schrijven geen mensen in het ziekenhuis opgenomen. We mogen de Heere daarvoor danken.

ALGEMENE KANTTEKENING BIJ DE ACTIVITEITEN

Op het moment dat ik dit schrijf worden er elke dag in Nederland rond de 12.000 mensen besmet met het corona virus. In de eerste, tweede en derde golf bleef het noorden gespaard. Maar op dit moment gaat het ook in Drachten stevig rond. De gemeente Noordenveld blijft tot op heden aardig gespaard. Maar ook inmiddels is de eerste binnen de gemeente ziek geweest. Mochten er acute ontwikkelingen zijn in de buurt dan dienen we onze activiteiten daar op af te stemmen. Dus wanneer het gaat over de activiteiten is dit zeker onder het voorbehoud van Jacobus, zoals ik ook bij de kerkdiensten schreef.

BIJBELKRING

De Bijbelkring staat gepland op 15 december. Het gedeelte wat behandeld wordt is hoofdstuk 4. Het thema is 'Wijsheid in de praktijk'. We hopen op een goede en gezegende avond.

JEUGDKRING

De jeugdkring wordt gehouden op 12 december. De tekst is het gedeelte over Juda die bij Tamar een kind verwekt. Een spannende en moeilijke geschiedenis. Wederom een zwarte bladzijde in de Bijbel. Maar wel een eerlijke geschiedenis dat het benoemd wordt. Juda was dus geen heilige. En door dit heen moeten we zeggen: Wat moest de Heere diep afdalen voor onze zaligheid.

We hopen op een gezegende avond.

KERST, OUD EN NIEUW

Kerst valt dit jaar eigenlijk best 'ongelukkig'. 24 december valt op een vrijdag en daarmee valt 25 december op een zaterdag en 26 december op zondag. Hiermee hebben we dit jaar op 2^e kerstdag ook twee diensten. Nu kan ik me best voorstellen dat u zegt na twee 'zondagen' met kerkdiensten: 'ik vind het wel genoeg'.

Toch krijgen wij de mogelijkheid om het Woord van God open te slaan, daar worden we toch dichtbij de Heere God gebracht. En wanneer ik dit zo opschrijf, kan ik me dus eigenlijk niet voorstellen dat u uw plek in de kerk leeg laat. Want wat is dan uw verlangen?

Even een kort voorbeeld: vroeger toen u verkering had zei u toch ook niet: 'ach mijn liefje, we slaan een keer over omdat ik wat anders te doen heb... Anders zie ik je zo vaak.'

OUD EN NIEUW

Op oudjaarsavond hopen we elkaar te ontmoeten om 19.30 uur in de kerk. Op die manier kunnen wij het jaar afsluiten en alles bij de Heere brengen.

Op zondag 2 januari hopen we elkaar weer te zien in de kerk. We zullen elkaar dan een goed en gezegend nieuwjaar toewensen. Zoals dat oude mensen wel eens zeggen: veel heil en zegen.

Veel heil en zegen betekent niet alleen dat wij gezondheid en zegen ontvangen in de algemene zin. Maar zeker in de diepte van het geloofsleven. Heil wordt verbonden met het verzoeningswerk van Jezus Christus, waardoor wij mogen weten in de genade te mogen leven voor de Heere God.

Normaal gesproken drinken we samen koffie op de eerste zondag in het nieuwe jaar. Hoe dat dit jaar gaat worden hoort u via de afkondigingen.

BIJBELLEZEN

We merken weleens dat niet alle Bijbelverhalen bekend zijn bij iedereen. Of niet meer bekend. En eigenlijk is dat ook niet verwonderlijk. Niet iedereen is er mee opgegroeid. En als er in uw jeugd wel elke dag uit de kinderbijbel werd voorgelezen, is dat al wel heel lang geleden. Het scheelt ook als u zelf kinderen hebt grootgebracht en bij elke maaltijd uit de kinderbijbel voorlas. Maar nu.. logisch als u nu uit de 'grote Bijbel' leest en niet meer uit de kinderbijbel. Meestal is dat dan meteen ook wat moeilijkere, 'diepere' stof.

Wat goed als er met behulp van bijvoorbeeld een dagboek telkens een klein stukje wordt overdacht, uitgelegd en uitgediept. Maar de hele bijbel uitlezen duurt wel erg lang. Er bestaan bijbelleesroosters om in twee jaar de hele Bijbel uit te lezen. Twee jaar! En dan moeten er heel wat hoofdstukken per dag gelezen worden. Haast niet te doen. En logisch dat dan de 'gewone' verhalen wat weg zakken. De bijbel is zo dik. Toch is het belangrijk om ook de grote lijn van de weg van de Heere met Zijn volk te kennen. Hoe verbanden in de Bijbel liggen. Daarom opper ik hier het idee om toch (weer) eens een kinderbijbel ter hand te nemen. Er zijn tegenwoordig genoeg kinderbijbels die bepaald niet kinderachtig zijn. Wij lezen hier thuis met de kinderen 'De Bijbel voor jullie' van J.H. Mulder-van Haeringen. Het verrast ons elke keer weer dat er zelfs voor ons verhalen in staan die we zelf ook alweer vergeten waren. Want deze kinderbijbel hebben we met de oudste jongens ook al wel een paar keer uitgelezen. Ook wij als ouders (zelfs als juf en dominee!) leren er nog veel uit. Zo bestaat ook 'De kinderbijbel in 365 vertellingen' van Mary Bachelor. In de christelijke boekhandel zullen er nog wel meer zijn. Ga gerust eens kijken en koop er een. (Daarmee steunt u ook meteen het behoudt van de christelijke boekwinkels.) En lees elke dag dan eens een stuk uit de kinderbijbel. Bij voorbeeld onder of na het ontbijt. U zult merken hoe goed dat is.

HARTELIJKE GROET

Vanuit de pastorie wens ik u allen goede dagen. Daarbij gebruik ik de woorden vanuit Psalm 139: 'U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.' Ik hoop dat u zo als gezegende mensen de maand december uit mag gaan en het nieuwe jaar in.

Een hartelijke groet namens mijn vrouw en kinderen voor het nieuwe jaar.

Ds. F. Pierik

AGENDA

Datum:	Tijd:	Wat:	Waar:
01 – 12	10.00u.	Vrouwenkring	Bethel
12 – 12	20.30u.	Jeugdkring	Kerk
15 – 12	19.30u.	Bijbelkring	Bethel
22 – 12	10.00u.	Vrouwenkring	Bethel

KOPIJ JANUARINUMMER

De kopij voor het decembernummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 17 december 2021.**

LIED – WIJS MIJ DE WEG NAAR BETHLEHEM

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.

In deze nacht aanbid ik hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik hem,
mijn koning die 'k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.

~ Sela

GEDICHT: GODS ONBEKENDE VOETSTAP

Geloven dat Gods Vaderhand,
ook is in moeite en pijn,
als 't leven zwaar en donker is,
dat Zijn beproeving liefde is,
wat kan dat moeilijk zijn.

Gods voetstap op ons levenspad,
zijn onbekende wegen,
als het verdriet ons overmant.
het is te hoog voor ons verstand,
wij zijn er mee verlegen.

God, Die zo hoog, zo heilig is,
wij nietig stof vol zonden.
Hoe zouden wij Zijn raad verstaan?
In Christus ziet Hij zondaars aan,
heeft Zich met hen verbonden.

Hij legt ons niet Zijn wegen uit,
te klein is ons verstand.
Zijn voetstap is vol heil en vree.
Hij leidt ons door de diepste zee.
Hij neemt ons bij de hand.

En nooit laat Hij Zijn kind'ren los,
zij zullen niet bezwijken.
Gaat het door angsten, moeiten, pijn;
Hij zal er altijd, altijd zijn.
Zijn trouw zal eeuwig blijken.

DIENSTEN DECEMBER

Datum	9.30 uur	19.00 uur
5 december	Dhr. F. Verkade, Amsterdam	Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
12 december	<i>Vorbereiding HA</i> Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
19 december	<i>Bediening HA</i> Ds. F. Pierik	<i>Nabetrachting HA</i> Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Hongersnood Jemen	
25 december 1^e Kerstdag	9.15 uur Ds. F. Pierik	<i>Geen dienst</i>
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
26 december 2^e Kerstdag	Ds. J. van den Berge, Sebaldeburen	Ds. M. de Jager, Dwingeloo
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
31 december Oudejaarsdag		19.30 uur Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk	

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com