

Jaargang 65 nummer 1

april 2021

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken

MEDITATIE

Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde.

Johannes 20 vers 8

In de vroege paasmorgen zijn Petrus en Johannes samen naar het graf gegaan. Twee mensen die nogal wat verschilden, zowel in leeftijd als in karakter. Maar wat de Heere samenbrengt, dat past bij elkaar en dat vult elkaar aan. Johannes is als eerste bij het graf gekomen en heeft naar binnen gekeken. Het graf was leeg, het lichaam was weg. Petrus is naar binnen gegaan en heeft zich verwonderd, maar niets gezegd.

Dan overwint Johannes zijn schroom en treedt ook hij de grafkamer binnen. Hij is een diep gelovige, maar een bescheiden en schuchter mens. Hij heeft geaarzeld, maar nu kan hij zich niet meer bedwingen.

En met één oogopslag heeft hij het gezien. Het lege graf, de sfeer van orde en rust in het graf, en de opgerolde doeken. Nu weet hij het met onomstotelijke zekerheid. Hier zijn geen mensen aan het werk geweest. Dit is Gods werk. Jezus is opgestaan. Hij leeft!

Wat een eenvoud in het werk van God! Wat worden in het paasevangelie de dingen eenvoudig en klaar gezegd! Hij zag het en geloofde. Johannes heeft geen ander bewijs nodig. De opgerolde doeken zijn het middel om het geloof bij Johannes wakker te roepen. Hij denkt aan het woord van Christus: na drie dagen zal ik opstaan. En als het geloof werkzaam wordt dan schamen we ons over ons ongeloof. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp.

Wie is er die van verder staat, die het niet kan bekijken? Geen inzicht heeft in de Schrift, de beloften vergeet?

De Levensvorst zegt tegen u: kom en zie! Ik heb alles gedaan wat er te doen was. En alles wat van u was heb Ik in het graf achtergelaten.

Aan het slot van het evangelie zal Johannes zeggen: deze zijn geschreven, opdat ook gij geloven mocht.

Een veldheer in de oudheid zei: ik kwam, ik zag, ik overwon. Johannes kwam en zag en geloofde. Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

Overgenomen uit: 'Uit Zijn volheid.' (bijbels dagboek) - Wijlen ds. W. van Gorsel.

BIJ DE DIENSTEN

In de maand april hopen wij elkaar drie keer te ontmoeten onder de bediening van het Evangelie. Op de paasmorgen, 4 april, hoop ik het Evangelie te bedienen vanuit Lukas 24:1-7. We mogen op deze hoogtijdag in de kerk stilstaan bij de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen. En zoals de meditatie zegt: 'En alles wat van u was heb Ik in het graf achtergelaten'.

In de afgelopen maanden hebben we stilgestaan bij het Oude Testament. Net na mijn bevestiging zijn we begonnen met een prekenserie over Exodus. Ook hebben wij een aantal preken gehoord over de brief aan de Galaten en het evangelie van Lukas. In de laatste maanden hebben we stilgestaan bij het bijbelboek Jozua.

Om een evenredige verdeling te maken tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament wil ik nu graag beginnen met de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Efeze. Op 11 april hoop ik het Evangelie te bedienen uit de brief aan Efeze 1:1-14. De week erna, 18 april, zal het gaan over het vervolg van hoofdstuk 1 vers 15-22.

Wellicht rijst bij u de vraag: 'Waarom niet verder met het opstandingsevangelie?' We lezen in het bijbelboek Efeze over de lofzang die opkomt vanuit het opstandingsevangelie en wat het fundament is voor de gemeente. Dat is het werk wat Jezus Christus zelf gedaan heeft door Zijn lijden en Zijn sterven, en Zijn opstanding! Dat is ook wat wij lezen in de brief aan de gemeente van Efeze.

BIJBELKRING, JEUGDWERK EN CORONA

Zoals het nu laat aanzien worden op 29 maart de hogescholen en universiteiten weer geopend. Dat is het moment waarop de Protestantse Kerk in Nederland ook aangeeft dat het verstandig is om weer voorzichtig het jeugdwerk op te starten.

Nu zitten wij aan het einde van het catechisatieseizoen. Graag wil ik nog één keer een catechisatieavond met jullie houden. Dit als afronding van het seizoen. Deze avond zal dan plaatsvinden op maandag 19 april om 19:45 uur.

De jeugdkring staat volgens ons schema gepland op zondag 11 april. Dit wordt dan een preekbespreking over Efeze 1.

Dit kan alleen wanneer de overheid aangeeft dat de hogescholen weer opengaan en de PKN zegt dat het mogelijk is.

Zover het nu laat aanzien is er verder nog geen gemeentewerk mogelijk. Dat houdt in dat wij het seizoen moeten laten voor wat het is. Graag hadden wij een start gemaakt met het nieuwe boekje voor de Bijbelkring. Hopelijk kunnen we in september/oktober weer opnieuw van start gaan.

VERDIEPING VAN HET PAASEVANGELIE

Tekenen van de opstanding, OM HET PAASEVANGELLE TE BEVESTIGEN

Machtige tekenen vergezelden de opstanding van Christus. Alles verkondigt ons de heerlijkheid van de opgestane Heere, Die dood en graf overwonnen heeft. De houding van de discipelen na de opstanding staat dan ook in schril contrast met wat op de Paasmorgen gebeurd is. Hemel en aarde zijn in beweging gekomen, maar zij weigeren de getuigen te geloven, die hen boodschappen dat de Heere leeft. Wanneer Christus Zich aan hen openbaart als de levende Heiland, verwijt Hij hen 'hun ongelovigheid en hardigheid des harten.'

Markus beschrijft dit aan het slot van zijn evangelie in sobere woorden, alsof hij ons een voorbeeld wil geven van de ontvangst die de boodschap van de opstanding in de wereld zal krijgen. Als zelfs de discipelen vol ongeloof reageerden op het evangelie, hoe zal dan de wereld die Hem niet kent, de boodschap van de opgestane Heere ontvangen?

Bevestigd door tekenen

Toch krijgen de discipelen de opdracht: *'Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen.'* Dat Woord zal mensen raken in de kracht van de Heilige Geest. Waar het klinkt, worden zondaren aangeraakt met de opstandingskracht van de levende Heiland. Het evangelie wekt mensen op uit de dood en brengt hen tot geloof. Dat wordt bevestigd in de doop. *'Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.'* Waar het evangelie komt, gaat het dus om leven of dood. Dat wordt zichtbaar bij ieder die gelooft. Woord en Geest wekken nieuw leven, dat wordt gevolgd en bevestigd door tekenen. In Markus 16:17 en 18 worden ze genoemd. Het laatste vers van het Markusevangelie zegt dat de Heere het Woord bevestigde door tekenen, die daarop volgden. Waar de discipelen gingen, mochten ze ervaren dat de opstandingskracht van Christus grote dingen deed.

De tekenen die hier genoemd worden, zijn opvallend. Geen wonder dat men door alle eeuwen heen geboeid werd door wat hier wordt vermeld. Sommigen spreken met heimwee in hun hart over die tijd, waarin de opstandingskracht van Christus door de Heilige Geest merkbaar en werkzaam was in de gemeente. Ze vragen zich af of dat nu niet opnieuw het geval zou moeten zijn en proberen te ontdekken wat die krachtige werking van de Heere blokkeert. Anderen menen dat deze tekenen typisch horen bij de eerste periode in het leven van de christelijke gemeente, vooral bedoeld voor de apostelen. Men kan in onze tijd niet verwachten dat dergelijke tekenen nog voorkomen. De meningen lopen soms zozeer uiteen dat onderling harde woorden gewisseld worden.

Eenmalig verschijnsel?

Die tegenstelling geeft wel aan dat we hier met een moeilijk onderwerp te maken hebben. Dat wordt nog versterkt doordat dit gedeelte van Markus in de oudste en belangrijkste Griekse handschriften van het evangelie ontbreekt.

In sommige Bijbelvertalingen staat deze passage daarom tussen haken. De discussie over die kant van de zaak laat ik rusten. We lezen de tekst en vragen ons af wat deze woorden voor ons betekenen. Is er sprake van een eenmalig verschijnsel, dat alleen tot de eerste christenen beperkt bleef of zouden de gelovigen vandaag diezelfde gaven nog moeten hebben? Ik maak geen radicale keuze, maar plaats een aantal kanttekeningen. In dit slot van Markus staat de verkondiging van het evangelie van de opgestane Heiland centraal. De tekenen zijn geen doel in zichzelf, ze worden door de Heere gegeven om de verkondiging van het Paasevangelie te bevestigen. Ze hebben dus alles te maken met de opdracht om het evangelie in de gehele wereld te verkondigen. Wie ze daarvan losmaakt en ze alleen ziet als kenmerken waaraan het geloof is te herkennen, miskent de unieke band met de Woordverkondiging. Dan worden de tekenen bijzondere gebeurtenissen, die ons mensen alleen maar verbazen kunnen, zoals dat ook gebeurde met de schare die Jezus vanwege Zijn wonderen volgde. *'Wij hebben ongeloofelijke dingen gezien'*, zeiden de mensen. Maar ze kwamen niet tot geloof en ten slotte brachten ze Hem aan het kruis.

Die oppervlakkigheid bedreigt ook nu mensen die hun heil zoeken bij wonderdoeners en gebedsgenezers. Vooral in Amerika worden genezingsdiensten via speciale tv-programma's aan de man gebracht. In het verleden bezochten dergelijke genezers ook ons land en in sommige Pinkstergemeenten staan dergelijke tekenen centraal. De aandacht is tijdens dit soort bijeenkomsten vooral op de voorganger gericht en op de wonderen die via hem tot stand komen. Het evangelie van de opgestane Heiland raakt daardoor op de achtergrond.

Dat Christus gestorven is om onze zonden en is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking, raakt buiten beeld. Het gaat immers veel meer om de genezing en het geluk dat de Heiland geeft.

Zulke eenzijdigheden zetten de poort open voor allerlei dwalingen en leiden in sommige gevallen tot regelrecht bedrog. Calvijn waarschuwt daar in zijn commentaar bij deze tekst voor.

Hij ziet de tekenen sterk verbonden met de tijd van de apostelen en zegt: 'Het was voorts, ter bevestiging van de heerlijkheid en de goddelijkheid van Christus voldoende, dat slechts enkelen onder de gelovigen met deze macht bekleed werden. En hoewel Christus niet uitdrukkelijk zegt, of Hij deze macht slechts tijdelijk dan wel voor altijd aan zijn Kerk verleent, zo is het nochtans waarschijnlijker, dat hier slechts voor een tijd wondergaven toegezegd worden, om het nieuwe Evangelie, en datgene, wat nog donker was, te verklaren.'

Doorkijkje naar de toekomst

J.H. Bavinck schrijft in *Ik geloof in de Heilige Geest*: 'Het is waar dat de Heilige Geest dezelfde is, gisteren en heden, en dat, als het dus op kunnen aankomt, we geloven mogen dat Hij nu dezelfde dingen doen kan, die Hij toen deed. Principieel is er niets veranderd. Toch liggen bepaalde dingen nu enigszins anders dan in de dagen der apostelen. Die tijd van de apostelen behoorde tot de openbaringsgeschiedenis, daarom is hij ons in de Bijbel beschreven. In wat toen gebeurde, wilde God op duidelijke wijze voor alle toekomstige eeuwen zeggen wat het betekent Kerk van de Geest te zijn.' Hij noemt dat 'een doorkijkje naar wat eenmaal komen zal'.

Op zulke momenten wordt de kracht van Christus' opstanding duidelijk in de tekenen van het nieuwe leven, die de Heere schenkt. Het Woord werkt door en wordt bevestigd in de tekenen, die de Heere doet. Het boek Handelingen illustreert dat in het leven van de eerste gemeente: zieken worden genezen, er wordt in andere talen gesproken zoals de Geest geeft uit te spreken, duivelen worden uitgeworpen.

Wanneer Paulus door een slang wordt gebeten, werpt hij het dier in het vuur en blijft zelf ongedeerd. Maar nergens in het Nieuwe Testament is er sprake van dat gelovigen vergif drinken en dat overleven.

Ambtelijke bediening centraal

In de geschiedenis van de kerk zijn voorbeelden te noemen van kinderen van God, die omkwamen door slangenbeten of door vergif. Ook de gave van de genezing is niet steeds aanwezig. Handelingen vermeldt de ongewone krachten die door de apostelen gedaan werden. Paulus wekte Eutychus op uit de dood. Later schrijft hij echter dat hij Trofimus ziek in Milete heeft achtergelaten en wekt hij Timotheus op om niet alleen water, maar ook wijn te drinken vanwege zijn vele zwakheden. Wanneer Paulus in Efeze 4 spreekt over de gaven die Christus heeft genomen om uit te delen aan de mensen, ontbreken in de opsomming de gaven die Markus vermeldt, maar staat de ambtelijke bediening centraal. Dat is een waarschuwing voor al te snelle conclusies op grond van de teksten uit Markus 16. In verschillende commentaren wordt gesteld, dat hier sprake is van gaven die eigen zijn aan ieder die tot geloof is gekomen. Wie dat veronderstelt, kan niet anders dan teleurgesteld constateren dat de kerk nu dikwijls ver af is van het geestelijk niveau waarover Markus spreekt. Maar doorlezend in het Nieuwe Testament, wordt duidelijk dat zelfs de apostelen niet altijd vol waren van deze gaven en dat die ook niet bij ieder evenzeer voorkwamen.

Geen waarborg voor echtheid

Wie op een overspannen manier in zijn of haar leven op zoek is naar de tekenen die Markus noemt, loopt het gevaar in een geestelijke depressie te raken. Dan wordt vergeten dat deze tekenen niet bedoeld zijn als waarborgen voor de echtheid van het geloof, maar als bijkomende bevestigingen van wat de gelovigen met het evangelie van hun Heiland beleden. De Heere bevestigde het Woord en dat doet Hij nog steeds. Hij kan dat doen door middel van bijzondere tekenen.

In crisismomenten heeft de Heere dat ook in de geschiedenis van de kerk gedaan. Hij doet dat nog steeds, in het zendingswerk en in de gemeente.

Ik zie dat echter toch meer als uitzonderingen die de regel bevestigen, dat Christus door de verkondiging van het evangelie Zijn Kerk bouwt in de eenheid van het ware geloof. Dan wordt het waar dat doden de stem van de Zoon des Mensen zullen horen en die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Hij bevestigt de Schriften, doordat 'de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat zij van God zijn' (art. 5 NBG). Dan doorbreekt de Heere het ongeloof van ons hart en breekt het licht van Pasen door, zodat we leren belijden: 'Jezus leeft en wij met Hem.'

Overgenomen uit de Waarheidsvriend, 13 april 2006.

Ds. A.W. van der Plas

GEDICHT - HIJ WIST HET

Hij wist het
van begin af aan,
Zijn Vader had het Hem verteld
en tóch is Hij gegaan!

Naar een verdorven wereld,
het brak Zijn Heilig hart,
ons te zien lijden
in zonden en in smart.

Ja, Hij wist het
en tóch nam Hij het kruis,
om ons terug te brengen
bij Zijn Vader thuis.

Niets kon Hem weerhouden
geen spijkers en geen pijn,

heel de weg heeft Hij gelopen
om dicht bij ons te zijn!

Hij weet het als jij huilt
en ziet ook ál jouw strijden,
intens leeft Hij mee
vol van medelijden.

En als de Leidsman van jouw leven
alles weet en ziet,
verandert Hij jouw tranen
in een vreugdelied!

~ Els Hengstman-van Olst

GROET

Vanuit het opstandingsevangelie wil ik u en jou groeten met de woorden
die wij vinden in Lucas 24: Vrede zij u!

Namens mijn vrouw en kinderen een hartelijke groet vanuit Drachten.

KOPIJ MEINUMMER

De kopij voor het meinummer graag aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 23
april 2021.**

GETSEMANE

De Vader die de Zoon een beker reikt,
tot aan de rand gevuld met bitterheid,
die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.
Het water dat Hem aan de lippen staat,
een zee van zonden die Hem angstig maakt.

Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door het lijden heen.

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt.

Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt?

De schaduw van de dood valt in de hof,
waar Jezus worstelt met de wil van God:
de beker gaat Hem niet voorbij.

De diepte van zijn lijden, angst en pijn,
is dieper dan ons lijden ooit zal zijn.

Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door het lijden heen.

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt.

Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt?

De Zoon die ons het brood, de beker reikt;
ons in zijn liefde en gemeenschap leidt,
gedenken wij in brood en wijn.

Wij drinken door zijn dood het leven in:
een zee van liefde schept een nieuw begin.

Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat Hij komt.

Al wie dorst, wordt getroost in het brood, de beker wijn.

Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij vergeven zijn.

De Vader die zijn kind een beker reikt,
die overstroomt van goedertierenheid:
de wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid.

~ Sela

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € .'.

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijks orgaan van de Hervormde gemeente Een. Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com

DIENSTEN APRIL

Datum	9.30 uur	19.00 uur
2 april Goede Vrijdag		Ds. C van de Worp, 't Harde
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
4 april 1^e Paasdag	Ds. F. Pierik	Ds. H. van Wingerden, Rijssen
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
11 april	Ds. J. Mulderij, Wezep	Ds. F. Pierik
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
18 april	Ds. F. Pierik	Dhr. L. Blees, Damwoude
<i>Collecten</i>	1. Friedensstimme	
25 april	Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude	Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
<i>Collecten</i>	1. Kerk	
2 mei	Ds. F. Pierik	Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten
<i>Collecten</i>	1. Kerk	