

Jaargang 61 nummer 3

juni 2017

Hervormde Gemeente Een



Kerklanken
KERKLIJNEN

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Predikant: Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Floralaan 15, 9421 NP Bovensmilde
Tel.: 0592-318628 **Email:** hjccjwilschut@ziggo.nl

Kerkenraad:

J.A. de Vries (oud.-kerkr.)
Hoofdstraat 5
9342 PA Een
Tel. (0592) 656443

S. Wesstra (oud.-kerkr.)
Slinke 9
8433 LW Haulerwijk
Tel. (0516) 421145

A.K. de With (diaken)
Heideweg 14
9321 VS Peize
Tel. (050) 5033372

Vacature (diaken)

Vacature (oud.-kerkr)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Banknummer: NL78RABO0325809720 t.n.v. Hervormde Gemeente Een

Financiële administratie: Dhr. J. Tijsseling, Hoofdstraat 30, 9342 PC Een,
tel. (0592) 656521; e-mail: tijsseling@ziggo.nl

Voor de bestelling van collectebonnen vooraf geld overmaken en vermelden
hoeveel bonnen en voor welk bedrag per bon.

DIACONIE

Banknummer: NL98RABO0347262171 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Een

Financiële administratie: A.K. de With, Heideweg 14, Peize

MEDITATIE

GODS OPEN OOR

*Ik heb de Heere lief,
Want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.
Want Hij neigt Zijn oor tot mij,
Daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.
(Psalm 116:1-2)*

Mooi, hè? dat begin van Psalm 116. 'God heb ik lief.' Bekende woorden, vaak vanaf je jeugd. Een aansprekende melodie. Een meezinger van de bovenste plank.

Maar – als je erover nadenkt *wat* je precies zingt, wordt het dan ook niet een heel moeilijke Psalm? God heb ik lief. Ik kies voor Hem met mijn hele hart. Ik wil die liefde ook graag laten zien, zo dankbaar ben ik. Want God luistert naar mijn bidden en klagen. Ik vind bij Hem een open oor, ik kan mijn leven lang bij Hem terecht.

Voor de dichter van deze Psalm geen punt. De man was er ellendig aan toe geweest, zo'n beetje aan de rand van het graf. Was het een ernstige ziekte? Of zaten vijanden hem op de huid? Zeg het maar. Maakt niet uit. Er was direct levensgevaar.

Dan roep je als kind van God naar boven. Heere, help! En de Heere had het gedaan. Er kwam tastbare gebedsverhoring. Bevrijding uit de greep van de dood. Dan weet je van blijdschap niet waar je het zoeken moet! Hoe zal ik de Heere Zijn weldaden vergelden?

Jawel, maar zo werkt het niet altijd, voor ons gevoel althans. Je leven kan zwaar in de knel komen. Je ziet geen enkel lichtpunt meer.

Je lichaam kan je in de steek laten. Mensen kunnen zo vreselijk tegenvallen. Ga zo nog maar een poosje door. Je bidt je knieën blauw, je blijft maar roepen tot God. Maar Hij lijkt niet thuis te geven. Er komt geen genezing. Mensen om je heen blijven je het leven onmogelijk maken. Ze blijven maar, de zorgen over je kinderen, over je werk, enz. Natuurlijk, het blijft mooi om te zingen: God heb ik lief, want Hij luistert naar mij. Alleen, denk je er even over na, dan blijven de woorden je bijna in de strot steken. Mooi *niet* dus!

Ik wil u wijzen op de Heere Jezus Christus. Eens zong Hij met Zijn discipelen ook deze 116^e Psalm, aan de Paasmaaltijd waar het HA werd ingesteld. Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem, mijn roepen: Ach Heere, red mijn ziel, red mijn leven!

Toen wist de Heiland: Straks zal God niet naar Mij luisteren, Mijn leven niet bevrijden. Ik moet sterven aan het kruis om de zonden van Mijn volk te betalen. Pas daarna krijg Ik deze taal terug, pas dan kan en zal het Pasen worden, bevrijding van dood en graf. De taal van Psalm 116 werd betaald met kostbaar bloed. Eens werd de Zoon van God helemaal door God verlaten. Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden, door het geloof in Jezus' naam.

Daarom weet ik het zeker: die taal van Psalm 116 is waar, ook voor mij. Ook wanneer ik niet op mijn wenken bediend wordt en de Heere het anders doet dan ik het graag wil en aan Hem gevraagd had. Daar kun je het moeilijk hebben, een beproeving van je geloof. Die – tussen haakjes – ook de dichter van Psalm 116 van dichtbij kende.

En toch, de Heere luistert naar mijn bidden. Ook wanneer je wensen niet vervuld worden. Dan nog mag je weten dat God je hoort roepen in je nood en er positief iets mee doet. Je vraagt om veiligheid en bevrijding. Je krijgt die, hoe dan ook. Waarbij Gods tijd de beste tijd is.

En Gods manier de beste manier is. Hij redt uit zonde en verdere nood. Als het moet gaat dat door de dood heen. Dan nog redt Hij je leven op het gebed, in schuldvergevende gunst.

Dus mag ik het weten. Om Jezus' wil vind ik levenslang bij God een open oor. Omdat Zijn hart voor mij wijd open staat. Daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen. Ook als ik moet wachten op de Heere en het lijkt alsof Hij mij vergeet. Want Hij vergeet mij *niet*. Zo zeker als Jezus voor mij is gestorven en opgestaan.

Zing het dus maar met mond en hart: God heb ik lief! Hem, die mij heeft liefgehad en nog steeds liefheeft in Zijn lieve Zoon.

HJCCJW

UIT DE GEMEENTE

Zieke

Het zit zr. Hummel-Berends niet mee. Ik zei het u al voorafgaand aan het slotgebed zondagochtend 14 mei: ook het andere been begint problemen te geven. Dat valt voor onze zuster zowel lichamelijk als geestelijk niet mee. We vragen de Heere of Hij zr. Hummel in deze moeite wil ondersteunen met Zijn genade en Zijn Geest.

Pinksteren

Op DV 4 en 5 juni hopen we het Pinksterfeest te vieren. Onze Heiland aan Gods rechterhand (Hemelvaart!) nam de Heilige Geest in ontvangst om Hem uit te storten op Zijn Kerk. Mede namens mijn vrouw wens ik u gezegende dagen toe!

Ieder een hartelijke groet,

HJCCJW

ESTHER EN GODS LEIDING (2)

Leermomenten uit het boek Esther

Wat valt hier nu voor ons te leren – naast wat al genoemd is – over Gods leiding en onze verantwoordelijkheid?

1. Gods leiding is alomvattend.

De Heere regeert. Hij stuurt alles en allen. Overeenkomstig Zijn plan. Gericht op het door Hem bepaalde doel. Niets gebeurt in deze wereld zonder Zijn beschikking, zegt art. 13 NGB.

Je ziet het in het boek Esther levensgroot terug. Gods leiding is er niet alleen met Israël, met Esther en Mordechai. Maar ook in het rijk en het leven van koning Ahasveros, ook in wat een booswicht als Haman denkt en doet.

Dat leest u niet slechts in het boek Esther. Het is het doorgaande onderwijs van de Schrift. Alle schepselen zijn zo in Gods hand, dat zij tegen Zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. In de natuur. In de geschiedenis. En in het enkele mensenleven. De Heere is Koning, er valt niets buiten Zijn heerschappij. Geen mus valt op de grond buiten Vader en Zijn wil om. Zoals zelfs je haren allemaal geteld zijn.

En daarom: Vrees niet! Gods hand voert Zijn plan van heil uit. Daaraan moeten alle machten – onbewust en onbedoeld – meewerken. Koning Cyrus/Kores blijkt instrument in Gods hand om Israël uit de ballingschap te bevrijden. De man heeft zijn eigen bedoelingen. Maar is daarmee dienstbaar aan Gods verlossingsplan (Jes. 45:1v, zie ook Jes. 44:28). Zoals ook keizer Augustus dat is met zijn registratiebevel. Ongeweten wordt hij gebruikt om de oude profetie van Micha 5:1v in vervulling te laten gaan, om de Zoon en Heer van David in Bethlehem geboren te laten worden (Luk. 2:1).

Ook uitgesproken vijanden van Gods kind en kerk zijn in Gods hand, worden door Hem beheerst, gebruikt en ingeperkt. Ze kunnen nooit verder gaan dan God goedvindt. En in alles – ook in het kwaad – is God uit op het goede voor Zijn volk. Wees dus niet bang voor al die tegenkrachten, die zo overmachtig lijken. Jouw Vader en jouw Heiland staan daarboven!

Verwacht het dan ook niet van al dan niet vrome mensen! Het boek Esther leert het ons af om daarop je vertrouwen te zetten. Ondanks hun halfslachtigheid gebruikt de Heere Esther en Mordechai om Zijn volk te redden. Denk ook aan de boosaardigheid van Jozefs broers, die hem verkochten naar Egypte. Hun kwade bedoelingen stonden in dienst van Gods heilzame bedoeling (Gen. 50:19v).

Soms gaat het ook wel eens heel erg menselijk toe in Gods kerk. In Hand. 15:36v krijgen Paulus en Barnabas het met elkaar aan de stok over Johannes Markus. Het leidt tot verbittering en verwijdering. En toch. God maakt er Zijn heilzaam gebruik van. Nu gaan er twee groepen evangelielienaars op stap i.p.v. één. Wat verlies lijkt (en het ook best is), blijkt (uiteindelijk) winst!

2. Gods leiding sluit onze verantwoordelijkheid niet uit

De Heere leidt alles en allen. Toch sluit dat menselijke verantwoordelijkheid niet uit. De Heere maakte geen marionetten. Maar mensen met wil en verstand, die Hij op hun daden aanspreekt, van wie Hij ook rekenschap vraagt. Die verantwoordelijkheid kunnen wij niet op Gods allesomvattende leiding afschuiven.

Dat houdt tevens in: we kunnen ook onze verantwoordelijkheid voor de *zonde* niet bij God neerleggen. Zeker, toen er engelen in opstand kwamen en de mens in zonde viel, liep het de Heere niet even uit de hand. Ook toen gaf die hand stuur en leiding. Zoals die opstand en zondeval ook in Zijn plan waren opgenomen.

Vandaar dat art. 13 NGB zegt: *Niets* gaat buiten Gods beschikking om. Dus ook de zonde niet, al wil de heilige God niets met zonde te maken hebben. God heeft de zonde niet bedacht, Hij is er niet de auteur van, Hij heeft er ook niet de schuld van. Maar al hield God schone handen, het ging niet buiten Zijn sturende hand om.

Zeg je alleen: God laat de zonde *toe*, dan zeg je te weinig. Net alsof God een passieve toeschouwer aan de zijlijn is die het maar laat gebeuren. Vandaar dat wel gezegd wordt: het gaat om een *actieve* toelating. Dat is een wat moeizame manier van zeggen. Meestal is er dan sprake van verlegenheid. Onze logica schiet tekort.

Zo groot is nu onze God! *Onbegrijpelijk* groot. Het gaat om bij Gods leiding en onze verantwoordelijkheid om twee waarheden, die wij moeilijk met elkaar kunnen rijmen. Probeer het ook maar niet. De harmonie tussen Gods leiding en onze verantwoordelijkheid is en blijft Gods geheim. Houd je maar eenvoudig aan wat de Bijbel erover zegt, zonder aan systeemdenken te gaan doen.

Blijf je binnen de grenzen van Gods Woord, dan zie je hoe Gods leiding en onze verantwoordelijkheid elkaar niet bijten. In het boek Esther gaat niets buiten Gods leiding om. Ook niet de boosaardigheid van Haman. Maar die blijft *zijn* verantwoordelijkheid, de man krijgt er ook zijn verdiende loon voor. Tegelijk spreekt Mordechai – ik noemde het al – Esther juist vanuit Gods leiding aan op haar verantwoordelijkheid. Die leiding verlamt niet, maar stimuleert om te doen wat je van God hebt te doen.

Het gaat dus om twee kanten aan één en dezelfde zaak. De Heere bemoedigt ons met Zijn plan van heil en Zijn hemelse leiding, op weg naar het beloofde koninkrijk. Tegelijk spreekt Hij ons aan op onze verantwoordelijkheid, als het moet ook in beschuldigende zin.

Denkt u aan de indrukwekkende uitspraak van Petrus op de Pinksterdag aan het adres van de Joden, waar het in één adem gezegd wordt (Hand. 2:23): Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is (daar hebt u Gods planmatige leiding), hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood (daar hebt u de menselijke verantwoordelijkheid). Niet te doorgronden voor ons verstand. Maar probleemloos voor het geloof!

Gods leiding, onze verantwoordelijkheid – en het lijden

Gods leiding en onze verantwoordelijkheid. Het gevaar is, dat het een abstract onderwerp wordt, een stuk geloofstheorie. Terwijl het iets van onze geloofspraktijk wil zijn. Daarom wil ik dit verhaal toespitsen op Gods leiding, onze verantwoordelijk en het *lijden* in deze wereld.

Dat lijden is er in soorten en maten. Ook in het boek Esther loop je ertegenaan. Koningin Vasthi wordt verstoten. Dat voelt als uitgesproken machtsmisbruik. De hovelingen Bightan en Teres lopen met moordplannen rond. Haman is uit op de ondergang van het Joodse volk. In zo'n wereld leven wij. Van onrecht, moord en doodslag. Van rampen in de natuur en noem maar op. Ook Gods kinderen krijgen daarvan hun deel te dragen. Leed en lijden gaan aan de kerk en kerkmensen niet voorbij.

En het gebeurt allemaal onder Gods leiding. Is er een ramp in de stad, die de Heere niet bewerkt?, vraagt Amos (4:9). De vraag stellen is haar beantwoorden. Uit Gods hand komen niet alleen de positieve dingen (vruchtbare jaren, gezondheid, eten en drinken, gezondheid, rijkdom) naar ons toe, maar ook de negatieve (onvruchtbare jaren, ziekte, armoede), zegt zondag 10 HC terecht.

Dan komen de vragen bij ons op. Waar is in het lijden God als God van liefde? Waarom leidt de Heere het zo?

Eén stap verder en je vragen worden tot verwijten. Mooie God, hoor, die zulke verschrikkelijke dingen kan toelaten! Zeg Hem liever vaarwel en sterf! Herkenbare vragen en verwijten, die kinderen van God steeds weer uitgesproken hebben (je vindt het tot in de Bijbel toe), aangevochten door de duivel, de wereld en je eigen boze hart.

Merkt u dat op deze manier weer een beschuldigende vinger richting God wordt uitgestoken? Als God alles leidt, dan is Hij er ook verantwoordelijk voor. Laat Hij maar eens tekst en uitleg geven! Laat de Almachtige mij antwoorden (Job 31:35).

Maar de Bijbel leert ons een andere kant opkijken. Om precies te zijn: om naar *onzelf* te kijken. Leert ons om niet God op het matje te roepen, maar om *schuld* te belijden. Waarom heeft deze wereld met Gods slaande hand van doen gekregen? Vanwege onze zonde en die is echt helemaal onze verantwoordelijkheid, onze schuld. En waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden.

Door onze afval van de levende God kregen wij de Heere tegen ons. Nu openbaart zich woede boosheid van God van de hemel (Rom. 1:18). Sinds Gen. 3 is deze wereld aan de zinloosheid onderworpen, leven wij in de zuchtende schepping, die zucht onder Gods heilig ongenoegen (Rom. 8:20v). Over onze zonden en schuld. Het voorspel van de Jongste Dag, de dag van de komende toorn van God en van het Lam.

Die Bijbelse boodschap is bepaald niet populair. Het schudt een eenzijdig Godsbeeld door elkaar. Jawel, God is liefde. Maar wordt Hij in Zijn liefde versmaad, dan kan Hij toornen. Dat zal zeker de gemeente van Christus beseffen, die in deze periode van het kerkelijk jaar het lijden van haar Heiland gedenkt.

Dat lijden onthult de liefde van God: Hij gaf Zijn enige Zoon als losprijs voor velen, tot redding van ieder die gelooft. Maar Christus' lijden en kruis spreken ook over Gods toorn, daarin zie je levensgroot wat God op onze zonde tegen heeft. Zondaars worden door Gods vloek getroffen. Daarom werd Jezus Christus erdoor getroffen. In onze plaats. Om ons ervan te bevrijden.

Die boodschap wordt in deze wereld als evangelie verkondigd. Dat er een uitweg is uit Gods vloek door het geloof in Jezus Christus. Maar dan ook bij Hem alleen. Dat je dan vrij van Gods toorn bent en vrijgesproken van Gods oordeel, nu en straks op de Jongste Dag.

Jawel, dan krijg je nog steeds te maken met de strafgevolgen van de zonde. Ook Gods kinderen leven nog in die zuchtende schepping (Rom. 8:23). Staan wij soms buiten de zonde van de wereld? Waarom zouden wij dan vrij blijven van de klappen voor die wereld?

Alleen, ken je Christus in het geloof als je Borg en Middelaar, dan mag je je van Gods toorn in die klappen ontslagen weten. Zelfs het sterven vervreemdt je niet van God, maar wordt een tunnel naar het licht van God. Wonderlijk, het kwaad werkt zelfs mee in je voordeel, om je in Gods koninkrijk te brengen, al snap je vaak zelf waar iets goed voor is.

Laat je dus maar klein houden door de Heere. Alle gebrokenheid herinnert je aan je doemwaardigheid in jezelf en aan Christus als de enige uitweg. Dus betekent nadenken over Gods leiding en onze verantwoordelijkheid, dat wij onze verantwoordelijkheid moeten *nemen* voor wat er mis zit en mis gaat. Wij hebben gezondigd, wij hebben het onszelf op de hals gehaald.

Dan kijk je anders naar het Journaal en lees je de krant anders. Rampen kunnen hartverscheurend zijn. Maar je buigt je hoofd en je weet je als kind van Adam medeverantwoordelijk. Dan weet je je ook solidair met anderen in hun lijden. We hebben het met elkaar gedaan. Heer, waar dan heen? Tot U alleen!

Er blijven dan vragen en verborgenheden. De hoge God hoeft Zich niet tegenover ons te verantwoorden. Ook Zijn kerk wordt het lijden niet bespaard in de strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Die strijd is in en door Christus wel principieel beslist. Maar is nog niet voltooid. Leest u er Openb. 12 maar op na. De oude slang en draak – de duivel – blijft de kerk vervolgen. Die kerk krijgt van God een wijkplaats in de woestijn en beveiliging. Maar het gevecht gaat door en daarbij loopt ook Gods volk z'n kleerscheuren op.

God regeert in Christus, die Gods heilsplan uitvoert, zittend aan Gods rechterhand, Om Zijn kerk in het Vaderhuis te brengen. Tegelijk regeert Christus op de manier van het *kruis*. De glorie van Christus blijft in deze bedeling goeddeels verborgen, laat zich niet aflezen uit zichtbare glorie voor de kerk, al geeft de Heere soms wonderlijk uitkomst. Het gaat door *lijden* tot heerlijkheid. Gods heerschappij in Christus blijft een kwestie van *geloof*.

Maar niet als sprong in het duister. Geloven is *zeker* weten en *vast* vertrouwen. De Heere heeft het stuur in handen en is in alles met Zijn volk op weg naar Zijn nieuwe wereld. Ook in je eigen kleine leventje, met al je gebrokenheid en onopgeloste vragen.

En toch, ik hoef er niet aan te twijfelen. Want God heeft Zijn overmacht en liefde bewezen in het geschenk van Zijn eigen lieve Zoon, die onze schuld betaalde. Ga niet af op wat je ogen van Gods leiding *zien*. Maar houd je vast aan wat het Woord over die leiding *zegt* en *belooft*. De Heere is met mij, om Christus' wil. Zelfs in de diepten gaat Hij met mij mee. Ik hoef Zijn weg niet te begrijpen. Ik zal vertrouwen. En moed houden. Want is de Heere met mij, dan hoef ik niet te vrezen!

HJCCJW

BARBECUE

Op DV 23 juni as. hopen we weer een gemeenschappelijke BBQ te hebben als gemeenten van Leek, Een en Sebaldeburen. Ook dit jaar wordt deze gehouden bij de fam. M.J. van der Molen (Oost-Indië 40 te Zevenhuizen). Welke prijskaart eraan hangt, is nog niet bekend. Maar die is ongetwijfeld te overzien. Komt u, kom jij ook?

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hierbij de verantwoording over de maand april:

Collecten Kerkvoogdij: € 421,81

Collecte onderhoud: € 33,30

Vrijwillige bijdragen: € 275,00

te specificeren als volgt: 1x 100,00; 1x 60,00; 1x 50,00; 1x 40,00 en 1x 25,00.

Collecte bonnen: € 380,00

Totaal: € 1110,11

DIACONIE

09 – 04 Honger in Afrika € 485,40

16 – 04 Diaconie € 125,65

KOPIJ JULI EN AUGUSTUS NUMMER

Het volgende nummer is een dubbel nummer van juli en augustus. De kopij voor dit kerkblad gaan aanleveren tot uiterlijk **vrijdag 23 juni**.

VROUWENKRING “WEES EEN ZEGEN”

Op vrijdag 19 mei, hadden we ter afsluiting van het seizoen, het welbekende ‘reisje van de vrouwenkring’. Bij deze een kort verslag over het reisje.

Om kwart voor één verzamelden we bij ‘Bethel’ van waaruit we vertrokken richting P&R Hoogkerk, van daaruit gingen we met de bus

naar het station in Groningen. Tegenover het station lag de boot al klaar, waarmee we een rondvaart gingen maken door de grachten van Groningen. Tijdens het varen werd ons veel verteld over de geschiedenis van Groningen. Daarnaast kregen we nog een kopje koffie of thee.

Na de rondvaart vertrokken we richting Eelde waar we koffie met wat lekkers kregen en we een aantal vliegtuigen zagen opstijgen en landen.

Om 6 uur werden we verwacht in 'Het wapen van Norg' waar we nog hebben gegeten. We moesten wel anderhalf uur wachten op ons eten, omdat ze ons waren vergeten. Maar gelukkig kregen we ter compensatie een gratis drankje aangeboden.

Kortom: we hebben een leuk en gezellig reisje gehad.

GEDICHT: PINKSTEREN:

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.
Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.
Nu dalen er geen eng'len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.
Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.
Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.
Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.
Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.
En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!

~Nel Benschop

HERVORMDE GEMEENTE EEN

Website gemeente: www.hervormd-een.nl

Webmaster: Wiebren Hut, Hoofdweg 8, 9343 TA Een-West,

Email: chr.hut@gmail.com

Coördinatoren Jeugdwerk: Celia Bolk en Marieke de With

Bijbelkring met de jeugd: Contactpersoon: ds. Wilschut

Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen':

Secretaresse: Gerda de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443

Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een

Koster: Joop de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443

Verenigingsgebouw 'Bethel': achter Haulerwijksterweg 5, Een

Beheer verenigingsgebouw 'Bethel': Trienke Tijsseling

Testamentaire beschikking:

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard 'Een' te Norg, een bedrag van € . '

Colofon

'Kerklanken' is het maandelijkse orgaan van de hervormde gemeente Een.

Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.

Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051

Redactie: Siepie Hummel, Lisette de With

Emailadres voor kopij: kerklankenredactie@gmail.com

DIENSTEN MEI

Datum	9.30 uur	19.00 uur
4 juni 1^e Pinksterdag	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde	Ds. C.G. op 't Hof, Nieuwe Pekela
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Pinksterzendingscollecte 3. Kerk	
11 juni	Ds. J.H. Adriaanse, Beerzerveld	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	
18 juni	<i>Vorbereiding HA</i>	
	Kand. K. Kroon, Barneveld	Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd
<i>Collecten</i>	1. Diaconie 2. Kerk	
25 juni	<i>Bediening HA</i> Ds. H. Born, Rouveen	<i>Nabetrachting HA</i> Ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Onderhoud 3. Kerk	
2 juli	Kand. T.J. Lucas, Ijsselmuiden	Dhr. L. BleeS, Damwoude
<i>Collecten</i>	1. Kerk 2. Kerk	